

Het volgende nummer verschijnt 26 januari
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 24 januari

Vieringen	Zondag 7 januari	Zondag 7 januari	Zondag 14 januari	Zondag 21 januari
Naam		Sfeerviering	Maaltijdviering	Oecumenische Ruilzondag
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop	Ds. Wiert Sarolea	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Baukje Boerma	Klaas Heeres	Marian van Kessel	Klaas Heeres
Vgnd.	Klazien		Jan Wieringa	Rita Pereboom
Gemeen- telid	Tempelaar			
Organist	Gert Kiewiet	Eelke Boonstra	Hans van Sas	H+G van Werven
Collectes	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. Samen Solidair	Kinderen in de knel	1. wijkcollecte Stad en Landen 2. Eigen gemeente 3. -	1. Diaconaal werk 2. Eigen gemeente 3. Oecumene

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

24 december	Mw. Sien Kadijk	Bouwkamp 2-20
25 december	Mw. Wil Bergman	Kluft 124
31 december	Ria en Hans van Wieren	De Kampen 80-16



Opbrengsten collecten

17 dec	Diaconaal werk	68,55	24 dec	Noodfonds	90,30
	Eigen gemeente	54,25		Eigen gemeente	64,70
	St Futuro	64,36		Onderhoud orgel	58,90
24 dec	(KND) St Futuro	13,90			
24 dec	Kerstnachtdienst		25 dec	Kerstmorgen	
	Samen solidair	120,37		Arme kant van Meppel	301,14
	Eigen gemeente	102,25		Eigen gemeente	200,06

Rondom de vieringen

Zondag 7 januari *Verschijning van de Heer*. We lezen Mattheus 2, 1-12

Verrassing! De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema 'verrassing' van deze week verwijst niet alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus' geboorte.

Zondag 14 januari Maaltijd viering



Lezing Johannes 2, 1-11 Waar komt dit vandaan?

De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonder teken van Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet.

Het komt van God, maar wat dat precies betekent...

Zondag 21 januari Oecumenische ruilzondag

Voorganger in Het Erfdeel zou Mw. Dieuwke van de Haak zijn, voorganger van het Leger des Heils. Helaas is ze ziek en wordt vervangen door Ds. Kees Stroop. Ik (Femke) ga voor in de Stephanuskerk, RK.

Lezing Marcus 1, 14-20

Waar gaat dit naartoe?

Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.



Zondag 28 januari is de jaarlijkse schoolkerkviëring.

Dit jaar is basisschool De Akker bij ons te gast. Thema van de viering is 'Ruth, de vreemdeling'

Wijkberichten

Terugblik op Kerst

Voor de Kerstreis, op vrijdag 22 december, was de kerkzaal van Het Erf al mooi versierd en in kerststemming gebracht. De gastheren en – dames heetten alle gasten hartelijk welkom en achter de schermen wordt de chocolademelk opgewarmd en de oliebollen op hun plaats gezet. De midwinterhoornblazers zijn al van verre te horen. De herders kleden zich heel zachtjes om, dat is althans de bedoeling, maar regelmatig klinkt een 'sssst'. Tobias schittert in zijn rol van de profeet Jesaja Eelke begeleidt de kerstzang en de herders spoeden zich naar de velden van Efratha Jozef en Maria en het kind (Sharon en Stefan en Ole) gaan richting de stal en het Dickenskoortje verlaat als eerste de kerkzaal om op het plein en onderweg de aloude kerstliederen ten gehore te brengen. De djembé-spelers, Jos, Jan en Ricardo voegen zich bij de herders en later bij het koortje. In de velden van Efratha horen wij als herders dat de 'reis' gaat beginnen.

We horen de midwinterhoornblazers en dat betekent dat de mensen gaan lopen en dat de fakkels worden uitgedeeld. Als herders hebben we onze voorbereidingen getroffen en aan de stokjes de marshmallows geprikt. De spanning stijgt... 'Kijk daar komen ze aan!' Roosteren, delen, roosteren, delen, roosteren.... Ach, en dan is het weer voorbij. Als herders gaan we als laatste in de stal en we mogen met de 'heilige familie' op de foto.

Mensenkinderen, allemaal heel hartelijk dank! Het was weer een mooi feestje.

Alle foto's zijn te zien op de website. Klik [hier](#)

Kerstavond was een mooie ingetogen viering met prachtige muziek van Hanneke (piano) en Gerrit (orgel) van Werven en Wout (klarinet) en Annebeth (basklarinet) Silberberg en mooie teksten van Mariët Hofenk en Roelie Schuurung. Hartelijk dank voor jullie inbreng!



Kerstmorgen

Kerstmorgen stond in het teken van de kerstmusical 'Hotel Toekan', het hotel waar je naar toekan. Onder leiding van Wendy Dikken, regisseur, en Hanneke van Werven, koor, was in de weken van Advent de musical ingestudeerd. Hanna (Juliëtte) maakt mooie voerbakken, maar heel veel geld brengt het niet op.



Daarom besluit ze om net als haar buurman Herbert (Maxander) een hotel te openen. De volkstelling komt eraan, dus haar huis zal volstromen, denkt ze. Maar dat valt tegen. De reizigers kiezen allemaal voor het deftige hotel van Herbert. Ze propt haar huis vol met kerstspullen en cadeautjes voor de gasten, maar niks helpt. Als er dan laat op de avond toch nog een paar gasten komen en om onderdak vragen moet Hanna ze naar de schuur verwijzen. Zelf slaapt ze op de stoep. De volgende morgen maakt een

herder haar wakker en heeft groot nieuws. Zo komt Hanna erachter dat ze een paar heel belangrijke gasten onderdak heeft.....

Hartelijk dank alle spelers en zangers en Wendy en Hanneke!

En daarnaast natuurlijk ook dank aan de mensen die er alle andere zondagen zijn: koster, koffieploeg, organisten, ouderlingen en diakenen, leiding kindernevenviering en Namasté en de mensen van de bloemengroep!

Alle foto's zijn te zien op de website. Klik [hier](#)

Bibliodrama met Tjimmie van der Wal

Donderdag 25 januari, 8 en 22 februari

Bibliodrama is een bijzondere wijze van omgaan met een Bijbeltekst. Je stapt zelf in het verhaal om dan te ontdekken dat je je daar met alle menselijke gevoelens en vragen in terug vindt. Biblio staat voor 'bijbel/boek' en drama is minder dramatisch dan het klinkt, want het betekent van binnenuit 'in beweging komen', zelf een plek innemen in het verhaal.



We lezen en verkennen een tekst om dichter bij de betekenis van dit verhaal te komen ; in wie herken je misschien iets van je eigen leven? We kiezen zelf een plek in dat verhaal, we gaan als het ware 'wonen' in het oude verhaal en ervaren wat het zegt over ons eigen leven, Dan blijkt dat die oude verhalen een schat aan levenswijsheid, herkenning en geloof in zich dragen, ook vandaag!

Tjimmie van der Wal leidt de Bibliodrama. Ze heeft enkele jaren de wekelijkse Bibliodrama in het pastoraal therapeutisch centrum de Hezenberg in Hattem geleid. Ze volgde de opleiding Bibliodramaleider in Lieveelde bij Nico Derksen en Maria Nolet. Opgave bij Tjimmie mail t.vanderwal.1@kpnmail.nl of tel. 260191
N.B. minimaal aantal deelnemers is 8 en maximum 12

Zij die ons voorgingen....

Zaterdag 23 december is Ankie Hoekman in de leeftijd van 71 jaar overleden.

Ankie woonde aan de Osseweide 100, maar verbleef haar laatste weken in het hospice van Meppel.

Sportief en altijd gezond zou ze negentig worden....maar de kanker maakte een einde aan deze verwachting. Het was voor haar moeilijk te verteren dat haar lijf haar zo in de steek liet. Het afhankelijk worden gruwde haar tegen en ze wilde daar ook niet over nadenken. Zelf doen wat ik zelf kan, was haar motto. Gelukkig heeft ze tot op het laatst zichzelf kunnen verzorgen en kwam de dood, genadig, wat eerder dan de meesten hadden gedacht.

Ankie had het naar haar zin in het hospice; prachtig uitzicht, weldadige rust en lieve mensen.

Ankie is nooit getrouwd, maar met haar broers en zus, zwager en schoonzussen en niet te vergeten met haar neven en nichten, had ze een hele goede band.

Aan het begin van haar afscheid hebben ze Ankie 'in het licht gezet' door rondom haar kaarsen aan te steken.

Bescheiden als ze was ging ze er vanuit dat er wel niet veel mensen zouden komen bij haar uitvaart op vrijdag 29 december in Het Erf. Ze had haar ogen uit gekeken als ze gezien had wie er allemaal waren. We luisterden naar de muziek die ze had uitgezocht en zongen de liederen. De tekst die ze met haar broer had uitgezocht was wel heel toepasselijk: Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Daarna gingen we in een lange stoet naar de begraafplaats van Nijeveen: haar laatste rustplaats

Namenlijst van mensen in de tehuizen van Meppel

Als je namen noemt moet je volledig zijn.

En dat was de lijst, wat Reggersoord betreft, niet.

Martha Lugtmeier-Ulrich verblijft in Reggersoord, derde afdeling laatste kamer van de gang.

Het Verzetje

Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt meestal geen stap verder. *P Pickers*

Een hartelijke groet en
vrede en alle goeds voor 2018
Kees Stroop en Femke Groen

Kanselruil zondag

In de week van de oecumene, willen de kerken die bij de Raad van Kerken aangesloten zijn, weer hun jaarlijkse kansel ruil zondag houden, en wel op 21 januari 2018. Zo geven we er weer vorm aan, hoe verschillend we ook zijn, toch hebben we gezamenlijk één Heer, die wij dienen. Het landelijke thema is "**Recht door Zee**" uit Exodus 15 vers 1-21. Wat ons drijft is de liefde van Christus. De predikanten gaan in andere gemeentes voor, om iets vanuit hun kerk te laten voelen hoe zij er over denken. Lieder en misschien anders zijn of in de verkondiging kan de uitleg anders wezen dan we gewend zijn. Of het valt ons juist op dat we toch heel dicht bij elkaar staan. Hoe u het ook beleeft we rekenen weer op een goede zondagmorgen.

Om 19.00 uur willen we deze zondag, en de gebedsweek, gezamenlijk afsluiten met de maaltijd van de Heer in de Vrije Evangelische Gemeente Julianastraat 32 Meppel. Hier word u echter allen voor uitgenodigd, om zo een gemeente van Jezus Christus te zijn. Voorganger zal dan zijn Dhr. Henk van Dam voorganger van deze gemeente.

Wij hopen ook dan veel christenen te ontmoeten om samen te eten van het brood en het drinken van de wijn, zoals Jezus ons heeft voorgedaan met zijn discipelen. Wij zijn tenslotte de discipelen van deze tijd.

Namens de Raad van Kerken
Meine Lokken

Zondag 14 januari 2018

1^e collecte: Wijkcollecte: Stichting Zusakhe



Zusakhe betekent "opbouwen". Het is een non-profit, niet-partijgebonden, niet-gouvernementele organisatie die actief is in het township Dunoon, het semi-stedelijk gebied van Kaapstad in Zuid-Afrika. Het grootste deel van deze gemeenschap is straatarm en analfabeet. Hier woont de arme zwarte bevolking, die nog ver achterblijft bij de (economische) gelijkheid, waar sinds de afschaffing van de Apartheid naar gestreefd wordt. Het is een gigantische opgave om juist voor deze groep in de

samenleving een betere positie te creëren. Veel werk wordt verzet door kleine organisaties in de gemeenschap, die gedreven worden door de lokale bevolking. Zusakhe leeft van donaties, heeft een crèche, jeugdopvang, thuisbasis voor mantelzorgers en zet zich in voor het verzorgen van door HIV/Aids besmette mensen. Ze wonen allemaal in de township. Mensen uit Du Noon leven van schenkingen en ze vertrouwen op de hulp van Zusakhe. Zusakhe heeft hulp nodig. Als ze willen blijven doen wat ze doen. Ze hebben een grote behoefte aan meer donaties, dan ze op dit moment ontvangen.

In Zuid Afrika, in Kaapstad woont Elisabeth Folmer- Stavenga (nicht van Ria Havelaar-Wille). Zij heeft als vrijwilliger bij deze stichting gewerkt en onderhoudt nog steeds geregeld contacten met Patricia Fekema, de oprichtster en leidster van de crèche en kinderopvang. Zo ziet zij ook dat donaties voor 100% worden ingezet om in het leven van deze kinderen nog een beetje toekomstperspectief op te bouwen.

Zondag 21 januari 2018

3^e Collecte Oecumene, Verschillende kerken, één Lichaam

Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Een mooi voorbeeld van verschillende kerken, één Lichaam, is te zien in Zeist. De aloude Assyrische Kerk van het Oosten vond onderdak in Zeist. De leden van deze kerk, vooral mensen uit Irak en andere landen in het Midden Oosten die vanwege hun geloof moesten vluchten, wonen verspreid door heel Nederland. Maar iedere zondagmiddag ontmoeten ze elkaar in de Noorderlichtgemeente. De gemeenten ondersteunen elkaar waar mogelijk en delen lief en leed met elkaar.

De opbrengst van deze collecte gaat naar SKIN, zodat migrantenkerken ondersteund worden om ten volle kerk te zijn, en naar andere oecumenische initiatieven, in Nederland, waar mensen zich inzetten voor verbinding en eenheid binnen de veelkleurige gemeente van Christus



Bedankt!

De diaconie ontving van Dorcas een brief waarin zij bedanken voor de gift van € 300.- in het laatste kwartaal van 2017. Zij schrijven:

"Het is bijzonder om te zien hoe we levens blijvend kunnen veranderen. Dit doen wij door dicht bij de mensen te komen. Voor sommige van hen betekent dit zelfs het verschil tussen leven of dood.

Mede dank zij uw bijdrage kunnen wij veel betekenen Hartelijk dank daarvoor!"

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep anders-gebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515 Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl