

Het volgende nummer verschijnt 9 februari
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 7 februari

Vieringen	Zondag 28 januari	Zondag 28 januari	Zondag 4 februari
Naam	schoolkerkviering	Taizéviering	Diaconale zondag
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	19.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen		Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Maarten Tempelaar		Roelie Schuurring
Vgnd. Gemeentelid	KND/Roelie Schuurring		Diakenen
Organist	Albert Hoekerswever		Gert Kiewiet
Collectes	1. Edukans 2. Eigen gemeente 3. Catechese en educatie	Arme kant van Meppel	1. Werelddiaconaat 2. Eigen gemeente 3. St. Ifuni

Vieringen	Zondag 4 februari	Zondag 11 februari
Naam	sfeerviering	Medewerking Cantorij
Locatie	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Roelie Schuurring	Jacqueline Drok
Vgnd. Gemeentelid		Eric Moen
Organist	Eelke Boonstra	Albert Hoekerswever
Collectes	Kinderen in de knel	1. Gabriële Celu (fam. Moen) 2. Eigen gemeente 3. Missionair werk

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

7 januari	Mw. Jannie Glasbergen	De Kampen 89
14 januari	Dhr. Van Elp	Bezettingslaan 73
21 januari	Mw. Nel Willemsen	Ceintuurbaan 84-1



Opbrengsten collecten

31 dec	St. Kleine nodenhulp	63,90	7 jan	Noodfonds	105,95
	Eigen gemeente	41,15		Eigen gemeente	75,55
	Jeugdwerk	52,55		Samen solidair	87,40
7 jan (sfeerviering)	Kinderen in de knel	7,13	31 dec/7 jan	St Futuro	8,50

14 jan	Wijkcollecte S&L	104,92	21 jan	Diaconaal werk	90,25
	Eigen gemeente	61,20		Eigen gemeente	63,20
				Oecumene	91,60
14 en 21 jan	St Ifuni	5,90			
KND					

Rondom de vieringen

Zondag 28 januari is de jaarlijkse school-kerkviëring.

Kinderen en ouders van basisschool De Akker zijn bij ons te gast.

Thema van de viering is: 'Het verhaal van Ruth'. De viering gaat over vreemdeling zijn, trouw zijn.

Ruth, haar naam betekent 'trouwe vriendin', is trouw aan haar schoonmoeder Naomi en gaat met haar mee naar Bethlehem. En daar is Ruth een vreemdeling..... We zingen een deel van de liedjes zoals de kinderen op school dat gewend zijn, met You tube.

Uiteraard hebben de kinderen ook werkstukken gemaakt die we gaan bekijken.

Kerk en School dienst

28 januari 2018



'Het verhaal van Ruth'

Alleen of samen?

Hoe welkom ben jij in de groep?

Hoe gastvrij ben jij?

Wie kies jij?

Veranderen of aanpassen?

De protestants christelijke scholen van Meppel organiseren i.s.m. de kerken van Meppel een Kerk & School dienst. De verdeling is als volgt:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| De Akker | - | Het Erfdeel, Atalanta 2. Aanvang 10:00 uur |
| Anne Frankschool | - | De Hoeksteen, Vliederstraat 7. Aanvang 9:30 uur |
| Beatrixschool | - | V.E.G. Julianastraat 32. Aanvang 9:45 uur |
| Het Stadskwartier | - | Baptisten Gemeente, Gerard Doustraat 13. Aanvang 10:00 uur |
| Het Kompas | - | Protestantse Kerk, Groenmarktstraat 4. Aanvang 10:00 uur |
| Calvijnschool | - | De Kruiskerk, Thorbeckelaan 73. Aanvang 9:30 uur |

Iedereen is welkom!

Zondag 4 februari diaconale viering

In deze viering hebben de diakenen een grote rol en worden de projecten van dit jaar toegelicht.
lezing Marcus 1, 29-29

Beterschap!

Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het 'goede nieuws' dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje 'beterschap'. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!



UITNODIGING

De volgende sfeerviering is op zondag 4 februari 's middags om twee uur in 'de Deel' Atalanta 2

Water en Winter

Met water kun je heel veel doen.
Je kunt water drinken.
Je kunt je wassen met water.
Je kunt zwemmen in het water.
Als het winter is,
kan het water ijs worden.
Als het ijs dik genoeg is,
kunnen mensen schaatsen.
Het is ook winter, als er sneeuw ligt.
Buiten is dan alles wit.
We gaan kijken naar water en naar water in de winter.
We voelen water en water in de winter.
Natuurlijk gaan we ook zingen
en luisteren we naar mooie muziek.



Iedereen is van harte welkom.

Wijkberichten

Huwelijk

Op 9 januari zijn Leo Smit en Tonnie Veldkamp, Prins Hendrikkade 47, getrouwd.
Wij wensen hen en allen die hen lief zijn, veel geluk en liefde op hun levenspad.
Zondag 4 februari bidden wij om Gods zegen over hun huwelijk en zingen wij hen toe.

Vorming en toerusting

Op verhaal komen

Maandag 29 januari, 10.00-11.30 uur komen we samen bij Reina van Daltsen, Oosterboerweg 86. Het Bijbelgedeelte dat we lezen en bespreken is Marcus 1, 40-49

Leerhuis Johannes

Maandagavond 29 januari van 20.00-21.45 uur komen we samen in de vergaderkamer van Het Erf. We lezen hoofdstuk 19 uit 'De Messias en de macht van Rome'

Meditatie

Maandag 29 januari is de eerste meditatieavond van 2018.

Van 20.00-21.30 uur in de kerkzaal van Het Erf. Neem warme sokken/sloffes mee en als je er gebruik van maakt, een meditatiekrukje.

Voor informatie en opgave kun je terecht bij Joke Berendsen 06-460 20 382, joke.berendsen@gmail.com

Bibliodrama

Donderdag **25 januari, 8 en 22 februari**

Bibliodrama is een bijzondere wijze van omgaan met een Bijbeltekst. Je stapt zelf in het verhaal om dan te ontdekken dat je je daar met alle menselijke gevoelens en vragen in terug vindt.

Biblio staat voor 'bijbel/boek' en drama is minder dramatisch dan het klinkt, want het betekent van binnenuit 'in beweging komen', zelf een plek innemen in het verhaal.



We lezen en verkennen een tekst om dichterbij de betekenis van dit verhaal te komen; in wie herken je misschien iets van je eigen leven? We kiezen zelf een plek in dat verhaal, we gaan als het ware 'wonen' in het oude verhaal en ervaren wat het zegt over ons eigen leven. Dan blijkt dat die oude verhalen een schat aan levenswijsheid, herkenning en geloof in zich dragen, ook vandaag!

Tjimmie van der Wal leidt de bibliodrama. Ze heeft enkele jaren de wekelijkse bibliodrama in het pastoraal therapeutisch centrum de Hezenberg in Hattem geleid. Ze volgde de opleiding Bibliodramaleider in Lievelede bij Nico Derksen en Maria Nolet. Opgave bij Tjimmie mail t.vanderwal.1@kpnmail.nl of tel. 260191
NB minimaal aantal deelnemers is 8 en maximum 12

Het Verzetje

'Wie nieuwsgierig is geworden raad ik aan de Bijbel te gaan lezen.'

Cees den Heijer in 'Jezus, een mensenleven'

Een hartelijke groet,

Kees Stroop en Femke Groen

Taizéviering

Op zondagavond 28 januari is er om 19.00 uur in Het Erfdeel weer een Taizé-avond.

Het thema is; hoop herontdekken.

Angst vormt een grote hindernis voor de vreugde. Angst voor de tragische gevolgen van vergissingen uit het verleden en bange zorgen voor de toekomst. Om ruimte vrij te maken waar vreugde kan ontluiken, gaat de Heer de oorzaken van de angst te lijf. Hij zorgt ervoor dat onze fouten ons geen ongeluk bezorgen. Zijn vergeving geeft weer kracht. We zingen liederen uit Taizé en zijn stil. In de stilte komt er zicht op nieuwe hoop.

Namens de Taizégroep

Klazien Tempelaar

Geef voor je kerk!

Een plek om tot jezelf te komen

Of juist anderen te ontmoeten

Waar je een luisterend oor vindt

En stilte om te bezinnen

Een plek om te vieren en te geloven

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt

Waar mensen voor je bidden

En klaar staan met praktische steun

Of je nu lid bent of niet

*Waar we **samen** een gemeenschap zijn*

*En **geven aan anderen***

Die plek, die wil de Protestantse Gemeente Meppel graag zijn en blijven! Een plek waar mensen uit Meppel en omgeving kunnen samenkomen. Omzien naar elkaar.

Afgelopen jaren zijn er veel mooie nieuwe initiatieven gekomen. Te denken valt aan nieuwe vormen van vieringen en erediensten die goed aansluiten bij de huidige tijd. Zoals Zin in Zondag in Het Erfdeel, waarbij



bezinning centraal staat, en bijvoorbeeld vanuit een filosofische hoek naar de (geloofs-)wereld van nu wordt gekeken. Of Kom-in zondagen van Stad en Landen. Een eredienst die naar de wijken toekomt, laagdrempelig en interactief. En wat te denken van de Top-2000 diensten!

Ook in het samen gemeente-zijn wordt er in onze gemeente veel georganiseerd. Een willekeurige greep uit de activiteiten: Meditatie-avonden, Bibliodrama, Drukke Dertigers, Follow Me, Namasté, Vastenmaaltijden, 20+-groep, Beemdgangers, Op Verhaal Komen, Leerhuizen, Bijbels koken, Tafelgesprekken. Kortom, enorm veel activiteiten, waarbij er voor elk van ons wel iets wordt georganiseerd dat aansluit bij de eigen vorm van geloofsbeleving.

Met een team van vijf predikanten is het mogelijk om op een professionele manier invulling te geven aan het pastoraat. Aandacht en zorg wordt geschonken aan mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden. Maar ook bij vreugdevolle momenten als geboorte en huwelijk is er aandacht vanuit de predikanten. Elk van de predikanten heeft bovendien een eigen manier van het leiden van de eredienst of viering. Waardoor ook hierin aan de verschillende wensen van gemeenteleden invulling kan worden gegeven. Het is goed dat deze keuzevrijheid er is. Het beleven van het geloof is immers erg persoonlijk!

2018 wordt voor de PG Meppel een belangrijk jaar. In 2018 wordt de toekomstvisie voor de komende 7 jaren geschreven en bepaald hoe wij de komende jaren kerk willen zijn. En welke aspecten van het gemeente-zijn wij de komende jaren willen benadrukken. Dit alles om ook in de toekomst een gezonde en betrokken gemeente te blijven.

Al deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder een gezonde financiële huishouding. Daarom nemen wij ook dit jaar weer deel aan de actie Kerkbalans. Om zo geld op te halen om geestelijke zorg te kunnen blijven geven aan hen die dat nodig hebben.

De actie Kerkbalans start dit jaar op 20 januari. In die week kunt u een brief met antwoordenvolpoe thuis verwachten. Met het verzoek voor een financiële bijdrage aan de PG Meppel. De antwoordformulieren worden uiterlijk 7 februari weer bij u opgehaald. Op 8 februari worden alle toezeggingen ingeleverd en geteld tijdens een feestelijke slotavond. Deze vindt plaats vanaf 19.00 uur in Trias. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Aan het eind van de avond hopen wij u de eerste prognoses van het resultaat te geven. Dit wordt uiteraard later ook in de afkondigingen tijdens de kerkdiensten en in Gaandeweg gepubliceerd. Ook via de facebookpagina's van Stad en Landen en Het Erfdeel zullen wij u op de hoogte houden van de toezeggingen die wij ontvangen.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Al vast hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters

PS. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!

Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Steun de Protestantse Gemeente Meppel met een periodieke gift

Periodieke gift:

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de kerk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een minimum van € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar wist u dat deze grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of de diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u hiervoor naar de notaris. Dat hoeft nu niet meer!

Het is voldoende als u de periodieke gift vastlegt in een schriftelijke overeenkomst. Een groot voordeel is dat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Zonder drempel of maximum. Dit belastingvoordeel kunt u (geheel of gedeeltelijk) ten goede laten komen aan de kerk. Zo kunt u de kerk een hoger bedrag schenken, zonder dat het u extra geld kost!

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u gemakkelijk uitrekenen wat u terugkrijgt van de Belastingdienst bij een periodieke gift. De schenkcalculator laat u ook zien hoe u uw bijdrage kunt verhogen, zonder dat dit u meer kost!

Een modelovereenkomst om de periodieke gift te kunnen vastleggen, kunt u vinden op:

<https://www.protestantsekerk.nl/geven/geef-ee-gift#Periodiek>

Op deze website is ook een folder beschikbaar waarin u nog meer informatie kunt lezen over de periodieke gift.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van periodieke giften, of wilt u ondersteuning bij het aangaan van een overeenkomst met de Protestantse Gemeente Meppel? Het College van Kerkrentmeesters helpt u hier graag bij. Als u contact opneemt met Martin Schuurman via 0522-255798 of kerkbalans@pgmeppel.nl komen we graag bij u langs om u verder te informeren.

Interview met kerkrentmeester Harold Hofenk

Wanneer ben je kerkrentmeester geworden?
In september 2017

Waarom ben je kerkrentmeester geworden?
Er was een vacature en iemand moet het doen. Voor mij is het ook belangrijk om vanuit het Erfdeel een steentje bij te dragen in het College van Kerkrentmeesters (CvK).

Wat wil je graag aan de mensen te laten weten van uit jullie kerkrentmeesterschap?
Ik vind het belangrijk om aan iedereen te laten weten wat we doen. Er gebeurt veel achter de schermen, we willen graag openheid. Het is nu tijd om te vertellen hoe de zaken ervoor staan. We lopen niet weg voor dilemma's, uiteindelijk vindt het CvK pastoraat belangrijker dan steen.

Hoe verloopt de actie kerkbalans?
Deze actie is net gestart. Het is lastig om hier een uitspraak over te doen. Het hele college is nieuw, dus we moesten ook wel wat dingen uitzoeken. We hebben de communicatie van deze actie opnieuw bekeken. Via de landelijke PKN hebben we ondersteuning gekregen van een communicatie-adviesbureau. Er is meegekeken bij het opstellen van de brieven. We hopen dat de brief duidelijk genoeg is om de noodzaak van de actie kerkbalans in te zien. Vanaf maandag 22 januari worden de brieven verspreid door de contactpersonen.

Wat hoop je te bereiken met deze actie kerkbalans?
We hopen op een mooi positief resultaat. Op 8 februari is de telavond. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De verwachting is dat rond 21.30 uur een eerste stand kan worden genoemd.

Wat zou je nog tegen de gemeenteleden willen zeggen?
Ik hoop dat de mensen bewust nadenken over de vraag: 'Wat is de kerk mij waard?' De kerk draait volledig op de 'vrijwillige' bijdrage. Het zou heel mooi zijn als we, ondanks het dalende ledenaantal, in ieder geval evenveel opbrengst mogen ontvangen als vorig jaar. En natuurlijk liever nog iets meer :)
Ik hoop vanuit het kerkrentmeesterschap dat we de goede sfeer, de verbinding met elkaar en de wijze van vieren (open en laagdrempelig) mogen behouden en dat we nog lang samen kerk kunnen zijn.



3^e Collecte Catechese en Educatie

Wijzer worden in de kerk:

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen een kerk voor zoekers of twijfelaars te zijn. Maar hoe deel je het Evangelie op een manier die relevant is voor mensen die van de kerk zijn vervreemd? In de praktijk valt dat niet mee en voor iedere gemeente is dat ook weer anders. Volgend jaar



start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Het is een intensief traject, dat aanhaakt bij de eigen spiritualiteit, talenten en situatie van de deelnemers. Wij geloven dat deze opleiding vandaag de dag broodnodig is in onze kerk. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bij scholing en praktische trainingen op diverse terreinen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Zondag 4 februari 2018

1^o collecte: Werelddiaconaat: Ghanese kinderen bevrijden uit visserijsector

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer, een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Zij leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.

De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Dankzij Kerk in Actie-partner Challenging Heights kunnen deze kinderen worden bevrijd en vangt hen tijdelijk op. Voordat de kinderen weer naar hun eigen familie en dorp gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.

Met de opbrengst van deze collecte wordt het werk van Challenging Heights en andere wereld diaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. Van harte aanbevolen!



Nieuws vanuit de ZWO en Samen Solidair



Samen Solidair

In het afgelopen jaar heb je zo nu en dan kunnen lezen over de initiatieven van Samen Solidair. Het pre-kerstdiner, de bereikte tussenresultaten van de deelnemende stichtingen Stichting Op de hoogte van Bolivia, Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso, Stichting Congo en Stichting Rusland Kinderhulp. Inmiddels hebben Stichting Op de hoogte van Bolivia, Stichting Congo en Stichting Rusland Kinderhulp te kennen gegeven dat zij om uiteenlopende redenen hun deelname door Samen Solidair

moesten beëindigen.

Zéér spijtig, maar begrijpelijk. Echter ZWO en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso willen graag verder gaan met het gezamenlijke initiatief Samen Solidair en zoeken daarvoor nog nieuwe stichting en voor kleinschalige projecten in het buitenland, die jij een warm hart toedraagt. Mocht je hiervoor concrete ideeën hebben, dan kun je contact opnemen met Gert en Anja de Groot of ondergetekende. Het zou prachtig zijn om de basis weer te verbreden.

Daarnaast heb je de afgelopen 2 jaar met jouw giften de Stichting Futuro in Nicaragua van harte ondersteund. De initiatiefnemer Hans Mooi heeft over deze projecten de afgelopen 2 jaar ook regelmatig foto's gestuurd en ons op de hoogte gehouden.

Voor het komende jaar zijn we als ZWO van plan om de Stichting Ifuni te ondersteunen. De bestuursleden Jan en Nelleke van Schaardenburgh zullen ons in de komende Diaconale zondag 4 februari op te hoogte brengen van hun plannen, onder andere "adopter" van een aantal kinderen op een bestaande kleuterschool en de nieuwbouw van een school, die nu nog vanuit ruimtes in een plaatselijke kerk wordt gerund.

Voor meer informatie: <http://www.stichtingifuni.nl>



Tot slot willen we jou hartelijk bedanken voor alle giften voor bovengenoemde doelen. In 2017 hebben we ongeveer 3.000 Euro kunnen inzamelen voor Stichting Futuro. We hopen dit uiteindelijk te kunnen aanvullen tot een bedrag van 4.000 Euro.

Vanuit Samen Solidair is in totaal 2.400 Euro ingezameld, daarnaast heeft het pre-kerstdiner (zoals eerder vermeld) 950 Euro opgebracht.

Voor al deze giften en – niet te vergeten – alle moeite, die is gedaan om dit te realiseren hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Klaas Stoer, voorzitter ZWO-commissie en
Anja de Groot, voorzitter Samen Solidair



Deze Stichting, opgericht in 2009 begeleidt de vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) vanaf het moment dat ze een huis toegewezen krijgen in Meppel. Het betreft administratieve en andere praktische hulp en ook sociale begeleiding. Binnen het bestuur ontstaat een **vacature voor het secretariaat m/v**

Taken:

- in- en uitgaande post verzorgen, voornamelijk per mail
- notuleren bij de vergaderingen van het bestuur (4x per jaar)
- Daar waar nodig en in overleg notulen maken van de bijeenkomsten met externe contacten, en eventueel bij bijeenkomsten met de vrijwilligers.
- samen met de voorzitter, penningmeester en vrijwilligers coördinator bepaalt hij/zij het beleid van de Stichting

Profiel:

Hij of zij heeft gevoel voor menselijke verhoudingen en staat open voor andere culturen.

Men heeft een goed gevoel voor de Nederlandse taal en kan redelijk goed met de computer overweg.

Dit werk kan heel goed naast een (parttime)-baan gedaan worden

Als je belangstelling hebt dan kun je een mail sturen naar vluchtelingenzorg@hotmail.com

Voor verdere vragen en nadere toelichting kun je terecht bij de huidige secretaresse Lenny de Wolf, tel.: 0522-261164

We zien uit naar je reactie!

Lezing in synagoge van Zwolle

Op woensdag 7 februari 2018 geeft de heer Ruud Bartlema in de Synagoge van Zwolle een lezing over “Het Paradijsverhaal in de kunst van Michelangelo en Marc Chagall.” Deze boeiende lezing waarin het werk van een christelijke en een joodse kunstenaar met elkaar wordt vergeleken, vindt plaats in de Synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8. De lezing begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de Zwolse afdeling van het Genootschap Nederland-Israël. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.

Toelichting

Door alle eeuwen heen zijn kunstenaars gefascineerd door de scheppingsverhalen van de Bijbel.

Michelangelo maakte er majestueuze wandschilderingen over in de Sixtijnse kapel in Rome. De grote schilderijen van Marc Chagall over Genesis 1, 2 en 3 zijn te zien in het Musée National Message Biblique in het Zuid-Franse Nice. Welke visies op Schepping en Paradijs hebben deze kunstenaars in hun schilderijen verbeeld? En waarom zag Michelangelo het Paradijsverhaal heel anders dan Marc Chagall? Ruud Bartlema is theoloog en beeldend kunstenaar. Hij vertelt aan de hand van afbeeldingen het verhaal van beide kunstenaars en laat de verschillen naar voren komen. Tijdens de pauze verkoopt en signeert hij zijn boek *Kleuren van de ziel: De glasramen van Marc Chagall in de kathedraal van Metz*.

Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de fraaie Synagoge van Zwolle.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden.

Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep anders-gebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl.