

Het volgende nummer verschijnt 21 september
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 19 september

Vieringen	Zondag 9 september	Zondag 16 september	Zondag 23 september
Naam	Startzondag	Maaltijd	
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen Ds. Kees Stroop	Ds. Harry Jaspers Focks	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Roelie Schuurin	Elly van Sas	Baukje Boerma
Vgnd.	Willemijn van Schilfgaarde	Maarten Tempelaar Mariët Hofenk	Klazien Tempelaar
Gemeentelid	H+G van Werven	Gert Kiewiet	H+G van Werven
Organist	1. St Vluchteling 2. Eigen gemeente 3. jeugdwerk	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. Vredeswerk	1. St. Hospice Eesinghe 2. Eigen gemeente 3. St Ifuni

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

26 augustus	Tony Keimpe	Conventsland 22
2 september	Mieke Lettink	Bevrijdingslaan 39



Opbrengsten collecten

26 aug	Diaconaal werk	94,85	2 sep	Lilianefonds	120,02
	Eigen gemeente	71,17		Eigen gemeente	67,10
	Samen solidair	91,78		Missionair werk	78,93
KND	St Ifuni	1,20			
26 aug/2 sep					

Rondom de vieringen

Zondag 9 september is de startzondag.

Van 10.00-11.15 uur is de prachtige voorstelling 'Alhambra revisited' door Gottgrid van Eck.

Zie voor meer informatie over de voorstelling en de activiteiten op de startzondag onder de Wijkberichten.

Zondag 16 september Kan ik iets doen?

Marcus 9, 14-29



Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

Wijkberichten

Ontmoetingsdag kerkenraad Het Erfdeel

Op de zaterdag die voorafgaat aan de startzondag is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de gehele kerkenraad. In normale omstandigheden ontmoeten de ambtsdragers elkaar niet zo vaak, omdat de kerkenraad van Het Erfdeel met een kleine kerkenraad vergadert, dus met een afvaardiging van de werkgroep pastoraat, jeugd en vieringen en met een afvaardiging van de diaconie. Maar het afgelopen jaar ontmoetten we elkaar regelmatig in vergaderingen.

Onder leiding van Dick van Driesum, Harold Hofenk, Werner Brinkman en Maarten Tempelaar gaan we met vier zeilboten het water op. Voor degene die het zeilen aan zich voorbij laat gaan ligt er de 'schone taak' om de lunch voor te bereiden.

Startzondag ALHAMBRA REVISITED



Op de startzondag is er geen 'gewone' viering, maar een bijzonder optreden van Gottfrid van Eck.

Door beelden, muziek en verhalen brengen we een bezoek aan het Alhambra in Granada. Deze Andalusische paleisstad staat symbool voor de drie culturen en religies die in Middeleeuws Spanje op elkaar botsten: jodendom, christendom en islam. Ze leverden niet alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid en culturele rijkdom. Poëzie, verhalen en muziek speelden een belangrijke rol als bindmiddel. Een hernieuwde zoektocht naar die

Andalusische erfenis leidt tot de vraag hoe we in Nederland kunnen samenleven als mensen met verschillende achtergronden, culturen en godsdiensten. Vooral in een tijd waarin tolerantie soms ver te zoeken is.

Gottfrid van Eck zal enkele fascinerende verhalen over het Alhambra vertellen. Muzikanten uit drie verschillende culturen – met Nederlandse, Joodse en Arabisch-Israëliëse wortels – zullen het muzikale hofleven van Alhambra tevoorschijn spelen. In dit gezelschap werkt de kleurrijke zangeres Rolinha Kross samen met de veelzijdige violiste Monique Lansdorp en de Arabische luitvirtuoos Haytham Safia. Regelmatig voegt Gottfrid van Eck zich bij hen op klarinet. Gevieren rijgen ze een aantal muzikale pareltjes uit Arabo-Andalusische, Sefardisch-joodse en andere oriëntaalse tradities aan elkaar.

Na de voorstelling kan, wie wil, met de artiesten in gesprek.

De voorstelling is goed te volgen voor jong en oud.

Voor de jongste kinderen is er uiteraard kindernevenviering en oppas.

Na de koffie met lekkers is er de **pub quiz** en een voor de kinderen is er een **leuke verrassing**.

We sluiten de startzondag af met een hapje en een drankje.

De Wijkgids

De wijkgids van Het Erfdeel wordt deze keer niet een aparte uitgave die door de contactpersonen wordt rondgebracht. De wijkgids is ondergebracht in een uitgave van de Gaandeweg. Zowel de gegevens van Het Erfdeel als van Stad en Landen staan erin vermeld én de vormings- en toerustingactiviteiten van de beide wijken. Ook mensen die niet geabonneerd zijn op Gaandeweg ontvangen een exemplaar van deze uitgave. Mocht je er niet één hebben ontvangen laat het dan weten aan Roelie Schuuring roelieschuuring@home.nl, dan kan het alsnog worden geregeld. Als bijlage bij dit infoblad vindt u ook een digitale versie.



Afscheid van Dorenda Gies

Zondag 30 september om 10.00 vindt in de St. Stephanuskerk in Meppel de afscheidsviering plaats van pastor Dorenda Gies. Na bijna 10 jaar vertrekt zij naar de St. Jacobus (de Meerdere)-parochie in Friesland.

Tijdens deze viering zal haar een afscheidscadeau van de gehele parochie worden aangeboden.

Ook u kunt bijdragen aan dit cadeau. U kunt dan een bedrag overmaken voor 22 september 2018 op het volgende rekeningnummer:

NL05 INGB 0000 9045 52

Ten name van: RK Kerk OLV Visitatie

Kenmerk: Cadeau Pastor Dorenda Gies

Na afloop van de afscheidsviering op 30 september is er koffie, thee en limonade en kunt u even napraten.

Zondag 22 juli werd aan het eind van de viering bekend gemaakt dat pastor Erik Verheijen per 1 oktober benoemd is als fulltime pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid.

Vakantie

Kees Stroop en Femke Groen zijn van 10-21 september met vakantie.

Indien nodig kun je terecht bij ds. Cees Huisman en ds. Siebe Sijtsema.

Het Verzetje

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die op de kolder in z'n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking
iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begin verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.

Remco Campert

Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Enquête onder de gemeenteleden van Het Erfdeel

De enquête is verspreid in de week van 3 september t/m 8 september.

U kunt de enquête t/m zondagmorgen 23 september inleveren in de postbus van Spoor 2, deze staat in het restaurant De Boei van Het Erf.

Wij stellen het heel erg op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.
spoor2.meppel@gmail.com



Zondag 9 septmber 2018

1^e collecte: Stichting Vluchteling

Bij acute nood zorgt **Stichting Vluchteling** voor directe hulp, zoals onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medicijnen.

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Maar de aard van crises verandert: ze duren langer en er zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben. Daarom bieden we ook

langdurige humanitaire hulp. Bijvoorbeeld door te zorgen voor onderwijs in vluchtelingenkampen of door hulp te bieden aan de slachtoffers van seksueel geweld.



Daarnaast helpt **Stichting Vluchteling** wanneer mensen eindelijk weer naar huis kunnen. Zo ruimen ze landmijnen, herbouwen we scholen en helpen ze mensen om werk te vinden. Zo dragen ze bij aan hun terugkeer en de wederopbouw.

Stichting Vluchteling werkt nauw samen met het International Rescue Committee (IRC), wereldwijd een van de grootste en meest ervaren noodhulporganisaties. Zij dragen bij met kennis, geld en hulpgoederen, zij zorgen voor de hulpverlening ter plekke. Samen zijn ze actief in meer dan 40 landen waar ze mensen door onze samenwerking sneller en beter kunnen helpen op het gebied van gezondheid, bescherming, onderwijs en economisch welzijn.

Zondag 9 september 2018

Collecte afkondiging/toelichting voor de 3^e collecte: Jeugdwerk JOP

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt. JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma's en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP-kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma's en ideeën te ontwikkelen.



Zondag 16 september 2018: Vredesdag

3^e collecte: Vredeswerk

Vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen en bevolkingsgroepen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede, in Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in **Oekraïne** voelen zich machteloos en onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaaleconomische crisis. Kerk in Actie partner 'Spirit and Letter' traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. Door de training krijgen de jongeren meer zelfvertrouwen. Ze weten dat zij een bijdrage kunnen leveren aan

vrede en opbouw van de samenleving.

In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC's activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouder-kindprojecten verstevigt De Vrolijkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen.

In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het programma 'Dealing with the Past' van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties.

In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede. Van harte aanbevolen.

Bedankt!!

De Diaconie ontving een brief van **Stichting Zusakhe**, waarin zij vertellen wat er met het geld is gedaan dat verzameld is in de wijkcollecte, die gehouden werd in januari 2018 en voor deze stichting bestemd was.

Parenting Training

In Dunoon waar Zusakhe gevestigd is, is kindermisbruik een groot probleem. Het is heel belangrijk voor medewerkers van de crèche om te herkennen wanneer een kind zich ineens anders gedraagt omdat dit een indicatie kan zijn dat er thuis iets aan de hand is. Op het moment dat zo iets gesignaleerd wordt, wordt met de ouders besproken wat er is waargenomen en wat er aan de hand kan zijn. Patricia (oprichtster van deze stichting) had een voorbeeld over een 4-jarig meisje, dat ineens iedere keer in haar broek plaste, terwijl ze dat eerder niet deed. Dat kan komen doordat ze misbruikt is en niet meer voelt dat ze moet plassen.

Dan wordt er actie ondernomen. Patricia heeft zelf een paar jaar geleden een workshop gevolgd waar ze heel veel van geleerd heeft, en waardoor ze op dit soort dingen alert is. Deze training wordt nu dankzij u, gevolgd door drie andere leidsters

Graduation / Diploma uitreiking

De omstandigheden voor de kinderen in Dunoos zijn zwaar en het is ontzettend belangrijk om de kinderen en hun ouders te motiveren om naar school te gaan (en kinderen naar school te sturen), voor een betere toekomst. Patricia's eigen dochter kreeg toen ze slaagde voor grade R een ingelijste foto, van haar met haar graduation toga en baret. Nu is ze geslaagd voor haar diploma (middelbare beroepsopleiding). Die foto heeft haar altijd gemotiveerd om ervoor te gaan, het zorgt voor trots en creëert de droom om een diploma te gaan halen. Patricia heeft iemand gevonden die prachtige foto's van alle kinderen heeft gemaakt en die foto wordt gedrukt op een T-shirt voor het kind en een gelamineerde foto, en sleutelhanger (daar loopt iedereen hier mee, ik zie het heel vaak, met foto van kind). Die hele set krijgen de kinderen dan wanneer ze aan het eind van het jaar vieren dat ze Grade R gehaald hebben. Het plan lag klaar, maar het budget was er nog niet, dus Patricia is ontzettend blij dat met deze donatie ze nu voor de kinderen dit pakket kan laten maken. Tijdens de ceremonie dragen de kinderen die toga's en zo'n baret. Patricia kan deze ceremoniële kleding nu kopen, zodat ze het elk jaar weer kan gebruiken. Nu moest het elk jaar gehuurd worden. Al met al dankzij 1 collecte dus een prachtige bijdrage voor de kinderen van Zusakhe! Ik zal t.z.t. natuurlijk foto's maken van de uitreiking (dat is pas in December) en verslag doen van de training.

Kaapstad (ZA)
Elisabeth Folmer-Stavenga
(nicht Ria Havelaar)

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl.