

Het volgende nummer verschijnt 5 oktober
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 3 oktober

Vieringen	Zondag 23 september	Zondag 30 september	Zondag 7 oktober	Zondag 7 oktober
Naam			Kinderviering	Sfeerviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen	Ds. Femke Groen	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Baukje Boerma	Maarten Tempelaar	Jacqueline Drok	Roelie Schuuring
Vgnd.	Klazien	Jan Wieringa	Wout Silberberg	
Gemeentelid	Tempelaar			
Organist	H+G van Werven	H+G van Werven	Albert Hoekerswever	Eelke Boonstra
Collectes	1. De Vaart 2. Eigen gemeente 3. Samen Solidair	1. Stichting Present Meppel 2. Eigen gemeente 3. geen	1. Diaconaal werk 2. Eigen gemeente 3. Kerk en Israël	Kinderen in de knel

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

9 september	Mieke Lettink	Bevrijdingslaan 39
16 september	Mw. Th.F. de Jong	Kolibrievlinder 10

Opbrengsten collecten

9 sep	St. Vluchteling	110,15	9 sep	Noodfonds	67,47
	Eigen gemeente	90,15		Eigen gemeente	51,70
	Jeugdwerk	101,20		Vredesweek	67,50
KND	St Ifuni	7,40			
9/16 sep					



Rondom de vieringen

Zondag 23 september: Lekker belangrijk!



lezing: Marcus 9, 30-37 Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. 'Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt ...' Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.



Zondag 30 september: Wie hoort erbij?

lezing: Marcus 9, 38-50

De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus' naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons.'

Om alvast in je agenda te zetten:

Op zondag 7 oktober wordt het een echte **beestenboel in Het Erfdeel**.

We houden een speciale kinderviering waarin dieren de hoofdrol spelen. Hartelijk welkom!



Wijkberichten

Oecumenisch koor

EEN NIEUW BEGIN!



We zijn ons laatste jaar ingegaan in Het Erf. Je kunt er heel triest en nostalgisch van worden, maar je kunt het ook beschouwen als een nieuw begin, een nieuwe start, een uitdaging. Als oecumenisch koor willen we dit laatste jaar een soort eigen oratorium samenstellen met vooral liederen uit de oecumenische zangbundel 'Zangen van Zoeken en Zien' en met eigen of geleende teksten rond het thema: 'Een nieuw begin' Samen zingen kan helpen om de 'rouw' te verwerken van dat wat je achter moet laten en het kan je hoop en moed geven om een nieuwe stap te zetten en die uitdaging aan te gaan. Rond Pasen zal het oratorium worden uitgevoerd in de kerkzaal van Het Erf. Als je hieraan mee wilt doen, sluit je dan aan. Hoe meer stemmen hoe meer vreugd.

We zingen elke **woensdagavond van 19.45-21.30 uur** in de kerkzaal van Het Erf onder leiding van Gerrit en Hanneke van Werven. Je kunt je opgeven bij Wilma Heeres wilmaheeres@kpnmail.nl maar je kunt ook gerust een keer komen kijken.

Eerste kooravond is **woensdag 19 september**

Vorming en Toerusting

Op verhaal komen

Maandag 24 september komen we om 10.00 uur bij elkaar bij Reina van Dalfsen, Oosterboerweg 86. We lezen de tekst uit Marcus 9,38-50, de tekst die zondag 30 september op het leesrooster staat.

Voor degenen die al meededen met 'Op verhaal...' hoeven zich niet aan te melden.

Wil je je aansluiten dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij femke.g.groen@gmail.com

Leerhuis over 'Een gebroken wereld heel maken'

geschreven door Jonathan Sacks

In 'Een gebroken wereld heel maken' onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl. Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel.

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.



Data: eerste avond op maandag 24 september 2018

Tijd: 20.00 uur - 21.45 uur

Plaats: Het Erfdeel

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

Gespreksgroep

'De Beemdgangers'

De Beemdgangers komen in de regel bij elkaar op de derde donderdag. Aan de gesprekken nemen ook een aantal bewoners van De Beemd deel, maar het is een groep die voor ieder openstaat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar.

De eerste keer is, i.v.m. onze vakantie, een week later op

donderdag 27 september 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: De Beemd

Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com

Startavond van de buurtteams

De startavond van het seizoen 2018-2019 voor de buurtteams is op donderdag 27 september. Er is koffie/thee vanaf 19.45 uur in het restaurant en we beginnen om 20.00 uur in de kerkzaal van Het Erf. We gaan we bezig met het thema voor de buurtgesprekken van dit seizoen:

EEN OECUMENISCH GESPREK



Aan de hand van een paar spelvormen, het 'Normen en Waardenspel', het 'Kwaliteitspel' en het 'Geloofsgesprek tussen drie generaties' gaan we bezig met de vraag wat 'oecumene' betekent voor mij en jou en ons samen. En we bekijken hoe de werkvormen het beste gebruikt kunnen worden bij de buurtgesprekken.

Meditatie

Meditatie beoefenen is een manier om te ontspannen en te bezinnen. Dat kan in een groep, wat doorgaans als zeer stimulerend wordt ervaren, maar ook alleen. Tijdens de meditatie-bijeenkomsten oefenen we enkele vormen van meditatie. De avonden worden geleid door verschillende deelnemers. We maken gebruik van technieken uit het oosten en het westen. Ook de christelijke traditie heeft op dit punt veel waardevols te bieden.

Meenemen: warme sokken en eventueel een meditatielukje en plaid.

Data: maandag 1 oktober, maandag 15 oktober, maandag 29 oktober, maandag 12 november

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur

Plaats: kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2

Coördinatie: Joke Berendsen

joke.berendsen@gmail.com



Lees-/gesprekkring op een morgen

We lezen en bespreken het boek 'Geduld met God' van Halik Thomas

De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Tomáš Halík ontving voor dit werk de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011.

Tomáš Halík (1948) is priester en een van de belangrijkste Oost-Europese rooms-katholieke intellectuelen.

Hij was onder andere de vertrouweling van president Havel en van de Tsjechische aartsbisschop.

Momenteel is Halík hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de beroemde Karelsuniversiteit te Praag.

Data: eerste bijeenkomst op dinsdag 2 oktober 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: bij Femke thuis, Verzetslaan 71

Coördinatie: Femke Groen, 0522 256322, femke.g.groen@gmail.com

Jeugdwerk

Basiscatechese



Als het goed is heeft iedereen die in groep 7 en 8 van het basisonderwijs zit een uitnodiging gehad voor de basiscatechese. Zo niet, laat het even weten dan stuur ik deze alsnog. femke.g.groen@gmail.com

We beginnen dinsdag 25 september om 15.45 uur in de kelder van Trias.

Voor de kinderen die vanuit Oosterboer mee willen fietsen is het goed om te weten dat ik om 15.25 bij de Albert Heijn sta met de fiets, tegenover de Anne Frankschoolschool. Laat me even weten of je mee fietst, dan weet ik op wie ik kan rekenen.

Het verzetje

Als God liefde is, dan is Hij ook een God van het leven,
die verstoord kan zijn om wat de ene mens de andere aan doet.

Naar *Paul Ricoeur*

Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen

Ontmoetingsdag Ambtsdragers Het Erfdeel



De ontmoetingsdag was op zaterdag 1 september en deze speelde zich af op het water. Alle ambtsdragers werden in de boot genomen, maar gelukkig kregen ze de wind in de zeilen op het water in Wanneperveen.

Het was een stralende dag. Deze dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch in het restaurant in Het Erfdeel. Een foto impressie is te bekijken via onderstaande link.

<https://photos.app.goo.gl/Fs3P6axRyrRHWXro9>

Dan even op de foto klikken en er gaat een filmpje spelen.

Startzondag

De startzondag in Het Erfdeel begon met een magisch bezoek in verhalen en muziek van *Alhambra revisited*. Na de koffie was er een pub quiz met leuke en interessante vragen. Deze was gemaakt door de winnaars van vorig jaar. Het team dat heeft gewonnen zal volgend jaar de quiz voorbereiden. We hebben de startzondag afgesloten met gezellig samenzijn en een hapje en een drankje. Het was een mooie start van het nieuwe kerkelijk jaar.

Tekst bij de bloemen:

Alhambra

Moorse rijkdom onder de Spaanse zon
Schitterende edelstenen en parels verbeeld door
bottels, bellen en bessen van Braam, Gelderse Roos,
hop, sneeuwbal, vlier en wilde Roos.

Ontmoetingsplaats van Jodendom, Christendom en
Islam. Weergegeven met drie anthuriums in het groen.
De kleur van de hoop, van de hoop op geloof in de
liefde. In de speelruimte van de Geest.

Die haar vlammen verspreid over al wat leeft. Verbeeld in heliconia.



1. Terugkoppeling van de tweede bijeenkomst van Spoor 2 op donderdag 6 september 2018



Welkom door de avondvoorzitter Bert van Beijnum

De wijkkerkenraad is uitgenodigd door de werkgroep Enquête om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Kees, Femke en Klaas hebben hier gehoor aan gegeven.

Terugkoppeling vanuit werkgroep Enquête

De enquête is inmiddels verspreid onder alle gemeenteleden van Het Erfdeel.

De enquête is bezorgd door de wijkcontactpersonen of door de werkgroepleden ingeval van vacante wijk of vakantie van wijkcontactpersonen.

De wijkkerkenraad heeft de enquête + begeleidende brief goedgekeurd in de wijkkerkenraadsvergadering van 3 september 2018.

Inleveren van de enquête kan nog t/m zondag 23 september in de postbus van Spoor 2 die in het restaurant van Het Erf staat.

Terugkoppeling van Spoor 2C en Spoor 2D

Locatie & Facilitair en Financiën

Deze themagroep bestaat uit Geert Welbergen, Jan Varkevisser, Werner Brinkman, Henk Rous en Cees Fidder.

Wat ligt ten grondslag aan Het Erfdeel. Er zijn 3 stichtingen:

F.K.O. Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer, vanaf 1993 Heeft 2 bestuursleden > naar 3.

O.K.E. Stichting Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel, vanaf 2002 Heeft 2 bestuursleden > naar 5.

S.O.K. Stichting Oecumenisch Kerkzijn, vanaf 1993 Heeft 3 bestuursleden = compleet.

Spoor 2C&D doet onderzoek naar de gang van zaken rondom opzegging huurovereenkomst, en is bezig informatie te verzamelen op vragen die nu nog niet beantwoord zijn. Men wil contacten leggen met PKN en de Oecumenische Raad van Kerken. Wordt vervolgd.

Terugkoppeling van Spoor 2H - Jeugd

Deze themagroep bestaat uit Merel van Schilfgaarde en Wilma Heeres, zij zijn nog niet bijeengekomen, Merel is inmiddels gaan studeren in Wageningen. Een extra uitdaging om te komen tot overleg.

Dit Spoor kan zeker versterking gebruiken.

Terugkoppeling van Spoor 2M - In den lande

Wie heeft al een andere gemeente bezocht en wat was hun ervaring.

Werner en Geke hebben de OVG in Groningen (Pepergasthuis) en Het Brandpunt in Amersfoort bezocht.

Zij doen een terugkoppeling daarvan. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt zodat verschillen en overeenkomsten ook meer vergelijkbaar worden.

Na beide bezoeken is hen al wel duidelijk geworden dat bij gebrek aan invulling van functies, de organisatiestructuur van gemeenten wezenlijk wijzigt. Beide gemeenten kennen geen diakenen of ouderlingen ambtsdragersgroep meer, zoals wij die nog binnen het Erfdeel kennen.

Marian en Ton gaan nog op bezoek in Utrecht bij de Johannescentrumgemeente.

Attie en Jan gaan met Werner en Geke op zondag 7 oktober naar de kerk van Peize.

Inventarisatie van thema's.

Er zijn nu 4 thema's van start gegaan. Ton van Kessel heeft zich inmiddels aangesloten bij Spoor J - Identiteit.

Gerrit van Werven wil meedenken in Spoor I - Communicatie = eerste aanmelding, wie sluit aan?

- Femke geeft aan dat er ook al het een en ander gebeurt. Zo is de werkgroep Vieringen ook bezig om zich te bezinnen op de huidige vormgeving en invulling en mogelijke veranderingen. Wat vasthouden, wijzigen, toevoegen.
- En dit seizoen is het thema van het buurtgesprek "een oecumenisch gesprek". Aangereikt door Spoor 2J en door de werkgroep Pastoraat verwerkt in het thema dat men al had. Een mooie samenwerking.

- Femke wil de bevindingen c.q. uitkomst wel delen met Spoor 2 en Willemijn wil de informatie over identiteit die zij verzamelt wel delen met de werkgroep Vieringen.

Terugkoppeling van Spoor 2J - Identiteit

Deze themagroep bestaat uit: Martijn Plas, Willemijn van Schilfgaarde, Elly van Sas en Ton van Kessel heeft zich ook bij hen gevoegd.

- Werkgroep Pastoraat heeft het jaarthema 2018-2019 "een inspirerend gesprek" aangepast in "een oecumenisch gesprek".
- Op verzoek van Spoor 2J is er tijd vrijgemaakt voor het kwaliteitspel. Zij vertellen ons hoe het werkt, we gaan het spelen in drie groepen en worden begeleid door Willemijn, Marian en Ton. Er zijn kwaliteitskaarten en vervormings (valkuil) kaarten. We kiezen van beide soorten eentje. Men is wat aarzelend in het kiezen van de kaarten, vind het moeilijk. Verrassend is later het gesprek dat we hebben over de kwaliteiten die eenieder heeft gekozen, hoezeer dat past bij wat wij belangrijk vinden en terugzien / ervaren in Het Erfdeel. En ja, de vervormingskaarten. Die vertellen ons natuurlijk ook veel. En de uitkomst is waar zijn we sterk in en waarderen we zeer tegenover wat kunnen we verbeteren of toevoegen.

De werkgroep Pastoraat heeft verschillende spelmodellen om de buurtgesprekken te voeren, het kwaliteitspel is daar een van.

Rondvraag

Henk: Moeten wij iets terugkoppelen in de AK?

Kees: Nee, terugkoppeling enquête: eerst in Spoor 2 > wijkkerkenraad.

De wijkkerkenraad bepaalt daarna de route. (> gemeenteavond > AK)

Kees: Bedankt voor de uitnodiging. Wordt gewaardeerd en heeft kwaliteitspel als heel waardevol ervaren.

Willemijn: Biedt haar ondersteuning aan m.b.t. het kwaliteitspel bij de buurtgesprekken.

Volgend overleg is donderdag 4 oktober 2018 inloop om 19.30 uur aanvang om 19.45 uur.

Kom ook en denk mee!

Verslag Geke Bos

spoor2.meppel@gmail.com

Zondag 30 september 2018

1^e collecte: Stichting Present

Stichting Present Meppel groeit



"Wist je dat ik met het opknappen van de kinderkamers geen idee had waar ik moest beginnen? Via mijn hulpverlener kreeg ik dit aanbod: een groep vrijwilligers via Present Meppel die zomaar een dag kwamen sauzen en behangen. Weet je dat dat wel een wonder lijkt? En Michel, mijn zoon, was er stil van.. en dat gebeurt niet vaak, zei Yvonne na de project dag"

In de afgelopen drie jaar zijn er via Present Meppel steeds meer groepen, die zich inzetten voor mensen zoals Yvonne. Steeds meer mensen steken de handen uit de mouwen en dat is geweldig!



Op dit moment organiseren we als **Present Meppel** ruim 85 projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. In dit jaar staat **Present Meppel**

op een kruispunt van financiën, we hebben meer financiële partners nodig om te kunnen blijven helpen. Daarom vraagt **Present Meppel** nu ook uw hulp. Uw financiële steun zorgt ervoor dat we ons kunnen richten op het inzetten van groepen vrijwilligers bij Meppelers die hun hulp zo hard nodig hebben. Elk bedrag, eenmalig, vaker, groot of klein, betekent dat we Present kunnen blijven in Meppel.

Helpt u ons helpen?

[Ja, ik wil Present Meppel steunen](#)

Spaart u ook mee voor de VOEDSELBANK ?

Een lekker bakje koffie voor iedereen.



Het is dit jaar het zevende jaar van het gezamenlijk initiatief:

Douwe Egberts, Lionsclubs en Voedselbanken Nederland komen samen in actie om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten van de voedselbanken in te zamelen. In december verzamelen voedselbanken en Lionsclubs door heel Nederland DE-waardepunten in. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2019 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.



Wij als Diaconie van de Protestantse Gemeente Meppel promoten deze actie en willen graag meehelpen om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten van de voedselbanken bij elkaar te sparen.

Het gaat er dus om dat mensen DE punten sparen (het liefst gebundeld in stapeltjes van 100) die dan door de Diaconie (Anja Hagedoorn en Ria Havelaar) worden verzameld en in december aan de Voedselbanken worden geschonken. Op deze manier hopen we de Voedselbank te helpen om veel pakken koffie te verzamelen met als doel mensen die het minder goed hebben iedere week te voorzien van een pak koffie! De gouden (verzamel)doos staat in alle drie kerkgebouwen en is duidelijk herkenbaar door het rode pak DE koffie bovenop

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Giro nummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl.