

Het volgende nummer verschijnt 19 oktober
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 17 oktober

Vieringen	Zondag 7 oktober	Zondag 7 oktober	Zondag 14 oktober
Naam	Kinderviering	Sfeerviering	Diaconale zondag
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Jacqueline Drok	Roelie Schuurin	Klaas Heeres
Vgnd. Gemeentelid	Wout Zilverberg		Diakenen
Organist	H+G van Werven	Eelke Boonstra	Gert Kiewiet
Collectes	1. Diaconaal werk 2. Eigen gemeente 3. Kerk en Israël	Kinderen in de knel	1. werelddiaconaat 2. Eigen gemeente 3. Samen solidair

Vieringen	Zondag 14 oktober	Zondag 21 oktober
Naam	Taizéviering	
Locatie	19.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger		Ds. Siebe Sijtsma
Eerste ouderling		Elly van Sas
Vgnd. Gemeentelid		Klazien Tempelaar
Organist		Hans van Sas
Collectes	Arme kant van Meppel	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. NBG

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

23 september	Fam. Hoekerswever	Keizersmantel 26
30 september	Henk en Meta Rous	De Kampen 10

Opbrengsten collecten

23 sep	De Vaart	107,15	30 sep	St Present Meppel	141,60
	Eigen gemeente	80,15		Eigen gemeente	80,10
	Samen Solidair	95,30			
KND	St Ifuni	1,50			
23/30 sep					



Rondom de vieringen

DIEREN OP HET ERF KINDERVIERING 10.00 UUR

Op zondag 7 oktober wordt het een echte beestenboel in Het Erfdeel. We houden om 10.00 uur een speciale kinderviering waarin dieren de hoofdrol spelen.



Je mag je eigen **huisdier of knuffel** meenemen naar de viering om 'm te laten zien. Je huisdier moet wel aan de lijn of in een hokje, want sommige kinderen worden er bang van als dieren los rond lopen. Er is ook wat lekkers en te drinken voor iedereen. Jullie zijn van harte welkom!!!!

Marjelle Barneveld
Anet Mast
Wout Silberberg
Kees Stroop



Zondag 7 oktober is er 's middags om 14.00 uur een sfeerviering in de kerkzaal van Het Erf. We blijven in de 'sfeer' van de morgenviering, want het thema is Tamme Dieren.

Zondag 14 oktober is een diaconale viering. De diakenen van Het Erfdeel hebben een grote rol in de viering. Van hen komt de informatie over de Z(ending)W(ereld)diaconaat en O(ntwikkelings)samenwerking projecten die dit seizoen centraal staan. De thermometer gaat weer op nul. De kinderen gaan in de nevenviering kleine kaarsjes versieren met gekleurde bijenwas. Deze worden dan na de viering, tijdens de koffie, verkocht. Je mag zelf weten wat ze ervoor wilt geven. Het geld is bestemd voor het ZWO-project. **Contant geld meenemen dus!**

De lezing is Marcus 10, 17-31

Wat heb je nodig?



Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Wijkberichten

Uitnodiging voor wijkavond in Het Erfdeel

Donderdag 11 oktober is er een wijkavond over de laatste ontwikkelingen.

Spoor 2 is druk bezig geweest, o.a. met een enquête en de resultaten worden deze avond bekend gemaakt. Op de vorige wijkavond van 12 juli jl., zijn er diverse mogelijkheden voor de toekomst besproken. In de Gaandeweg van 3 augustus (samenvatting) en in De Erfdeler van 3 augustus is het volledige verslag van de gemeenteavond nog eens te lezen.

We hopen deze keer, samen met jullie, helder te krijgen welke richting we kiezen of uit gaan.



Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee in het restaurant.
Om 20.00 uur start de avond in de kerkzaal.

Kinderen in de oppas en kindernevenviering

Het komt regelmatig voor dat er weinig tot geen kinderen zijn voor de kindernevenviering of de oppas. Natuurlijk had dit ook te maken met de zomervakantie. Het is leuker, als je naar de kerk gaat, dat er dan ook meer kinderen zijn en dat je niet in je eentje bij de oppas bent of bij de nevenviering. Tot een paar jaar geleden waren er altijd kinderen en kon je je niet voorstellen dat het een keer zou 'ophouden'.

Jonge gezinnen hebben het druk en de zondagmorgen kan dan een oase van rust zijn in die drukke week waarin van alles moet. Het is begrijpelijk dat een kerkgang dan niet altijd je eerste optie is.

Als je wel van plan bent om te gaan is het goed om te weten dat er misschien wel meer jonge gezinnen naar de viering komen. Daarom lijkt het mij een goed idee om **na de kinderviering van 7 oktober een gezamenlijke app aan te maken**. Ook de leiding van de nevenviering en oppas wordt hierin meegenomen. Je kunt dan laten weten aan elkaar of je van plan bent om te komen, de leiding kan laten weten of ze bijzondere of leuke dingen met de kinderen gaan doen, de oppas weet of er wel of geen kinderen zullen zijn etc. Neem je mobiel dus mee deze keer of je mobiele nummer, dan kunnen we het regelen. Als je 7 oktober niet kunt, maar je wilt wel in de app kun je je nummer doorgeven aan femke.g.groen@gmail.com

Zondag 14 oktober, tijdens de diaconale viering, worden Eddy en Hennie Veltink bevestigd in het ambt van



diaken. Het is fijn dat jullie het diaconale team gaan versterken! Hieronder stellen Eddy en Hennie zichzelf voor: Vanaf oktober 2018 zullen wij de diaconie komen versterken. Hierbij zullen we ons kort voorstellen. We zijn sinds 2005 woonachtig in Meppel (Oosterboer) en ook vanaf die periode betrokken bij het Erfdeel. Eerder al als diaken, contactpersoon en koster. Vanaf oktober dus (weer) in de diaconie. Ditmaal als duo. Wij hebben twee zoons in de leeftijd van 12 en 14 jaar.

Vorming en Toerusting

Gespreksgroep 'De Beemdangers'

De Beemdangers komen in de regel bij elkaar op de derde donderdag. Aan de gesprekken nemen ook een aantal bewoners van De Beemd deel, maar het is een groep die voor ieder openstaat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar.

Donderdag 18 oktober 2018

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: De Beemd Coördinatie: Femke Groen, 0522-256322, femke.g.groen@gmail.com

Meditatie

Meditatie beoefenen is een manier om te ontspannen en te bezinnen. Dat kan in een groep, wat doorgaans als zeer stimulerend wordt ervaren, maar ook alleen. Tijdens de meditatie-bijeenkomsten oefenen we enkele vormen van meditatie. De avonden worden geleid door verschillende deelnemers. We maken gebruik van technieken uit het oosten en het westen. Ook de christelijke traditie heeft op dit punt veel waardevols te bieden.

Meenemen: warme sokken en eventueel een meditatiekrukje en plaid.

Data: donderdag 18 oktober, maandag 29 oktober, maandag 12 november

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur

Plaats: kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2

Coördinatie: Joke Berendsen, tel. 06-46020382, of mail: joke.berendsen@gmail.com

Taizéviering



Op zondagavond 14 oktober is er weer een Taizéviering in het Erfdeel.

Het thema is: Mijn vrede zij met jullie!

Het is een opdracht met een uitroep teken. Dat zegt Jezus niet zomaar tegen zijn leerlingen: Hij maakt hen tot mensen die iets uit te dragen hebben en die verantwoordelijk zijn. Wij denken met elkaar na over deze opdracht tot vrede. We zingen Taizéliederen en zijn stil. De avond begint om 19.00 uur en duurt een klein uurtje.

Jeugdwerk

20+ groep

Zondag 7 oktober (elke eerste zondag van de maand) om 11.30 uur in Trias.

We sluiten af met soep en broodjes.

Begeleiding Siebe Sijtsma en Femke Groen

17+ groep JOEP

Zondag 14 oktober (elke tweede zondag van de maand) om 11.30 uur in De Deel, restaurant van Het Erf, Atalanta 2. We sluiten af met soep en broodjes.

Begeleiding in Trias: Siebe Sijtsema en Nina Spijkerman

Begeleiding in Het Erfdeel: Femke Groen en Wilma Heeres wilmaheeres@kpnmail.nl

Het Verzetje

Lieve God

Käin en Abel hadden mekaar misschien niet zoveel uitgeroeid
als ze ieder een eigen slaapkamer hadden gehad.

Bij mij en mijn broertje werkt het ook.

Ralf

uit: *Lieve meneer God. Kinderen schrijven aan God.*

Een hartelijke groet, Kees Stroop en Femke Groen

Terugblik

Zondag 30 september waren de jongeren in de kerk die vertelden over hun indrukwekkende reis naar Moldavië van afgelopen zomer. Het filmpje is via onderstaande link terug te zien.

<https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Vgirmz3g5UE>

Het is de moeite waard om even te bekijken.



Theatervoorstelling *De OmZieners* in Meppel

Er komt een bijzonder theatervoorstelling naar Meppel: *De OmZieners*.

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Dit is een multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Een unieke ervaring voor iedereen met een open blik.

Waar: Theater Ogterop
Adres: Zuideinde 70, 7941 GK Meppel
Wanneer: Dinsdag 23 oktober
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek. 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com
Wilt u verzekerd zijn van een plek, dan raden wij u aan om aan te melden.



De voorstelling wordt door heel het land gespeeld en krijgt lovende recensies.

De OmZieners is geïnspireerd op de levenservaring van mensen in armoede in Nederland, en op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt. Want dat is wat armoede doet. Het maakt jou en je gezin kwetsbaar. Op eigenlijk elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc.

Met *De OmZieners* brengen ervaringsdeskundigen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht. Zo maken zij het leven van de mensen invoelbaar en brengen zij een gesprek op gang over de vraag hoe de samenleving een betekenisvolle plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Dat gesprek willen wij graag voeren. Niet omdat wij pasklare antwoorden hebben. Maar omdat wij vragen willen delen.

De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met van de Arme Kant van Meppel, de Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus en met ondersteuning van de Gemeente Meppel.



Gedachtenis concert op 3 november in de Grote kerk in Meppel

November is de maand waarin onze overleden dierbaren worden herdacht; de bomen laten hun bladeren vallen en de dagen worden korter. Een uniek Meppeler initiatief wil hieraan gestalte geven door een passend muziekstuk uit te voeren voor koor, solist en instrumentale begeleiding op zaterdagavond 3 november in de eeuwenoude Mariakerk.

Er is gekozen voor enkele breed toegankelijke muziekstukken:

Het Requiem van John Rutter en Psalm 23

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl.