

Het volgende nummer verschijnt 7 september  
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 5 september

Vieringen	Zondag 26 augustus	Zondag 2 september	Zondag 2 september	Zondag 9 september
Naam		Drempelviering	Sfeerviering	Startzondag
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen	Ds. Femke Groen	Ds. Kees Stroop	Ds. Femke Groen Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Marian van Kessel	Klaas Heeres	Elly van Sas	Roelie Schuurin
Vgnd. Gemeentelid	Klazien Tempelaar	Ouders Wout Zilverberg		Willemijn van Schilfgaarde
Organist	Albert Hoekerswever	Albert Hoekerswever	Eelke Boonstra	H+G van Werven
Collectes	1. Diaconaal werk  2. Eigen gemeente 3. Samen solidair	1. Lilianefonds  2. Eigen gemeente 3. Missionair werk	Kinderen in de knel	1. St Vluchteling  2. Eigen gemeente 3. jeugdwerk

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

### Bloemengroet

5 augustus	Fam. Van de Meer	Brandemaat 97
12 augustus	Mw. Gezien Jager- Oosterling	De Meeuwenborgh
19 augustus	Mw. Wil Bergman	Kluft 124

### Opbrengsten collecten

29 juli	Noodfonds	50,45	5 aug	Arme kant van Meppel	91,10
	Eigen gemeente	53,10		Eigen gemeente	55,70
	St Ifuni	64,50		Samen solidair	64,80
12 aug	School Kameroen	93,90	19 aug	Solidaridad	48,80
	Eigen gemeente	51,37		Eigen gemeente	38,50
	St Ifuni	69,75		Bloemengroet	41,70
KND	St Ifuni	6,00			
12/19 aug					



### Rondom de vieringen

Zondag 26 augustus  
Lezing: Marcus 8, 1-21

### Hoeveel heb je nodig?

De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben.  
Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.





Zondag 2 september: Drempelviering  
Thema: **JE EIGEN KOERS**



### *Sfeerviering*

Zondag 2 september is er om 14.00 uur in de kerkzaal van Het Erf weer een sfeerviering. Thema van de sfeerviering is Wilde Dieren

### *wijkberichten*

#### **Drempelviering 2 september**

De jongeren die in deze viering 'de drempel overgaan' zijn Diede Angerman, Eva Schuten, Sebastiaan Keep en Mark Schutte. Voor de zomervakantie hebben ze afscheid genomen van de basisschool en in de kerk van de kindernevenviering en maandag 3 september gaan ze naar het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de drempelviering gaan Diede, Eva, Sebastiaan en Mark met hun ouders mee om kennis te maken met de leiding en jongeren van Namasté.

Rond je twaalfde jaar is een overgangseleeftijd. Je bent geen kind meer en je maakt de eerste stappen naar volwassenheid; je bent ernaar op weg. Dit betekent ook dat je steeds meer verantwoordelijkheid gaat dragen en eigen keuzes mag maken. Je ouders laten je beetje bij beetje meer los. Het is een proces dat zowel de ouders als de jongeren aangaan. Daarom zijn de ouders en de jongeren en de gemeente betrokken in het overgangsritueel in de drempelviering.

Zaterdag 1 september gaan we samen met Dick van Driesum een morgen zeilen. Er worden dan ook foto's gemaakt die weer gebruikt worden in de drempelviering.

Verzamelen om 9.00 uur bij Het Erf.

#### **Ontmoetingsdag kerkenraad Het Erfdeel**

Op de zaterdag die voorafgaat aan de startzondag is de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de gehele kerkenraad. In normale omstandigheden ontmoeten de ambtsdragers elkaar niet zo vaak, omdat de kerkenraad van Het Erfdeel met een kleine kerkenraad vergadert, dus met een afvaardiging van de werkgroep pastoraat, jeugd en vieringen en met een afvaardiging van de diaconie. Maar het afgelopen jaar ontmoetten we elkaar regelmatig in vergaderingen.

Onder leiding van Dick van Driesum, Harold Hofenk, Werner Brinkman en Maarten Tempelaar gaan we met vier zeilboten het water op. Voor degene die het zeilen aan zich voorbij laat gaan ligt er de 'schone taak' om de lunch voor te bereiden.

### *Startzondag*

Op de startzondag is er geen 'gewone' viering, maar een bijzonder optreden van Gottfrid van Eck.

Door beelden, muziek en verhalen brengen we een bezoek aan het Alhambra in Granada. Deze Andalusische paleisstad staat symbool voor de drie culturen en religies die in Middeleeuws Spanje op elkaar botsten: jodendom, christendom en islam. Ze leverden niet alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid en culturele rijkdom. Poëzie, verhalen en muziek speelden een belangrijke rol als bindmiddel. Een hernieuwde zoektocht naar die Andalusische erfenis leidt tot de vraag hoe we in Nederland kunnen samenleven als mensen met verschillende achtergronden, culturen en godsdiensten. Vooral in een tijd waarin tolerantie soms ver te zoeken is. Gottfrid van Eck zal enkele fascinerende verhalen over het Alhambra vertellen. Muzikanten uit drie verschillende culturen – met Nederlandse, Joodse en Arabisch-Israëliëse wortels – zullen het muzikale hofleven van Alhambra tevoorschijn spelen. In dit gezelschap werkt de kleurrijke zangeres Rolinha Kross samen met de veelzijdige violiste Monique Lansdorp en de Arabische luitvirtuoos Haytham Safia.





Regelmatig voegt Gottfrid van Eck zich bij hen op klarinet. Gevieren rijgen ze een aantal muzikale pareltjes uit Arabo-Andalusische, Sefardisch-joodse en andere oriëntaalse tradities aan elkaar. Na de voorstelling kan, wie wil, met de artiesten in gesprek.

De voorstelling is goed te volgen voor jong en oud. Voor de jongste kinderen is er uiteraard kindernevenviering en oppas. Na de koffie met lekkers is er de pub quiz en een leuke verrassing voor de kinderen. We sluiten het af met een hapje en een drankje.

### 20+ groep

We komen na de vakantie weer bij elkaar op zondag 26 augustus rond 11.30 in Trias. Als je je wilt aansluiten ben je van harte welkom. We eten samen ook altijd soep met een broodje. De eerste keer gaan we kijken waar we het komende seizoen mee bezig gaan.

### Het Verzetje

Rouwen is uit scherven iets nieuws maken.

Joke Verweerd

Een hartelijke groet,  
Kees Stroop en Femke groen



**Protestantse  
Kerk**



### Zondag 2 september 2018

#### Missionair Werk

De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van Kerkzijn voor mensen die niets, of niets meer met de kerk hebben.

Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel

mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het Christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Activiteiten zijn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Het Christelijk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bij stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten, zoals de getijdegebeden, waar mensen de kans krijgen om even uit de drukte te stappen. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken in heel Nederland, zoals het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.



### Zondag 2 september 2018

#### 3<sup>e</sup> collecte: Lilianefonds

#### Wat doet het Liliane Fonds ook alweer?

Wie het fonds niet goed kent, denkt dat het Liliane Fonds vooral bezig is met het rechtzetten van kromme voetjes en het verschaffen van brillen aan slechtziende kinderen. Maar de ambitie is veel breder. In ontwikkelingslanden hebben 65 miljoen kinderen in de schoolleeftijd een handicap. De helft van hen volgt geen onderwijs. In de armste landen gaat maar 1 op de 10 kinderen met een handicap naar school. Ze worden meestal geweigerd, de school is ontoegankelijk en leerkrachten missen benodigde kennis.

**Kinderen met een handicap moeten weer meedoen.** Om dat te bereiken, richt het fonds zich ook op de omgeving van het kind. Want die werpt vaak belemmeringen op voor mensen met een beperking. Denk aan scholen die met een rolstoel niet bereikbaar zijn; en denk aan ouders die bang zijn voor hun kinderen omdat die misschien 'behekst' zijn.

**Het Liliane Fonds** draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

### **Verhuizen**

Over verhuizen – 14 augustus 2018. Half september ga ik verhuizen naar een seniorenflat in Driebergen, na 6,5 jaar wonen in de Oosterboer en lidmaatschap van het Erfdeel, waar ik religieus onder de pannen mocht zijn. Van de grote mooie Mariakerk profiteerde ik van concerten, zangdiensten en vespers. Nu is het uitzoek – opruim – inpakwerk aan de gang. Het lijkt op een examen: je hebt alleen nog tijd je daarmee bezig te houden en moet er alle zeilen voor bijzetten. Je maakt schoon schip op weg naar een volgende periode. Je komt veel tegen uit je verleden: fouten die je maakte, mensen die je zomaar kwetste, ziekte die moest worden bestreden en veel goeie acties met vrienden ondernomen van muziek, zang en meditatie, wandelen, fietsen, en samen eten, wat allemaal je leven verdiept en verrijkt. Je kunt niet leven zonder je handen vuil te maken. Het maakt je dankbaar en deemoedig, wetend dat niks op aarde blijvend is. De essentie van je leven wordt zichtbaar: ik vereenvoudig m'n wonen want 1/3 van de spullen moet weg, en ontsnap niet aan de gedachte dat de oecumenische Erfdeelkerk een zelfde soort weg begonnen is. Hun huis komt te vervallen, waar en hoe gaat hun nieuwe onderkomen zijn? Wat is hun essentie? Wat ga je vasthouden en wat kun je loslaten? Toen Mozes het volk Israël uit de slavernij van Egypte meenam op weg naar het beloofde land, gingen ze eerst 40 dagen door de woestijn, een soort examentocht van afzien en vereenvoudigen met zo weinig mogelijk materieel goed. Ze moesten vertrouwen dat God hen zou leiden naar het beloofde land van vrijheid en overvloed. Ook Mozes had daar grote moeite mee, maakte fouten en vuile handen, en mocht het beloofde land alleen maar zien van God. Wij zijn mensen van Gaandeweg, onderweg met God om liefde, heelheid en eenheid te ontwikkelen met elkaar. Om elkaar niet uit het oog te verliezen, samen op te trekken naar het beloofde land. De rabbijn op tv noemde het: ik zie God in de ogen van de ander. Daarvoor is vertrouwen nodig en elke dag je straatje vegen. Opschonen en vereenvoudigen. Met veel dank aan ieder, bij wie ik onder de pannen mocht zijn.

Mieneke Bron mail: [bronsamsom@gmail.com](mailto:bronsamsom@gmail.com)

Vanaf 15 sept. Beukenhorst 100, 3972HH Driebergen-Rijsenburg

### **Eerste bijeenkomst Spoor 2**

Was je er niet bij de eerste bijeenkomst op 17 juli?  
Lees hieronder de terugkoppeling van de 1<sup>e</sup> bijeenkomst.

Wat heeft jouw belangstelling? Kies je eigen Spoor c.q. thema en denk mee. Tussentijds opstappen is altijd mogelijk (en weer uitstappen ook). We zijn flexibel en bewegen, alleen met een actieve betrokkenheid van onze gemeenschap komen we verder. Met meer mensen is meer haalbaar.

**van harte welkom 6 september > restaurant De Boei**

Vragen? Mail: [spoor2.meppel@gmail.com](mailto:spoor2.meppel@gmail.com)



### **Tweede bijeenkomst Spoor 2**

**Donderdag 6 september 2018**

19.30 uur Inloop  
19.45 uur Thema groepen tijd  
20.15 uur Start bijeenkomst Spoor 2  
plenair  
21.45 uur Sluiting

### **Enquête onder de gemeenteleden van Het Erfdeel**

Op de vraag "Wat wil de gemeente?" willen we middels een anonieme enquête het antwoord vinden. De enquête wordt verspreid in week voorafgaand aan de Startzondag (9 september)

Wij stellen het heel erg op prijs als u de moeite wilt nemen om deze in te vullen.



## 1. Terugkoppeling van de eerste bijeenkomst van Spoor 2 op donderdag 19 juli 2018



Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst heeft iedereen die zich had aangemeld de agenda + bijbehorende stukken ontvangen. Met 28 personen zijn we van start gegaan met Spoor 2.

Wilma Heeres heeft de bijeenkomst met ons geopend waarna Geke Bos de opzet van de avond en de agenda toelichtte.

**De aanleiding** voor deze bijeenkomst: onderzoeken wat de gemeente wil, wat zijn onze mogelijkheden, hoe willen wij onze oecumenische vorm vasthouden. Wat zouden we willen vernieuwen, durven we zelfstandig verder te gaan, binnen of buiten de PKN en kunnen we dat betalen. Of is samenwerking met bijvoorbeeld de Do-Re kerk en/of het Apostolisch Genootschap denkbaar?

Vragen waarover je kunt brainstormen en die je kunt onderzoeken, en daar word je wijzer van.

Een korte **kennismaking**: de naamkaartjes waren prettig, want ook al denk je dat iedereen je wel kent, in de praktijk zijn de gezichten bekend maar welke naam hoort daar ook alweer bij?

Met betrekking tot de huidige situatie vielen de woorden, verbijstering, pijn, spannend, niet naar de stad, identiteit behouden, naar de stad kan, oecumenisch karakter vasthouden.

### Hoe lang komen we al in Het Erfdeel?

1978 - 1990	8 jaar
1990 - 2000	8 jaar
2000 - 2010	10 jaar
2010 - 2018	2 jaar

Als deze cijfers een afspiegeling van de gemeente zijn dan is het slecht gesteld met de nieuwe aanwas. Daar zullen we wat aan moeten doen.

Merel van Schilfgaarde is de jongste meedenker, geboren in de Oosterboer en gedoopt in Het Erfdeel.

**OPROEP AAN JONGEREN**: Grijp je kans om mee te denken en mee te bepalen, doe meer!

Onze stippen op de horizon kunnen zijn:

- \* de vrijheid van denken en geloven
- \* de oecumenische gemeenschap voor Meppel behouden

### Onderzoeken wat de gemeente wil. Hoe?

Dat kan via een **enquête**. Een aantal vragen: hoe ziet u de toekomst voor uzelf en onze oecumenische gemeenschap? Op welke wijze wilt u of kunt u meedoen? Durven we ook te vragen wat gemeenteleden maandelijks of jaarlijks kunnen of willen bijdragen? Dat zou dan een financieel plaatje opleveren. Natuurlijk moet dat anoniem gebeuren.

Hoe bereiken we al onze gemeenteleden inclusief de Anders Gebondenen. Verspreiding via de buurtteams > pastorale ouderlingen > wijkcontactpersonen? Zouden ze dat willen doen?

Wanneer: in de week voor de Startzondag (9 september).

En dan de vraag: hoe krijgen we de enquêteformulieren weer terug?

Zoals vroeger: in de melkbus deponeren op zondag in Het Erfdeel? Nog twee adressen aanbieden om het enquêteformulier te retourneren.

Het **uitwerkgroepje Enquête**: Joke de Groot, Henny Hooijer, Wilma Heeres, Meine Hilberdink en Geke Bos gaan dit verder uitwerken.

### Hoe ziet onze oecumenische wijkgemeente nu in elkaar?

Hoe zit Het Erfdeel organisatorisch in elkaar? Wat doen we nu met welke mensen en groepen.

En als je daar eens goed naar kijkt, blijkt dat we heel veel doen c.q. veel aandachtsgebieden hebben.

Dat heeft geleid tot een inventarisatie van de volgende thema's.



Spoor 2A	thema Organisatievorm	Spoor 2B	thema Gemeentesamenstelling
Spoor 2A	thema Organisatievorm	Spoor 2B	thema Gemeentesamenstelling
Spoor 2C	thema Locatie & Facilitair	Spoor 2D	thema Financiën
Spoor 2E	thema Vieringen	Spoor 2F	thema Pastoraat
Spoor 2G	thema Diaconaat	Spoor 2H	thema Jeugd
Spoor 2I	thema Communicatie	Spoor 2J	thema Identiteit
Spoor 2K	thema Toerusting en Vorming	Spoor 2L	nog niet ingevuld
Spoor 2M	thema IN DEN LANDE		

En dan volgt altijd de vraag “wie doet er mee”. Nou de eerste stappen zijn gezet door:

**Spoor 2C - thema Locatie& Facilitair**

**Spoor 2D - thema Financiën**

Werner Brinkman

Cees Fidder

Henk Rous

Geert Welbergen.

**Spoor 2H - thema JEUGD**

Wilma Heeres

Merel van Schilfgaarde

**Spoor 2J - thema IDENTITEIT**

Martijn Plas

Elly van Sas

Willemijn van Schilfgaarde

**Spoor 2M - thema IN DEN LANDE**

Geke Bos en Werner Brinkman

Joke de Groot

Marian en Ton van Kessel

Het is een mooi begin. We gaan ervan uit dat er nog velen op de trein zullen stappen om mee te reizen. Kies een Spoor wat uw belangstelling heeft.

Tussentijds opstappen is altijd mogelijk (en weer uitstappen ook).

We zijn flexibel en bewegen, alleen met een actieve betrokkenheid van onze gemeenschap komen we verder. Met meer mensen is meer haalbaar.

De eerst volgende bijeenkomst is op **donderdag 6 september 2018**.

Alle vergaderdata dit najaar op een rij:

6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november en 13 december 2018.

De inloop is om 19.30 uur en om 19.45 uur gaan we van start en de afsluiting staat op 21.45 uur.

Spoor 2 zoekt nog wel een projectleider! Misschien teveel gevraagd? Een duo dan misschien?

Geke blijft Spoor 2 ondersteunen, dat scheelt toch al een hoop werk.

Het initiatief tot deze bijeenkomst werd gewaardeerd.

Geke sluit de vergadering met de Spreuk van de dag “Geloof dat je het kunt en je bent halverwege” van Theodore Roosevelt.

Na afloop was er nog een sapje omdat het toch bijzonder was deze eerste bijeenkomst.

Verslag Geke Bos

**Radicalisering**

In het Museum Staphorst wordt er een avond belegd waar het thema Radicalisering een rol speelt.

Radicalisering in de 16e eeuw naast radicalisering in deze eeuw. Verschillend? Toch veel overeenkomsten?

We zijn te gast in het Museum i.s.m. de cursusplaatsen TVG van Assen en Kampen. Het belooft een bijzondere avond te worden!

Voor belangstellenden graag aanmelden. Zie onder.

Met een frissere zomergroet,

Chris Dees, Bestuur en Docent Wereldgodsdiensten bij de tvg's van Assen en Kampen

**Spiegelen radicalisering bij zowel christenen als bij moslims**

*Spreker: Dr. Theo van Staaldoune, cursusleider TVG IJsselland* Dinsdagavond 11 september 2018:

Aanvang 19.30 uur in het Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst

Kerkhistoricus Dr. Theo van Staalduine over zijn thema: 'Dan gaat het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden. En hij schaart ook Zwingli onder de reformatoren die "verder dan Luther" gingen. In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen? Het kan ons helpen te "snappen" hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms net de christenen van de 16e eeuw.....'

TVG

Assen (dinsdagmorgen cursus) en TVG IJsselland (v.h. Kampen, dinsdagavond cursus) presenteren ook samen de driejarige cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden, afgekort TVG, op *dinsdagavond 11 september 2018* in Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst. U krijgt dan niet alleen cursusvoorlichting, maar ook een voorbeeldles TVG met als thema 'Radical Reformatie' en als 'extra' een introductie in de cultuur van Staphorst aan de hand van een kledingpresentatie.

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee; programma van 19.30-22.00 u. Toegang is gratis, **maar men dient zich wel van tevoren op te geven** bij onze secretaris Nanno Levenga, tel. 06 – 1410 1512 of via de mail [tvgassen@gmail.com](mailto:tvgassen@gmail.com) o.v.v. naam/telefoonnr. of mailadres. Zie verder ook voor meer informatie op de websites [www.tvgassen.nl](http://www.tvgassen.nl) en [www.tvgkampen.nl](http://www.tvgkampen.nl)

### Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

### Facebook

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

### Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn.

Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier ([erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad.

Het Infoblad is ook in te kijken via de website: [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl)

### Colofon:

Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)

### Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

### Bank- en Gironummers

De financiering van de vieringen in Het Erfdeel loopt via Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E. Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371870445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden. Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, [sharonboerma@outlook.com](mailto:sharonboerma@outlook.com) Voor meer info, zie [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl).