

Het volgende nummer verschijnt 1 maart
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 27 februari

Vieringen	Zondag 17 februari	Zondag 24 februari	Zondag 3 maart
Naam		Taizé ochtendviering	
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Naber		Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling Vgnd.	Marian van Kessel Jan Wieringa	Klaas Heeres Werkgroep Taizé	Maarten Tempelaar Eric Moen
Gemeentelid Organist	Albert Hoekerswever	Hanneke van Werven	Hans van Sas
Collectes	1. wijkcollecte S&L 2. eigen gemeente 3. geen	1. Hospice Eesinge 2. eigen gemeente 3. onderhoud gebouwen	1. Indlu Yetemba 2. eigen gemeente 3. Pastoraat Meppel

Vieringen	Zondag 3 maart
Naam	Sfeerviering
Locatie	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuuring
Organist	Eelke Boonstra
Collectes	Kinderen in de Knel



De vieringen staan ook vermeld op de website.
Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

3 februari	Fam. Angerman	Havelterweg 45, Ruinerwold
10 februari	Janet van Wijk	Zwolle, onderwijzeres De Akker

Opbrengsten collecten

3 feb	Samen solidair	106,97	10 feb	Edukans	222,89
	Eigen gemeente	60,05		Eigen gemeente	73,91
	St. Epafra	96,02		Catechese/ geloofsovoeding	128,00

Rondom de vieringen

zondag 17 februari
lezing: Esther 7,1-8,2



Ontmaskerd

Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad. Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.

zondag 25 februari: Taizé-viering

Deze zondag is er 's morgens een Taizé-viering.

De traditie van de kloostergemeenschap uit Taizé is de basis voor de viering. De liturgie wordt opgebouwd rond liederen uit Taizé. De Taizé liederen kunnen 4-stemmig gezongen worden.

Wie dat wil kan de liederen oefenen, onder leiding van Hanneke en Gerrit van Werven, op:

woensdag 20 februari van 19.00 tot 20.00 in Het Erfdeel (zie ook verderop in dit infoblad)

BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel

Het Erfdeel in de Meppeler Courant van maandag 11 februari

Het Erfdeel stroomt helemaal vol

MEPPEL - Er moesten rijen met stoelen bij zondagmorgen in Het Erfdeel tijdens de jaarlijkse kerk- en schoolviering. Veel kinderen en ouders van cbs De Akker bezochten de wekelijkse dienst van de oecumenische geloofsgemeenschap in de Oosterboer.

De kinderen van De Akker was de mogelijkheid geboden iemand uit te nodigen wat nog eens tot een extra stroom aan belangstellenden zorgde.

Om te zorgen dat de scholen zoveel mogelijk hun binding met de kerk behouden, houden de vijf protestantse basisscholen en de gereformeerde Calvijnschool in Meppel al jaren de kerk- en schooldiensten. Daarbij gaat iedere school naar een 'eigen' kerk. Zo bezoekt De Akker Het Erfdeel, gaat de Anne Frankschool naar kerk De Hoeksteen, de Beatrixschool/Het Talent naar de Verenigde Evangelische Gemeente, Het Stadskwartier naar de Protestantse Kerk aan de Groenmarkt en Het Kompas naar de Baptistengemeente. De Calvijnschool heeft een band met de Kruiskerk.

Voorganger Kees Stroop zag zondagmorgen tot zijn genoegen

dat Het Erfdeel uitpilde. Samen met kinderen van De Akker gaf hij tijdens de dienst invulling aan het thema 'Liefde is'. Gemeentelid Wilma Heeres nam ook een groot deel van de dienst voor haar rekening.

Een selectie van kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 zongen, lazen een gedicht of kort verhaal voor of leverde op een andere wijze een bijdrage aan de kerkdienst. De wanden van Het Erfdeel hin-

gen vol met tekeningen en teksten gebaseerd op het thema liefde, die de kinderen in aanloop naar de schooldienst hadden gemaakt.

Kees Stroop en Wilma Heeres namen onder meer teksten door van kinderen die hun gedachten de vrije loop hadden gelaten over het thema 'Liefde is'. Beiden waren het erover eens dat één spreuk hen het meest aansprak: 'Liefde kun je niet in een tekst opschrijven, liefde zit in je hart'.



Kinderen en ouders van cbs De Akker bezochten de dienst in de Oosterboer. Daan Prest ©

Een impressie van de School en Kerkviering in Het Erfdeel



Omzien naar elkaar

Voor velen is het kil in de kerk. In een koude, winterse kerk is veel verstart en bevroren. Anselm Grún schrijft hierover in 'Februari', Leven met hart en ziel: 'We moeten oppassen dat we innerlijk niet bevriezen, koud worden, in ons hart, in onze manier van praten en in de omgang met elkaar. We moeten weer in contact komen met de innerlijke gloed van ons hart, zodat die ook in onze manier van praten en onze omgang met elkaar tot uitdrukking kan komen. ... Alleen dan scheppen we een sfeer van nabijheid en vertrouwen. En alleen dan wordt er een huis gebouwd waar we graag in wonen, waarin we ons thuis voelen.'

Jeugdouderling

Op zondag 3 maart wordt Wilma Heeres in de viering bevestigd als jeugdouderling. Wilma is actief in de 17+ groep, samen met Nina Spijkerman en gaf in het verleden leiding aan de basiscatechese. Het is fijn dat Jacqueline Drok en de Werkgroep Jeugd versterking krijgen.

Vorming en Toerusting

Lees- en gesprekskring Tomas Halik

Datum: dinsdag 19 februari.

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur.

Plaats: Jelly Koot, Muurlinck 10.

Lezen en bespreken: hoofdstuk 7 uit het boek 'Geduld met God' van Tomas Halik.

Leerhuis Jonathan Sacks

Datum: maandag 4 maart.

Tijd: 20.00 uur – 21.45 uur.

Plaats: vergaderkamer Het Erf, Atalanta 2.

Lezen en bespreken: hoofdstuk 8 uit het boek 'Een gebroken wereld heel maken' van Jonathan Sacks.

Meditatie

Meditatie beoefenen is een manier om te ontspannen en te bezinnen. Dat kan in een groep, wat doorgaans als zeer stimulerend wordt ervaren, maar ook alleen. Tijdens de meditatie-bijeenkomsten oefenen we enkele vormen van meditatie. De avonden worden geleid door verschillende deelnemers. We maken gebruik van technieken uit het oosten en het westen. Ook de christelijke traditie heeft op dit punt veel waardevols te bieden.

Meenemen: warme sokken en eventueel een meditatiekrukje en plaid.

Datum: maandag 25 februari.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Plaats: kerkzaal van Het Erf, Atalanta 2.

Coördinatie: Joke Berendsen

06-46020382, joke.berendsen@gmail.com

De Beemdgangsters

De Beemdgangsters komen weer bij elkaar op de derde maandag. Aan de gesprekken nemen bewoners van De Beemd deel, maar het is een groep die voor iedereen open staat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar.

Datum: **donderdag 28 februari**

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: koffiekamer De Beemd

Coördinatie: Kees Stroop, kees.stroop@gmail.com tel. 256322.



Persoonlijk bericht van Femke

Er valt niet zoveel nieuws te vermelden. Ik merk wel dat de vermoeidheid meer begint toe te slaan, maar de laatste kuren vallen me niet tegen. Ik kan me er meer op instellen en weet ongeveer wat ik kan verwachten en dat maakt het wat gemakkelijker om te ondergaan. De warmte van zoveel mensen doet mij en ons goed en bemoedigt. Dank, dank!

Hartelijke groet, Femke

Verzetje

Ook de kerk zal weer een lente beleven. Soms helpt alleen maar de hoop dat de winter voorbijgaat en dat onze bevroren relaties weer ontdooien en er een nieuwe manier van samenleven mogelijk wordt.

Anselm Grün, Leven met hart en ziel

Een hartelijke groet,

Femke Groen en Kees Stroop

Jan van Dijk

31 oktober 1944 – 28 januari 2019

Op 28 januari is overleden Jan van Dijk in de leeftijd van 74 jaar. De dankviering voor zijn leven is gehouden op 2 februari in Het Erfdeel. Daarna is hij begraven op de algemene begraafplaats in Meppel. Jan werd geboren op 31 oktober 1944 op Texel. Het eilander zijn was hem op het lijf geschreven. Het juttersbloed liet zich op de vaste wal uitstekend combineren met de Amsterdamse koopmansgeest, ingegeven door de stad waarin hij veel jaren thuis is geweest.

Hij was een 'familieman' die de onderlinge banden in gezin en familie koesterde en alle contacten vast wilde houden. Ook in zijn werk en in zijn vrije tijd zocht hij de verbinding met mensen. Als sociotherapeut werkte hij met mensen met TBS. Naar zijn mening verdiende ieder mens een tweede kans. Als vrijwilliger was hij betrokken bij de telefonische hulpdienst, bij het bezoekwerk van de kerk en bij De Inloop.

Naast het geluk delen in kleine dingen kon hij ook vechten voor het geluk in de grote wereld, voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Liefde deelde hij met Siefie, de kinderen en de kleinkinderen en door liefde wist hij zich gedragen, ook toen hij geconfronteerd werd met een ongeneselijke ziekte. Daarom is er in de dankviering voor zijn leven ook veel gezongen en gesproken van liefde. Om liefde gaan mensen een leven, om liefde blijven mensen met elkaar verweven. Om liefde sterker dan de dood, wensen wij Siefie, kinderen en kleinkinderen en iedereen bij wie Jan een plek in het hart had, liefde als reisgenoot en als kracht om zich opnieuw te durven toevertrouwen aan dit bestaan.

Kees Stroop

Correspondentieadres: Brandemaat 107, 7943 EW Meppel

Petitie

In de afgelopen weken is onder een groot aantal gemeenteleden een petitie gehouden die verband hield met het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om de Grote Kerk af te stoten en op termijn de Oude Kerk als de kerk van PG Meppel in gebruik te nemen.

U heeft hierover een brief gehad en het nodige over kunnen lezen in het rapport "Advies gebouwenkeuze". Inmiddels is er een gemeenteavond geweest waarop een ieder zijn/haar zienswijze kon inbrengen. Ook de regionale kranten stonden er bol van. De petitie groep heeft op deze avond de bezwaren mondeling en gedetailleerd naar voren gebracht.

Wie de petitie heeft gelezen ziet daarin verwoord wat de bezwaren van een aantal gemeenteleden zijn op de gang van zaken zoals die door de Algemene Kerkenraad (AK) wordt uitgevoerd. In de petitie zijn deze bezwaren gebundeld. Ze spitsen zich toe op een ervaren gebrek aan aandacht van de AK voor onze wijkgemeente. Deze bezwaren monden uit in een eis om zonder onderbreking, ook na juli 2019 als de huuropzegging een feit is, onze vieringen op zondagmorgen te kunnen voortzetten.

In het rapport “Advies gebouwenkeuze” is geen aandacht besteed aan onze wijkgemeente. Bovendien zijn er tal van vragen over de haalbaarheid van de gebouwenkeuze, die de gemeente minstens anderhalf miljoen euro gaat kosten.

Inmiddels is de periode om de petitie te tekenen ten einde. Er blijkt massale steun te zijn voor onze bezwaren. Meer dan 300 steunbetuigingen zijn uitgebracht. Waarmee de inhoud van de petitie een belangrijke stem vertegenwoordigd binnen PG Meppel.

Als petitie groep hebben we dit resultaat overhandigd op donderdagavond 7 februari aan de voorzitter van de AK. We hebben de handtekeningen die via lijsten en antwoordstroken zijn binnengekomen overhandigd. Ook zijn er veel steunbetuigingen via een speciaal email adres binnengekomen. Deze hebben we op onderstaande manier overhandigd.

U ziet een huis als sleutelhanger, lijkt het. Bij nadere beschouwing is het echter een USB-stick die alle ontvangen e-mails bevat. Dit staat voor het huis dat we binnenkort nodig hebben. Ook deze hebben we aan de AK overhandigd.



Tot zover dit verslag. We laten u binnenkort meer horen.

Allen die aan deze petitie hebben meegewerkt of ingevuld onze hartelijke dank.

Tot besluit een lied dat we met enige regelmaat zingen en van toepassing is op onze oecumenische kleur.

Het is lied 93 uit de oecumenische liedbundel “Zangen van zoeken en zien.

**Dit is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen.
Waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.**

**Dit is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen.
Waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.**

De petitiegroep

Bert van Beijnum

Dirk Bouma

Eddy Veltink

Eric Moen

Geert van Wijhe

Geert Welbergen

Geke Bos

Henk Broeke

Jan Varkevisser

Klaas Stoer

Ton van Kessel

Werner Brinkman

Wilma Heeres

Wout Zilverberg

Uit de Algemene Kerkenraad van februari 2019

Het huishoudboekje van de kerk

We hebben als kerk te maken met een exploitatie en een vermogen. Op de exploitatie komen we elke keer te kort. Simpel gezegd elke maand ontvangen we ons salaris maar dat is te weinig om de kosten van te betalen dus moeten we bij onze spaarrekening, het vermogen. Het geld dat u bijvoorbeeld heeft toegezegd voor de actiekerkbalans is het geld dat op de exploitatie komt en daar betalen we de maandelijkse lasten van, dus ook onze predikanten. Ik ben dus nieuwgierig of u daadwerkelijk ook meer geld heeft gegeven voor de maandelijkse kosten, dus ook voor het pastoraat.

Legaat

Het College van Kerkrentmeesters heeft tijdens de gemeenteavond medegedeeld dat we een legaat hebben ontvangen. De Algemene Kerkenraad heeft besloten om dit legaat te gebruiken voor de verbouw van het gebouw van de toekomst evenals andere legaten die wij de afgelopen jaren ontvangen hebben. Dit besluit betekent dus dat uw kerkelijke bijdrage via kerkbalans niet in de verbouwing van de kerk gaat zitten.

Terugblik in grote stappen

We zijn als PGM Meppel gestart met het maken van dromen. De dromen van de wijkgemeente het Erfdeel en van de wijkgemeente Stad en Landen zijn in een programma van eisen gezet. Dit programma van eisen is unaniem vastgesteld in de Algemene Kerkenraad en daarna is het College van Kerkrentmeesters verzocht om dit programma van eisen te toetsen aan de eigen gebouwen. Dit onderzoek is in stappen én met externe experts verricht. In de vergadering van donderdag 10 januari jl. heeft de Algemene Kerkenraad zijn waardering voor het College van Kerkrentmeesters uitgesproken en het voorlopig besluit genomen de Oude Kerk en Trias als kerkgebouw van de toekomst aan te wijzen. De gemeente is op woensdag 30 januari gekend en gehoord.

Evaluatie gemeenteavond en uitnodiging inloop

Op 10 januari jl. heeft de Algemene Kerkenraad een voorgenomen besluit genomen. Dit voorgenomen besluit is op 30 januari jl. tijdens een gemeenteavond aan de orde geweest. Tijdens de gemeenteavond hebben vele gemeenteleden een reactie gegeven op het voorgenomen besluit. Naast de reacties van vele individuele gemeenteleden was er ook een reactie in de vorm van een bezwaarschrift, toegelicht door de heer van Ittersum én een petitie welke is toegelicht door de heren Veltink en Broeke. De Algemene

Kerkenraad heeft tijdens de vergadering van 7 februari jl. besloten om de inbreng van alle gemeenteleden nader te analyseren en pas na zorgvuldige studie een definitief besluit te nemen. De Algemene Kerkenraad gaat in gesprek met de opstellers van het bezwaarschrift (wat vooral gaat over de toekomst van de Grote Kerk) en met de opstellers van de petitie (wat vooral gaat over een eigen vierplek voor het Erfdeel). Om individuele gemeenteleden de gelegenheid te geven om eventueel nog levende vragen alsnog te kunnen stellen, organiseert de Algemene Kerkenraad een inloopavond waar ieder individueel gemeentelid, die vragen heeft over het adviesrapport of het voorgenomen besluit, van harte welkom is. De inloopavond is op 19 februari in Trias, aanvang 19.30 uur. U kunt tot 21.00 uur binnenlopen.

Besluiten kunnen niet vooruit worden geschoven

Cor Schaap was tijdens de Algemene Kerkenraad vergadering van 7 februari jl. uitgenodigd om aanwezig te zijn om bij een aantal agendapunten voor te zitten als dominee en jurist. Het ging om de agendapunten met betrekking tot de duiding van het voorgenomen besluit, de duiding van het ingediende bezwaarschrift over de toekomst van de Grote Kerk en de duiding van de petitie over de eigen vierplek van het Erfdeel. Allereerst verduidelijkte de heer Schaap de positie van de leden van de Algemene Kerkenraad. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. De besluiten zijn jaren voor ons uitgeschoven en het is goed dat nu een besluit wordt genomen. Dit besluit vraagt om lef en besef! De leden van de Algemene Kerkenraad vanuit het predikantenteam, vanuit het Erfdeel, vanuit Stad en Landen, vanuit het College van Kerkrentmeesters en vanuit de diaconie stemmen zonder last of ruggenspraak. Dat wil zeggen je stemt niet vooringenomen en niet voor een deelbelang maar voor de gehele PGM Meppel.

Duiding

De Algemene Kerkenraad vergadering van 7 februari jl. kan worden beschreven als een "duidingsvergadering". Uitgaande van het voorgenomen besluit wil de Algemene Kerkenraad recht doen aan de mensen die hun stem hebben laten horen die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het voorgenomen besluit én recht doen aan de mensen die hun waardering hebben uitgesproken. Zoveel mogelijk briefschrijvers zijn door leden van de Algemene Kerkenraad leden gebeld of bezocht, maar nog niet iedereen. Besloten is om de definitieve besluitvorming daarom een maand uit te stellen.

Eigen vierplek Erfdeel

Enige jaren geleden heeft verhuurder Van Boeijen aangegeven dat het huurcontract niet verlengd kon worden met de wijkgemeente het Erfdeel. Het vorige College van Kerkrentmeesters is toen in gesprek gegaan met de verhuurder en is tot een nieuw jaarlijks (wederzijds) opzegbaar contract gekomen. Momenteel is de huur van de locatie van het Erfdeel opgezegd na een besluit van de Algemene Kerkenraad, maar ligt er een duidelijke wens van het Erfdeel om op deze of een andere locatie de zondagse 'eigen' erediensten om 10.00 uur te houden. De Algemene Kerkenraad wil in gesprek komen met de wijkkerkenraad van het Erfdeel om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om hiervoor een oplossing te vinden. De Algemene Kerkenraad heeft daartoe een voorstel op tafel gelegd waarover zij graag met de wijkkerkenraad in gesprek wil. De Algemene Kerkenraad onderzoekt of een externe bemiddelaar hierbij een positieve rol zou kunnen vervullen.

Janneke Kampinga, scriba van de Algemene Kerkenraad



Stichting D0k16 helpt kinderen en jongeren die door geldzorgen van hun ouders niet veilig en/of prettig kunnen opgroeien. Vanaf 2016 zijn zij vanuit het Christen zijn begonnen met het inzamelen van allerlei spullen voor kinderen van 0 tot 16 jaar voor de minimagezinnen in Drachten en omgeving. U moet dan denken aan alle spullen die nodig zijn voor kinderen/jongeren om een fijnere, onbezorgder jeugd te hebben, zoals speelgoed,

kindermeubeltjes, maxi cosy, kinderwagens, schoolspullen, boeken, spelletjes e.d. Al deze gekregen spullen worden, in samenwerking met dagbesteding Pyriet, gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd. Daarna worden de spullen gratis weggegeven.

1 x per 2 weken gaat er een Rijdende Winkel, een opgeknapte SRV wagen, naar een wijk in Drachten en daar kunnen de aangemelde minimagezinnen spullen gratis op komen halen via een stempelkaartensysteem. Een aantal keren per jaar gaat deze Rijdende Winkel naar een aantal AZC's. Momenteel staan er in het bestand ruim 210 kinderen en kunnen wij veel kinderen, maar ook hun ouders,

blij maken met de gedoneerde spullen. Er is een nauwe samenwerking met andere organisaties, o.a. met de voedselbank. Verder worden ook speciale acties georganiseerd zoals zomeracties, sinterklaasacties, kerst/winteracties. Omdat Dok16 een stichting is, is men volledig afhankelijk van giften, die dan ook zeer welkom zijn. De opbrengst van deze collecte kan worden gebruikt voor allerlei doeleinden, o.a. voor benzine/verzekering/motorrijtuigenbelasting voor de rijdende winkel en aanschaf spullen voor alle verschillende acties die worden gehouden.

Douwe Egberts spaarpuntenactie

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de gouden verzameldozen uit de kerken verdwenen. De spaaractie is beëindigd, de punten zijn verzameld, gebundeld en geteld. Met elkaar hebben we heel veel punten verzameld. We mogen wel zeggen boven verwachting. Daarom mogen wij u ook heel hartelijk bedanken voor uw spontane inzet om zoveel punten te verzamelen en dus zoveel pakken koffie voor de voedselbank.



Fantastisch!!!

Het was best een hele klus om alle spaarpunten en puntenwaarden bij elkaar te zoeken. Nooit geweten dat er zoveel verschillende waardepunten zijn in zoveel verschillende uitvoeringen. Ook kwamen we we er

achter dat sommige mensen de punten al heel lang hadden liggen. Bij één verzameling kwamen we zelfs nog kassabonnetjes tegen van een banketbakker, die bij een bepaald gespaard bedrag een slagroomtaart zou leveren. Jammer maar helaas de actie gold niet meer, want de kassabonnetjes waren al meer dan veertig jaar oud. Maar uiteindelijk konden we namens u allen twee gouden dozen met in totaal **247.376** waardepunten (bijna een kwart miljoen dus) overhandigen aan de voedselbank. Voor 400 punten krijgt de voedselbank 1 pak koffie, dat betekent dus dat wij meer dan 600 pakken koffie hebben gespaard. Is dat niet geweldig. Daarom nogmaals: **Heel Hartelijk Bedankt!!**

Wijkdiakenen Het Erfdeel zoeken goed doel voor de wijkcollecte van zondag 19 mei 2019

Als gemeentelid kunt u een voordracht doen. Misschien bent u zelf of zijdelings betrokken bij een groep, organisatie of stichting die wel een extra bedrag kan gebruiken. Op zondag 16 december 2018 was de wijkcollecte van Het Erfdeel bestemd voor Stichting Titia, waar de Meppeler orthopedisch chirurg en traumatoloog Jan van Haastrecht zich voor inzet. Er is € 352,- opgehaald voor orthopedische zorg voor kinderen in Ghana. Jan van Haastrecht, namens Stichting Titia, was daar erg blij mee en dankbaar voor. Dus..... aan welk goede doel zullen we de wijkcollecte van 19 mei bestemmen?

Graag horen wij uw voorstel. Bellen kan naar Geke Bos op telefoon 0522 441677 of per mail geke.bos.78@gmail.com

Met het houden van Taizé-vieringen brengt de werkgroep Taizé verstilling en stilte in de drukke dagen vanaf november tot kerst en de koude donkere dagen erna. Deze vieringen zijn opgebouwd rond een tekst, psalm en stilte. Wij gebruiken hiervoor het boek: Vertrouwen groeit in stilte, Bijbelse meditaties uit Taizé.



Tussendoor zingen we liederen uit Taizé. Deze liederen bestaan uit korte Bijbelteksten die met herhaling gezongen worden. Deze liederen brengen je terug naar de stilte van je hart. Op 24 februari brengen we deze verstilling naar de ochtendviering van het erfdeel. Wij nemen hierbij de traditie van kloostergemeenschap uit Taizé als basis. De liturgie wordt opgebouwd rond liederen uit Taizé. De Taizé liederen kunnen 4-stemmig gezongen worden. Wie dat wil kan de liederen oefenen op woensdag 20 februari van 19.00 tot 20.00 in het erfdeel.

De kloostergemeenschap in Taizé is bij uitstek een plek waar oecumene centraal staat. De broeders hebben hun gemeenschap open gesteld voor iedereen die wil kennismaken met hun kloosterleven.

Jong en oud uit de hele wereld en met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in Taizé. Met de Taizé-vieringen brengen we een stukje van deze traditie naar Meppel. Taizé ervaar je alleen in Taizé. De waarde van stilte, meditatie en zang brengen we in Meppel tijdens de Taizé-vieringen in de periode van oktober tot mei. En zoals iedereen welkom is in Taizé, is ook iedereen welkom bij de Taizé viering. Een viering in de opzet van een vesper in de donkere tijd van het jaar. Op 24 februari in de ochtend, op 24 maart en 28 april op zondagavond.



De werkgroep zoekt versterking:

Als werkgroep willen we de komende tijd nadenken op welke wijze we de Taizé stilte-vesper het beste kunnen voortzetten. We zoeken versterking in de werkgroep, een vaste groep die de muzikale begeleiding verzorgt en aansluiting bij de behoefte in Meppel aan stilte-vieringen. Verbreding ook en ontmoeting in het geloofslandschap in Meppel. Heb jij ideeën? Neem dan contact met mij op. Samen naar Taizé? Wil jij naar Taizé? Met je vrienden, je gezin of alleen? Kom op dinsdag 5 maart om 19.30 naar het erfdeel. Bij voldoende belangstelling kunnen

we dit samen organiseren. Willemijn van Schilfgaarde Coördinator werkgroep Taizé

Oproep samen naar Taizé?

Wie wil deze zomer naar Taizé. In Taizé is ruimte voor jongeren, jonge gezinnen en volwassenen. Voor ieder een eigen bezinningsprogramma, voor allen het dagritme van het kloosterleven en ontmoetingen. Het ritme staat vast met drie maaltijden en drie kerkvieringen per dag. De gasten worden op leeftijd met elkaar verbonden in groepen die bestaan uit gasten uit verschillende landen die samen de Bijbelse verhalen verkennen. Samen dragen de gasten zorg voor de dagelijkse logistieke taken als eten delen en schoonmaken. Wie er eenmaal is geweest neemt de waarde van meditatief zingen, stilte en ontmoetingen met zoekers en zieners uit de hele wereld mee naar huis. De bijzondere ontmoetingen, warmte en steun die binnen de gespreksgroepen gevonden wordt. Voor wie dat wil is er ook de mogelijkheid om de verdieping juist te vinden in stil zijn, niet met elkaar te spreken.

Wil jij graag naar Taizé, met je vrienden, je gezin of alleen? Laten we kijken of we samen kunnen gaan. Op basis van het principe samen doen wat samen kan (bijvoorbeeld samen reizen) en apart doen waar behoefte aan is (bijvoorbeeld jongeren volgen ander programma dan jonge gezinnen of stiltezoekers). Bij voldoende belangstelling kunnen we dit samen organiseren.

Wanneer: dinsdag 5 maart om 19.30

Waar: het erfdeel, Atalanta 2 in Meppel

Willemijn van Schilfgaarde
Coördinator werkgroep Taizé

UITNODIGING 31 maart 2019
Taizé inspiratiemiddag met viering
in de Broederen kerk in Deventer.

Zondag 31 maart is er een **Taizémiddag** met workshops die wordt afgesloten met een viering. Om 13.30 uur inloop en om 13.45 uur beginnen we met een bijeenkomst met zang en een korte overweging. Daarna is er de mogelijkheid om deel te nemen aan **2 workshops** van ieder 50 minuten. Naast een muziekensemble (1) kun je Taizéliederen zingen (2), een kaars of een olielampje maken (3), Christelijke meditatie beoefenen (4), een meditatieve wandeling maken (5), een voorbereidingsgroep voor de avonddienst vormen (6) of een labyrint leggen en lopen (7).

Om 17.30 uur een **gezamenlijke maaltijd**. Voor soep wordt gezorgd, zelf brood meenemen. Om 18.30 uur inzingen voor de viering die begint om 18.45 uur.

Kosten Deelname middag inclusief workshops, consumpties en soepmaaltijd: €7,- per persoon, 2 personen betalen samen €12,-.

De viering vanaf 18.30 uur is gratis toegankelijk.

Aanmelden Schrijf snel in als je de hele middag wilt deelnemen want vol is vol (er zijn 80 plaatsen). Stuur een e-mail aan taize.deventer@gmail.com of bel 06-10681918. Vermeld het aantal personen, voor- en achternaam van de deelnemer(s), en aan welke 2 workshops je wilt meedoen. Betaling op Banknummer NL60RABO0166357758 ten name van Neijens, Deventer.

BELANGRIJK: vermeld TAIZÉ plus naam deelnemer(s).

Route De Broederen kerk is 10 minuten vanaf station Deventer en vanaf de veerpont. Gratis parkeergelegenheid in het Worpplantsoen aan de overkant van de IJssel. [Looproute vanaf Worpplantsoen](#)
De organisatie is in handen van Taizégroep Deventer www.taizedeventer.nl

Meer informatie:

Frieda 06-10681918

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks de financiering van de vieringen in Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage (ovv steun Erfdeel t.b.v. Stichting Fondswerving) daarvoor is van harte welkom bij de Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E.

Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com

Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl