

Het volgende nummer verschijnt 8 november
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 november

Vieringen	Zondag 27 oktober	Zondag 3 november	Zondag 3 november
Naam		Gedachtenis	Sfeerviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Harry Jaspers Focks	Ds. Kees Stroop Ds. Femke Groen	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuuring	Roelie Schuuring	Klaas Heeres
Vgnd. Gemeentelid	Eric Moen	Willemijn van Schilfgaarde	
Organist	H+G van Werven	H+G van Werven	Albert Hoekerswever
Collectes	1. Edukans 2. Eigen gemeente 3. Cantorij	1. najaarszending 2. Eigen gemeente 3. Onderhoud orgels	Kinderen in de knel

Vieringen	Zondag 10 november
Naam	maaltijd
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Ton van Kessel
Vgnd. Gemeentelid	Wout Silberberg
Organist	Albert Hoekerswever
Collectes	1. Lilianefonds 2. Eigen gemeente 3. St. Ifuni



De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

13 okt	Jolanda van der Kemp	Rembrandtplein 17
20 okt	Hanneke Bosma	De Kampen 122

Opbrengsten collecten

13 okt	Noodfonds	104,10	20 okt	St Ifuni	67,11
	Eigen gemeente	54,60		Eigen gemeente	40,70
	Jeugdwerk Meppel	94,45		Samen Solidair	59,65
13 okt KND	st. Ifuni	4,30			

RONDOM DE VIERINGEN

Zondag 27 oktober

Lezing: Lucas 18, 9-14

Thema: *Goed genoeg*



Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Zondag 3 november

Gedachtenis van de namen

Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Lezing: een hertaling van Romeinen 8, 31-39 van Sytze de Vries uit *Wachtwoorden in de nacht*: Noem de namen



14.00 uur: kerkzaal van Het Erf

Sfeerviering

Thema: *herfst*



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Samen vieren

Gedachtenis van de namen

In de viering op **3 november** worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden: mensen van Het Erfdeel en mensen uit je familie-en vriendenkring. Na het noemen van de naam wordt een witte roos geplaatst en een lichtje aangestoken.

Als je iemand wilt gedenken die het afgelopen jaar is gestorven kun je de naam, leeftijd en datum van overlijden **voor 30 oktober** doorgeven aan

Kees, kees.stroop@gmail.com of

Femke, femke.g.groen@gmail.com tel. 0522-256322.

Je hoeft zelf geen rozen of lichtjes mee te nemen; daar wordt voor gezorgd.

Na het noemen van de namen is er gelegenheid voor iedereen om een lichtje aan te steken om de mens(en) te gedenken die je mist. Na de viering kun je een witte roos of een graflicht meenemen als herinnering aan diegene(n) die je tijdens de viering hebt herdacht.

Zondag 10 november wordt een viering voor jong en oud. Een aantal zondagen per jaar zijn er vieringen waarin meer gerichte aandacht is voor de kinderen. Het thema zal waarschijnlijk cirkelen rond *licht in het donker* en het eerste lichtfeest in deze tijd waarin de nachten langer worden, is *Sint-Maarten*. Meer informatie volgt in de komende Erfdeler.

Omzien naar elkaar

Zij die een zware ingreep moesten ondergaan of voorzichtig om moeten gaan met hun energie, geven aan dat het de goede kant op gaat. In het ziekenhuis verblijven Titia Holvast en Annie Hoekerswever. Bij het verschijnen van het infoblad hoopt Annie elders te kunnen revalideren. Wij wensen allen veel sterkte en geduld toe en een omzien naar elkaar in welke vorm dan ook.

Leren met en van elkaar

Morgenleerhuis

Over muren heen

We komen weer bij elkaar op dinsdagmorgen 29 oktober van 10.00 tot 11.30 op de Kolibrievlinder 38. We lezen de brieven 8 en 9 uit het boek Over muren heen en bespreken het thema: vijandsbeelden, welke hebben we en wat doet dat met ons. Wil jij meedoen, neem dan contact op met Willemijn van Schilfgaarde 06 20049826

Meditatie

De meditatieavonden zijn op maandagavond in de koffiekamer van De Beemd. De avond begint om 20.00 uur en wordt afgesloten rond 21.30 uur. Deze ruimte wordt gehuurd, dus voor de huur en de thee wordt een kleine bijdrage van de deelnemers gevraagd. Je komt De Beemd binnen door te bellen op 'de zaalbel' op het adressenbord. Neem voor jezelf warme sokken of sluffen mee en eventueel een plaid en/of meditatiekrukje. Graag aanmelden bij Joke Berendsen joke.berendsen@gmail.com
Op de volgende avond is er meditatie: 4 november en 18 november.

Uitnodiging 17 november: Feest met Kees

Graag wil ik jullie van harte uitnodigen om op zondag 17 november met mij mijn 65^e verjaardag te vieren. Afgelopen jaar was een aangrijpende tijd wat mijn gezondheid betreft en ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Dus de vierdagen moeten gevierd worden!
Kees Posthumus in 'Vroom en vrolijk'

Van 10.00 – 11.15 uur is er een optreden van Kees Posthumus:



Oude verhalen 'Vroom en vrolijk'

Van 11.15 – 11.45 uur is er voor iedereen koffie, thee, limonade met wat lekkers.

Tijdens het optreden is er oppas voor de baby's en kleine kinderen.

Het feest is in de zaal en het restaurant van Het Erf, stichting Vanboeijen, Atalanta 2 te 7943 TA Meppel

Ik ben een dankbaar mens en heb alles wat mijn hart begeert, dus jouw komst is mijn cadeau! Dit feest is ook bedoeld om mijn dank uit te drukken voor alle helpende handen, warme kaarten, aandachtige gesprekken, attente e-mails en de vele bossen bloemen van de afgelopen tijd. Veel mensen hebben een tandje bij moeten zetten in deze roerige kerkelijke tijden.

**Veel liefs en een hartelijke groet,
Femke**

Verzetje

Zonde is niet een arbitraire lijst van verkeerde dingen waarmee God ons op de proef stelt; dan zou het een soort toelatingsexamen worden waar maar heel weinigen voor gaan slagen. (...) Zonde is niet een woord voor iets wat God niet leuk vindt of wat hem kwetst. God, in de Volmaakte Stroom, kan alleen gekwetst worden als wij onszelf pijn doen, net zoals de verrezen Christus liefdevol tegen Paulus zei: 'Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid.'

In feite zegt God: 'Jij kunt het je niet veroorloven om niet liefdevol te zijn, dat kan echt niet. Dan blokkeert de intrinsieke stroom en dan sta je buiten het mysterie; dan sta je buiten de stroom van genade die inherent is aan iedere situatie- ja ook aan zonde.' *Richard Rohr in de Open Deur, oktober 2019*

*Een hartelijke groet,
Kees Stroop en Femke Groen*

Berichten uit de kerkenraad.

Op maandag 7 oktober hebben we de resultaten van de werkvergadering met elkaar besproken, keuzes gemaakt en afspraken gemaakt.

Zoals we al vertelden ging het vooral over hoe we de taken met minder ambtsdragers kunnen uitvoeren zonder verlies van kwaliteit. De pastorale buurten zullen worden samengevoegd zodat er minder ouderlingen nodig zijn. De buurten van de contactpersonen blijven veelal zoals deze nu zijn.

De diakenen hebben keuzes gemaakt wat echt belangrijk is en wat tot de kern van hun taken behoort.

De werkgroep jeugd heeft keuzes gemaakt en werkt daar al mee.

We hebben de communicatie nog eens doorgenomen en geconstateerd dat het goed zou zijn als we meer naar buiten treden en om dat helder en met een gezicht te doen gaan we opzoek naar een 'persvoorlichter'

Er is een lijstje opgesteld met vacatures waar we mee aan de slag gaan.

Een vraag die we nog moeten beantwoorden is: wie gaat het welkom tijdens de viering en de afkondigingen doen? Nu doet dat een ouderling. Zijn er gemeenteleden die deze taak op zich zouden willen nemen? Wat is de rol van het ambt als vertegenwoordiger van de kerkenraad daarin?

Wat het voorgenomen besluit betreft kunnen we ondanks dat dit besluit 'on hold' gehouden zal worden tot na de uitspraak van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, niet langer wachten met het instellen van onderzoekswerkgroepen.

Het definitieve besluit van dit college valt pas half december te verwachten en als we daarna pas werkgroepen gaan samenstellen zullen die pas in februari, maart aan de slag kunnen. We hebben dus besloten om het onderzoek nu reeds te starten.

Een financiële werkgroep is reeds aan de slag gegaan, zij zullen onderzoek doen in verband met het ledenbestand en beheer en de financiële onderbouwing voor huur van locatie en aanstelling professionele krachten, lees predikant. Het Classicaal College voor de behandeling van Beheerszaken (CCBB) verlangt een meerjarenbegroting voor minimaal 5 jaar, maar liever langer. Omdat het in die lijn van deze onderzoekswerkgroep ligt, gaan zij op zoek naar mogelijke locaties voor de zondag en de activiteiten door de week.

De huidige werkgroep vieringen zal onderzoek doen hoe er gevierd kan worden. Vragen daarbij zijn: vieren we elke zondag zoals nu of zijn er ook andere invullingen mogelijk? Hoe doen we dat met de muzikale begeleiding? Wat is de invloed van een toekomstige locatie daarbij, etc. etc.

Er zijn nog meerdere aspecten die in de loop van de komende tijd zullen moeten worden onderzocht, zoals de juridische status en waar een plaatselijk reglement volgens de kerkorde aan moet voldoen. Ook moet het beleidsplan tegen het licht gehouden worden van de plannen naar de toekomst toe.

Onderzoekswerkgroepen daarvoor zullen op een later tijdstip starten.

Roelie Schuuring



Zondag 27 oktober 2019

1^e collecte: **Edukans**

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 miljoen

kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen.

Daarom werkt **Edukans** iedere dag aan het best mogelijke onderwijs voor

kinderen en jongeren op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

**kerk
in actie**



Zondag 3 november 2019

1^e collecte: Najaarszending; predikanten opleiden in Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in

de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

In Zambia zijn predikanten duizendpoten. In kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn gaan dominees ook over de financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Predikanten in Zambia kunnen vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

Met de opbrengst van deze collecte helpen we mee om goede predikanten op te leiden in Zambia

Kerstconcert Glorify

Kerstconcert
13 december 2019

Glorify o.l.v. Jaap Kramer
m.m.v. Het Hollands Mannen Ensemble
o.l.v. Joost van Belzen

Begeleiding
Hendrik van Veen
Joost van Belzen
Jaap Kramer

Entreprijs € 10,-, Kinderen t/m 12 jaar gratis
Kaarten verkrijgbaar via leden, op www.glorify-meppel.nl
of aan de zaal

Oude Kerk Meppel
Groenmarktstraat 2
Aanvang: 20.00 uur
Kerk open: 19.30 uur

Het Kerstconcert van gemengd koor Glorify uit Meppel vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 december.

Glorify staat sinds 2013 onder de deskundige leiding van Jaap Kramer uit Urk. Als gastkoor zal dit jaar het Hollands Mannen Ensemble haar medewerking verlenen.

De muzikale leiding van het Kerstconcert is in handen van Joost van Belzen, Hendrik van Veen en Jaap Kramer. De solisten komen uit de eigen koren.

Het concert zal plaatsvinden op **vrijdag 13 december** in de Oude Kerk, Groenmarktstraat 2 te Meppel.

Entreprijs € 10,- Kinderen t/m 12 jaar gratis. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.glorify-meppel.nl, bij de leden of aan de zaal.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik hier en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook klik **hier** en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

NB gewijzigd rekeningnummer

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

1. de onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken.
2. of een bijdrage aan De Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel (O.K.E.). Bankrekeningnummer NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel.

Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl