

Het volgende nummer verschijnt 6 december
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 december

Vieringen	Zondag 24 november	Zondag 1 december	Zondag 1 december
Naam		1 ^e Advent	sfeerviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Harry Jaspers Focks	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuurin	Klaas Heeres	Ton van Kessel
Vgnd. Gemeentelid	Wilma Heeres	Mariët Hofenk	
Organist	H+G van Werven	Martijn Dijkstra	Eelke Boonstra
Collectes	1. noodfonds 2. eigen gemeente 3. Mercy Ships	1. St Congo 2. Eigen gemeente 3. Land. Eredienst en Kerkmuziek	Kinderen in de knel

Vieringen	Zondag 1 december	Zondag 8 december
Naam	Taizéviering	2 ^e Advent
Locatie	19.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Werkgroep Taizé	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling		Roelie Schuurin
Vgnd. Gemeentelid		Jan Wieringa
Organist		Albert Hoekerswever
Collectes		1. St. Futuro 2. Eigen gemeente 3. onderhoud gebouwen



De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

10 nov	Diny Sybranda	Hogestuk 45
17 nov	Roelie Schuurin	Osseweide 105

Opbrengsten collecten

10 nov	Lilianefonds	75,58	17 nov	Wijkcollecte	510,95
	Eigen gemeente	36,91		Stichting Gabriela Filipijnen	
	St. Ifuni	99,40			

RONDOM DE VIERINGEN

Zondag 24 november

Lezing: *Maleachi 3, 19-24.*

Thema: *Dit is niet het einde.*



Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste gedeelte van het Eerste Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi.



Zondag 1 december (eerste zondag van Advent)

Lezing: Micha 2.

Thema: *Wie maakt licht?*

Deze zondag maken wij kennis met de profeet

Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. 'Het is donker in de stad,' zegt hij. 'Maar het kan weer licht worden.' Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.

Bij de kindernevenviering: Een donkere stad kan veranderen in een vrolijke, lichte stad, maar daar moeten wij zelf wel iets voor doen. Wat wil jij? De stad donker of de stad licht? Maak een schuifraam voor jouw stad en vertel waarom het daar donker of licht is.



14.00 uur Het Erfdeel

Sfeerviering

Thema: Kikker en een heel bijzondere dag.

Taizéviering

Op zondag 1 december is er een Taizé viering in het erfdeel. Deze begint om 19.00. Bij aanvang van de adventstijd biedt deze viering ruimte voor zang en stilte rond het thema: zet je licht aan. U bent van harte welkom.

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Samen vieren

Afscheid op 1 december

Op 1 december nemen wij afscheid van Ton en Marian van Kessel. Zij hebben zich meer dan dertig jaren met verschillende taken en op diverse manieren ingezet voor Het Erfdeel. Daarvoor willen wij hen heel hartelijk bedanken en wij wensen hen alle goeds in hun nieuwe huis en leefomgeving, ver bij ons vandaan. U en jij zijn van harte uitgenodigd om dit persoonlijk te bevestigen.

Kindernevenviering

In de kindernevenviering gaan wij tot en met kerstfeest extra leuke dingen doen. Wij verklappen niet alles, maar je kunt bij de vieringen alvast iets lezen of laten voorlezen wat er op een zondag gaat gebeuren.

Thuis advent vieren

Advent en Kerst komen eraan. Kind op Zondag heeft samen met Kids in Actie een boekje gemaakt om thuis advent te vieren. Er staan voorleesverhalen in, liedjes om te zingen aan tafel of voor het slapen gaan, activiteiten, gebeden en nog veel meer.

De inhoud sluit aan bij het advent- en kerstproject in de kerk: *Geef licht!*

Je kunt gratis een exemplaar van het boekje bestellen op de website www.daaromkerst.nl

Bestel snel, want op = op.

Kerstmusical: Actie Kerstpost

In het paleis van de koning wordt alles versierd voor kerst. De bediende van de koning, Pieter-Lodewijk, ook wel Flip genoemd, is er maar druk mee. Als hij even pauze houdt, kijkt hij samen met de koning uit over de stad. Ze ontdekken dat veel mensen in de stad gestrest zijn door de voorbereidingen voor het kerstfeest. Daarom besluit de koning om de inwoners van de stad uit te nodigen voor het kerstfeest in zijn paleis. Dan hoeven ze zelf niets te regelen en kunnen ze zich richten op waar het met kerst echt om gaat. En wat er dan gebeurt ... zie je op Kerstmorgen óf op de zondagen van Advent als je mee doet in het koor of als je een rol speelt in het toneelspel. Hanneke van Werven heeft de muzikale leiding en Mariët Hofenk en Kees Stroop hebben de regie. Kom en doe en speel en zing mee! Iedereen mag mee doen, oud en jong en er tussenin! We oefenen vanaf 1 december op de zondagmorgen na de viering van 11.15 uur tot 12.15 uur.

Schik in bloemen

Marian van Kessel heeft afscheid genomen van de bloemengroep. Siefie van Dijk neemt na jaren de draad weer op voor het maken van een liturgisch bloemstuk of het zorgen voor een mooi boeket. De bloemengroep besteedt in de advent- en kersttijd aandacht aan een liturgische groeischikking.

Een bloemstuk of boeket dat als blijk van meeleven en groet van de gemeente wordt weggegeven, heeft de kleur van de zondag met iets wits. Dit laatste verwijst naar het advent- en kerstproject *Geef licht!*

Liturgische groeischikking

De liturgische groeischikking sluit aan bij de verhalen van Micha in het advent- en kerstproject *Geef licht!* De basis voor deze schikking bestaat uit een hoge driehoekige vorm waar kransen omheen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar wat God van mensen vraagt.

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst. Elk jaar is er hoop op een toekomst voor alles wat ademt. De vier kransen doen ook denken aan de vier windstreken en de vier elementen: water, vuur, aarde en lucht.

Bij de keuze van kleur en materialen is uitgegaan van de eenvoud en de soberheid van Micha en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wat het seizoen biedt.

Omzien naar elkaar

Thuis uit het ziekenhuis of terug van revalidatie zijn Baukje Boerma, Annie Hoekerswever, Titia Holvast en Leo Smit. Meestal duurt het rustig aan doen langer dan men lief is. Wij wensen hen en allen die hen met liefde en zorg omringen dan ook veel geduld en sterkte toe. Dit wensen wij allen die zich zorgen maken over hun welbevinden en welzijn en van wie veel tijd en energie wordt gevraagd om te werken aan herstel van balans en evenwicht.



In memoriam Sien Kadijk

Op 4 september is Sien Kadijk overleden. Zij woonde op Bouwkamp 2-20.

Ze is 86 jaar geworden. Sien was geboren in Usquert en was jarenlang getrouwd met Andries Smit. Helaas hield hun huwelijk geen stand, maar gelukkig hielden ze wel contact. Ze was een sterke, zelfstandige vrouw, die belangstelling had

voor ieder in haar omgeving en graag hielp waar dat nodig was. Ook heeft ze jarenlang vrijwilligerswerk in de kerk gedaan, o.a. als ouderling, en was ze politiek betrokken. Het was voor haar dan ook moeilijk dat ze de laatste tijd zelf steeds hulpbehoevender werd. Tekenend was ook dat ze op een wereldkaart in haar kamer bij hield waar wat gaande was door er kleine krantenartikelen bij te prikken. De laatste weken ging ze erg achteruit en door een herseninfarct werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze enkele dagen later is overleden. Op 10 september is Sien in Meppel begraven na een afscheidsdienst in Het Erfdeel, die door mij geleid is en waar haar kinderen en ook haar vroegere man hun eigen bijdrage aan gegeven hebben. We wensen haar beide kinderen en allen die haar missen zullen dezelfde geestkracht en meeleven toe die zij ook zoveel heeft gegeven aan anderen, vanuit haar geloof.

ds. Harry Jaspers Focks



Operatie Kerstpost

Kerstmusical Kind op Zondag 2019
Naar het boek *Operatie Kerstpost* van Bram Kasse

Teksten: Erik Idema
Muziek: Gerard van Amstel



'Kom naar mijn feest, alles staat klaar.'
Lucas 14 vers 16-24

Leren met en van elkaar

Morgenleerhuis Over muren heen

Wij komen bij elkaar op **dinsdagmorgen 26 november** van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij lezen de brieven 12 en 13 uit het boek 'Over muren heen' van rabbijn Lody van der Kamp en moslima Oumaima Al Abdellaoui en bespreken het thema: *Religie en vrouwen*.

Lees – en gespreksgroep Jonathan Sacks Een gebroken wereld heel maken.

Plaats: Gerda Otter, Judith Leysterstraat 6 te Meppel

Datum en tijd: dinsdagavond **26 november**, aanvang 20.00 uur.

Lezen en bespreken: Hoofdstuk 14. o.l.v. Roelie, Hoofdstuk 15 o.l.v. Jan

Wilt u eens kennismaken hoe zo'n bespreking verloopt? Kom gerust eens kennismaken.

Graag vooraf even mailen of bellen naar: heinvandenheuvel@ziggo.nl of tel. 253494.



Samen delen



Even voorstellen. Mijn naam is Rainbow. Ik ben de duif van Kids in Actie. Bij Kids in Actie helpen kinderen de grote mensen van Kerk in Actie. Ik vlieg de wereld over en kom terug met verhalen van kinderen ver weg en dichtbij. Het zijn kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Die hulp kunnen wij geven.

Op **1 december** vlieg ik voor kinderen zonder moeders en vaders in Zambia. Daar leven veel kinderen zonder ouders, omdat die overleden zijn aan aids. Sommige kinderen moeten in hun eentje zorgen voor hun broertjes en zusjes. Kerk in Actie helpt hen met school en bij het zoeken naar werk. In de tijd van advent en kerst kun je mij zien in Het Erfdeel.

Terugblik(je) Feest met Kees

Zondag 17 november was een optreden met Kees Posthumus 'Dwars door de Bijbel'.

Hij vertelde verhalen en zong liedjes over 'dwarse figuren' in de Bijbel, humoristisch, filosofisch en rebels.

Het was heerlijk om samen mee te maken. Daarna koffie en gebak voor iedereen. Het was mooi om te zien hoe de 'erfdelers' onze (klein)kinderen, broers en zussen, neven en nichten en vrienden en vriendinnen een warm welkom bezorgden.

Ik zag heel wat dwarsverbindingen. De kinderen hadden elkaar al snel gevonden in hun 'eigen' hoekje. Het was gewoon een gezellig feest waar iedereen het, voor zover ik het kan overzien, naar de zin had.

De koffieploegen liepen 'op rolletjes' en de kosters zorgden voor de randvoorwaarden en het buffet, verzorgd door Esther van Es en Es-catering was erg lekker.

Kortom: een mooie dag om op terug te kijken!

Femke

Verzetje

Zonde kunnen we afschaffen. Onze behoefte aan vergeving niet.

Stephan Sanders in Trouw

Een hartelijke groet,

Kees Stroop en Femke Groen



Zondag 1 december is de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. Het is ook de eerste van de vier adventszondagen, de opmaat naar Kerstfeest.



In deze adventstijd lezen we uit het boek van de profeet Micha. Zijn verhalen zijn verbeeld in een serie posters. Op elke poster staat een kerkraam. Wie goed kijkt, ziet meer. Het zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien: een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt. Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen.

De man die je hier ziet afgebeeld is de profeet Micha. Hij is een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhoudt. Ze hebben van hun stad een donkere stad gemaakt, er is veel onrecht en ongelijkheid. Micha komt hiertegen in opstand; hij kan het niet verdragen en God kan dit niet verdragen. Het kan weer licht worden, maar daar moeten mensen wel wat voor doen! Micha vertelt ook dat in Bethlehem een kind wordt geboren die voor mensen zal zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

In Het Erfdeel maken we tijdens de viering kennis met Micha en horen we wat hij ons vandaag heeft te vertellen. De leiding van de kindernevenviering heeft leuke verwerkingen bedacht bij dit project.

Op Kerstmorgen komt alles samen in de **kerstmusical: OPERATIE KERSTPOST!** In de opstap maak je al kennis met een aantal figuren van de kerstmusical, de butler bi9jvoorbeeld en de bediende van de koning. Zij zijn al druk bezig om de zaal in te richten voor het grote feest van de koning. Na elke viering kun je mee-oefenen met de liedjes of je kunt oefenen voor een rol in de musical. Iedereen mag mee doen!



Zondag 24 november 2019³ collecte: Mercy ships

Medische hulporganisatie **Mercy Ships** begon met een droom:

ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om

deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben. Door de jaren heen heeft **Mercy Ships** met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment is één groot ziekenhuisschip in de vaart - de **Africa Mercy**. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen. Bedragen per operatie variëren van € 50.- tot € 480.-

Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen omdat ieder mens kostbaar is. **Mercy Ships Holland** wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Uw bijdrage kan daarom veel betekenen.



**kerk
in actie**

Zondag 1 december 2019

3^e collecte: Stichting Congo



Stichting Congo is in onze gemeente geen onbekende. De projecten van Stichting Congo hebben betrekking op onderwijs, gezondheidszorg en landbouw en worden uitgevoerd in samenwerking met een Congolese partnerorganisatie.

Met deze collecte vragen wij uw speciale aandacht voor het project tienermoeders, dat wordt gerealiseerd in Lemba, een arme wijk van de Congolese hoofdstad Kinshasa. Het project loopt inmiddels maar er blijft geld nodig om het voort te kunnen zetten.

In Congo verkeren meisjes veelal in een zeer kwetsbare positie. Seksueel misbruik en prostitutie komen veel voor. Het aantal tienerzwangerschappen is hoog. Zijn de meisjes eenmaal moeder, dan verliezen ze hun aanzien in de maatschappij. Door gebrek aan opleiding, traumatische ervaringen en extreme armoede is de toekomst voor veel meisjes onzeker. Veel tienermoeders kunnen geen opleiding volgen, omdat ze daarvoor geen geld hebben. Met het maken van kleding verdienen ze een beetje geld. Deze kleding kan verkocht worden aan scholen (bijv. schooluniformen), particulieren en ouders. Dit kan de tienermoeder genoeg geld opleveren om haar kind en zichzelf te onderhouden. Ze haar kind naar school laten gaan, een kans die ze zelf waarschijnlijk nooit heeft gehad. Om dit te kunnen bereiken hebben ze de hulp van Stichting Congo nodig, want alleen kunnen ze dit niet realiseren. Helpt u mee?

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij te dragen aan deze collecte en het werk van Stichting Congo wel willen steunen dan is een gift op IBAN: NL03RABO0115059849 van harte welkom!



Adventskalender 2019



Geef Licht!

"Want je bent het licht. Hier in deze wereld. Schijn dan voor de mensen om je heen".

Dat is het thema van de adventskalender.

Advent betekent "Komst", we kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het Licht waar we naar uitkijken.

Ook dit jaar wil de Diaconie deze mooie adventskalender aanbieden aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Meppel.

U vindt voor iedere dag een Bijbeltekst over Licht. Ook ontbreken recepten niet, een

gedicht of een lied.

De kalenders zullen worden uitgedeeld in de erediensten van 24 november en 1 december.

(Abonnees van "Petrus" krijgen deze kalender thuisgestuurd).

De Diaconie wenst u een goede en gezegende Adventstijd op weg naar Kerst.

Nog een bedankje

DIACONIE PROTESTANTSE KERK MEPPEL
Luzernevlinder 32
7943TE MEPPEL

Tot mijn grote verrassing ontving ik van u enkele mooie bedragen ten behoeve van ons kinderproject in Masaya.

Hiervoor wil ik u mede namens onze kinderen en het personeel hartelijk dank zeggen.

Met vriendelijke groet,

Hans Mooi

www.stichtingfuturo.nl
IBAN: NL87 TRIO 0197 6339 35

STICHTING FUTURO
gaarkeukenproject in Masaya



Groningen, 3 september 2019

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

NB gewijzigd rekeningnummer

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

1. de onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken.
2. of een bijdrage aan De Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel (O.K.E.). Bankrekeningnummer NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel.

Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl