

Het volgende nummer verschijnt 20 december  
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 december

Vieringen	Zondag 8 december	Zondag 15 december	Zondag 22 december
Naam	2 <sup>e</sup> Advent	3 <sup>e</sup> advent/maaltijd	4 <sup>e</sup> Advent
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen	Ds. Harry Jaspers Focks	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuurin	-	Klaas Heeres
Vgnd. Gemeentelid	Jan Wieringa	Eric Moen	Wilma Heeres
Organist	Albert Hoekerswever	H+G van Werven	Albert Hoekerswever
Collectes	1. St. Futuro 2. Eigen gemeente 3. onderhoud gebouwen	1. St. Epafra 2. eigen gemeente 3. Samen Solidair	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. Evangelisatie- commissie

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

#### Bloemengroet

24 nov	Mw. Annie Hoekerswever	Lepelaar 50
21 dec	Mw. Liesbeth Varkevisser	Engelgaarde 24

#### Opbrengsten collecten

24 nov	Noodfonds	66,90	1 dec	St. Congo	95,75
	Eigen gemeente	38,10		Eigen gemeente	47,55
	Mercy Ships	104,20		Land. Eredienst/ kerkmuziek	152,30



#### RONDOM DE VIERINGEN

**Zondag 8 december** tweede zondag van Advent

Lezing: *Maleachi 4, 1-8*

**Thema:** Een stralende dag



De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten 'in de schaduw': de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

*Bij de kindernevenviering:* Micha ziet iets moois dat komt; een stad waar vrede en blijheid is en waar het voor iedereen fijn zal zijn. Wij

maken een slinger met vlaggetjes om te laten zien dat het feest is in die mooie stad. En wij kiezen plaatjes voor op de vlaggetjes die passen bij vrede, feest en blijheid.

**Zondag 15 december** derde zondag van Advent

Maaltijd van de Heer

Lezing: *Micha 6, 1-8*

Thema: *Hoe maak je het goed?*

Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: 'Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.' Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.



*Bij de kindernevenviering:* Micha vertelt de mensen hoe ze de wereld lichter kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door het weer goed maken met elkaar. Is er wel eens iets gebeurd waar je spijt van had? Hoe kun je dat goed maken? Wij maken een vredesvlag om te laten zien dat we graag vrede op

aarde willen voor en met alle mensen.

*Extra activiteit na de viering:* Kerstbakjes maken door kinderen en hun ouders en andere belangstellenden. Lees meer bij berichten Het Erfdeel.

## **BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel**

### ***Samen vieren***

#### *Kindernevenviering*

In de kindernevenviering gaan wij tot en met kerstfeest extra leuke dingen doen. Wij verklappen niet alles, maar je kunt bij de vieringen alvast iets lezen of laten voorlezen wat er op een zondag gaat gebeuren.



*Extra activiteit op 15 december: Kerstbakjes maken*  
De begeleiders van de kindernevenviering nodigen kinderen, hun ouders en belangstellenden uit om op 15 december na de viering kerstbakjes te maken. Het is fijn als je voor een groepje mensen of voor jezelf een snoeischaar meeneemt en een bakje om je kerststukje in te maken. Als je thuis iets moois hebt om jouw kerstbakje te versieren, bijvoorbeeld kerstballetjes, dennenappels, een kleine ster of een kaars mag je die ook meenemen.

#### *Bij de opstap*

Misschien denk je waar komen die vreemde mensen vandaan aan het begin van de viering en bij de opstap? Zij lijken wel op voorgaande gemeenteleden, maar dan verkleed. Als wie zijn zij verkleed? Als mensen uit de kerstmusical: Actie Kerstpost.

Zo maak je elke zondag alvast kennis met mensen die je op kerstmorgen in actie ziet.

#### *Kerstmusical: Operatie Kerstpost*

Elke zondag in de Advent wordt er geoefend van 11.15 uur tot 12.15 uur in Het Erf. Als het lukt om deze musical ook uit te voeren voor bewoners van Vanboeijen en andere belangstellenden op vrijdag 20 december, zijn er een paar extra oefenavonden gepland.

#### *Liturgische groeischikking*

De liturgische groeischikking sluit aan bij de verhalen van Micha in het advent- en kerstproject *Geef licht!* De eerste krans is de krans van de koning die komt als een herder. De katoenbollen verbeelden de schapen en de dennennaalden een veilige plaats om te schuilen. De tweede krans op 8 december is de krans van de vrede. Het eucalyptusblad verwijst naar de helende en heilzame kracht van vrede op aarde voor alles wat ademt. De derde krans op 15 december is de krans van het leven. Deze bestaat voor een groot deel uit het groen van de levensboom, de thuja.

### **Omzien naar elkaar**

Na een kort verblijf in haar geliefde woning is Titia Holvast verhuisd naar verzorgingshuis Anholt, Paul Krugerstraat 1, 9401 AG Assen. Wij wensen haar toe dat zij vrede mag vinden met en in dit huis waar zij zelf niet voor gekozen heeft, maar waar haar wel goede zorg en warme aandacht wordt gegeven.

Goede zorg en warme aandacht wensen wij allen die in deze tijd extra pijnlijk worden geconfronteerd met hun beperkingen en het wel willen, maar niet kunnen. Wij denken ook aan hen die te maken hebben met diepingrijpende gebeurtenissen en met leegte en gemis, juist in deze maand met zijn vele feesten.

## Leren met en van elkaar

### Morgenleerhuis

*Over muren heen*

Wij komen bij elkaar op **dinsdagmorgen 10 december** van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij lezen de brieven 14 en 15 uit het boek *'Over muren heen'* van rabbijn Lody van der Kamp en moslima Oumaima Al Abdellaoui en bespreken het thema: *Welke bril zet jij op: conflicten.*

### Lees – en gespreksgroep Jonathan Sacks

*Een gebroken wereld heel maken.*



Plaats: Gerda Otter, Judith Leysterstraat 6 te Meppel.

Datum en tijd: dinsdag 6 januari, aanvang 20.00 uur.

Lezen en bespreken: Hoofdstuk 16. o.l.v. Jan en Hoofdstuk 17 o.l.v. Arnold

Het boek bevat 20 hoofdstukken en we zijn nu in een afrondende fase terecht gekomen. De vorige keer heb ik u uitgenodigd om kennis te maken met de sfeer. Inmiddels hebben een paar belangstellenden zich aangemeld, dat is verheugend nieuws. We zijn in blijde afwachting van de komst van nieuwe deelnemers. Omdat we in een afrondende fase zitten is deelnemen nu niet zo zinvol. Een paar deelnemers zijn ook bezig met het globaal bekijken van boekjes en boeken en thema's voor een vervolg. Naar ik hoop kan ik u in februari 2020 daar meer over vertellen.

Hein van den Heuvel

### Namasté in Het Erfdeel

is druk bezig met het milieu. Zondag 1 december hadden we het over de vraag waarom we ons in willen zetten voor een beter klimaat en heeft het eigenlijk wel zin? Volgende Namasté is op:

**15 december om 10 uur in het Erf**

Iedereen tussen de 12 en 17 jaar is welkom!



### Samen delen



Rainbow is de duif van Kids in Actie. Bij Kids in Actie helpen kinderen de grote mensen van Kerk in Actie. Hij vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg en dichtbij. Het zijn kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Die hulp kunnen wij geven. Deze maand kan hij helaas niet vliegen voor kinderen in het binnen- en buitenland zoals Kerk in Actie dat bedacht heeft. Hij kan gelukkig wel vliegen voor Kinderen in de Knel en dus mag hij mee naar de kindernevenviering in Het Erfdeel.

### Verzetje

De hoogste vrede is de vrede tussen tegenpolen.

*Rabbi Nachman van Bratslav*

*Een hartelijke groet,*

*Kees Stroop en Femke Groen*

## Terugblik op de inspiratiebijeenkomst over zingeving en levensvragen onder een laagje poedersuiker in het Erfdeel

In juli kwam jeugd van 0-20 jaar met hun ouders samen voor een gesprek en ontmoeting. Gezien het leeftijdsverschil kwamen er uiteraard heel verschillende ideeën naar voren. We hebben met de input van de sheets vooral gekeken naar overeenkomsten waar we mee aan de slag zouden kunnen gaan.

Waar we mee bezig zijn:

- We organiseren vieringen voor jong en oud. Hierbij wordt de viering voor kinderen en tieners geschikt en interessant gemaakt en tegelijk wordt er ook inhoud gegeven voor de rest van de aanwezigen. We streven ernaar maandelijks een viering te houden waarbij we ook aan sluiten bij andere activiteiten zoals de jaarlijkse schoolkerkdienst. Bovendien doen we mee aan projecten in de adventsperiode en de veertigdagentijd.

De data die gepland zijn:

Data vieringen	Data voorbereiding
Adventsproject op 1, 8, 15 en 22 december	11, 18, 25 november, 2 december
9 Februari (schoolkerkdienst)	20 januari
40 dagentijd op 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april	10, 17, 24 februari, 2 maart, 9 maart*, 16 maart
10 mei.	20 april
31 mei (Pinksteren i.s.m. Namasté)	11 mei
28 juni (laatste viering van het schooljaar)	8 juni
6 september (startzondag)	17 augustus
4 oktober	14 september
8 november	19 oktober
Adventsperiode op 29 november, 6, 13, 20 december	9, 16, 23, 30 november

\* onder voorbehoud

Vorbereiding om 19.00 uur in de vergaderruimte van het Erf, Atalanta 2 in Meppel.

Het zou heel leuk zijn wanneer bij de voorbereiding van elke viering voor jong en oud ook jonge ouders en jeugd aanwezig zijn. Daarom zullen we deze data ook delen in de Erfdeler. Aanwezig zijn bij een voorbereiding wil niet zeggen dat je dan ook iets in de viering moet doen, maar dat mag wel natuurlijk.

- We gaan activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten. Eerste keer is 15 december. Na de viering wordt iedereen uitgenodigd om kerststukjes te komen maken in de kerkzaal.

- We zoeken naar aansprekende muziek. Deze zoektocht is nog in volle gang. We hebben al wat nieuwe bronnen gevonden en staan open voor tips. Van diverse scholen hebben we liedlijsten gekregen die gebruikt worden. We hebben afgesproken om tijdens de jong en oud-vieringen extra goed te kijken naar muziek die bij jonge mensen aansluit. We delen de muziek die gebruik wordt in de nevenviering app. Zo kan iedereen thuis de muziek vast laten horen. Het lijkt ons ook belangrijk om de liedjes bij de start van viering even te oefenen met elkaar.



- Bij Namasté is uitgebreid gesproken over onderwerpen die de tieners zelf leuk vinden. Op dit moment zijn we actief met het klimaatprobleem. Wat kunnen we zelf doen, waar kunnen we anderen vragen om bij aan te sluiten, hoe kunnen we aandacht vragen voor onze projecten.

Namens de werkgroep jeugd,  
Martijn  
06 237 147 62



“Stichting Epafra” is een oecumenische christelijke organisatie die zich richt op geestelijke verzorging en steun aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Hun werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenis

leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. Nieuwe wegen naar buiten is het thema van het jaar 2019. Voor Epafra betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met overtuiging zet Epafra zich daarvoor in.

### Bedankt!

De Diaconie ontving een brief van het Lilianefonds, waarin zij onze gemeente bedankt voor een gift van € 284,37, die zij in oktober ontvingen. Zij schrijven:

*“Met uw gift helpt u de wereld te openen voor kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede. Ook zij hebben als elk ander kind dromen, ambities en wensen.*

*U werkt, samen met vele andere donateurs, aan het waarmaken van deze toekomstdromen.*

*Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen via onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Zuid- Amerika hulp op maat in hun eigen omgeving, zoals medische zorg, een veilig onderkomen, een goede school en begeleiding naar werk.*



### Onze hulp is nodig!

#### Slachtoffers overstromingen Zuid Soedan

Een groot deel van Zuid-Soedan staat onder water. Ruim een miljoen mensen in het straatarme land zijn getroffen. Er zijn geen onderkomens, er is geen eten en mensen kunnen nergens heen omdat er geen wegen zijn. De uitbraak van ziektes ligt op de loer. Er is heel dringend veel hulp nodig.

Zuid-Soedan is een van de armste landen van Afrika. Bovendien wordt het jonge land sinds de onafhankelijkheid in 2011 geteisterd door steeds oplaaiende gewapende conflicten.

Ruim 1,8 miljoen mensen zijn er nu ontheemd. Deze ramp verergert deze kwetsbare situatie. Het Christelijk Noodhulpcluster werkt al in dit gebied en kan daarom snel hulp bieden.

De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) slaan de handen ineen. De teams ter plaatse gaan voedselpakketten, tabletten voor schoon drinkwater, materialen voor tenten en hygiënepakketten met zeep en maandverband uitdelen.

**De Diaconie heeft uit het noodfonds € 1000, = gedoneerd.**

### Concerten

**Kerstconcert**  
13 december 2019

Glorify o.l.v. Jaap Kramer  
m.m.v. Het Hollands Mannen Ensemble  
o.l.v. Joost van Belzen

Begeleiding  
Hendrik van Veen  
Joost van Belzen  
Jaap Kramer

Entreprijs € 10,- Kinderen t/m 12 jaar gratis  
Kaarten verkrijgbaar via leden, op [www.glorify-meppel.nl](http://www.glorify-meppel.nl) of aan de zaal

Oude Kerk Meppel  
Groenmarktstraat 2  
Aanvang: 20.00 uur  
Kerk open: 19.30 uur

Het Kerstconcert van gemengd koor Glorify uit Meppel vindt dit jaar plaats op vrijdag **13 december**. Het concert zal plaatsvinden op vrijdag 13 december in de Oude Kerk, Groenmarktstraat 2 te Meppel. Entreprijs € 10,- Kinderen t/m 12 jaar gratis. Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de website [www.glorify-meppel.nl](http://www.glorify-meppel.nl), bij de leden of aan de zaal.

**Adventsconcert met samenzang**  
**Mariakerk in Meppel**  
**14 december 2019**

aanvang 19.30 uur  
 samenzang vanaf 19.15 uur

**Christelijk Mannenkoor Meppel**  
 c.l.v.  
 Johan L. Rodenhuis

Met medewerking van  
**Reformatorisch Gemengd koor Cantilena**  
 c.l.v. uit Staphorot  
 Evert van de Veen

Muzikale medewerking  
 Trompetduo Arjan en Edith Post  
 Orgel en piano Ruth Post

toegang gratis  
 bij de uitgang een collecte



Op **14 december** a.s. geeft het Christelijk Mannenkoor Meppel weer het jaarlijkse Adventsconcert in de Grote- of Maria Kerk in Meppel. Aanvang van het concert is 19.30 uur en vanaf 19.15 uur is er samenzang. Toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte zijn.

Op **zondagmiddag 15 december** 17.00 uur is iedereen van harte welkom bij het Kerstconcert van het Meppeler Mannenkoor in het kerkje in Blijdenstein (Ruinerwold).

**KERSTCONCERT**

Meppeler Mannenkoor & sopraan Judith Sportel

zondag  
 15 december 2019  
 17.00 uur

Dirigent: Roelof Bosma  
 Pianist: Mannes Hofsink

Bartholomeuskerk  
 Blijdenstein 3, Ruinerwold

Toegangsprijs: € 10,-

Voorverkoopadres  
 Boekhandel Riemer Barth, Meppel

Informatie  
 www.meppelermannenkoor.nl  
 secretariaat@meppelermannenkoor.nl





### Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

**Facebook** klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

### Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl)

**Colofon:** Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)

### Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

### NB gewijzigd rekeningnummer

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

1. de onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken.
2. of een bijdrage aan De Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel (O.K.E.). Bankrekeningnummer NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel.

Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

### Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl) Voor meer info, zie [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl)