



Het volgende nummer verschijnt 10 januari
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 8 januari

Vieringen	Zondag 22 december	dinsdag 24 december	woensdag 25 december
Naam	4 ^e Advent	Kerstnacht	Kerst
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	21.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Klaas Heeres	Roelie Schuurin	
Vgnd. Gemeentelid	Wilma Heeres	Willemijn van Schilfgaarde	Kerstmusical
Organist	Albert Hoekerswever	Albert Hoekerswever	H+G van Werven
Collectes	1. Noodfonds 2. Eigen gemeente 3. Evangelisatie- commissie	1. Arme kant van Meppel 2. Eigen gemeente 3. geen	1. Samen solidair 2. eigen gemeente 3. St. Ifuni



Vieringen	Zondag 29 december	Zondag 5 januari	Zondag 5 januari
Naam			Sfeerviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuurin	Klaas Heeres	Roelie Schuurin
Vgnd. Gemeentelid	Rita Pereboom	Jan Wieringa	
Organist	Albert Hoekerswever	H+G van Werven	
Collectes	1. Bartiméus 2. Eigen gemeente 3. Bloemengroet	1. De Vaart 2. Eigen gemeente 3. onderhoud gebouwen	Kinderen in de knel

Vieringen	Zondag 12 januari
Naam	Maaltijd
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Harry Jaspers Focks
Eerste ouderling	Hans Donkers
Vgnd. Gemeentelid	Klazien Tempelaar
Organist	H+G van Werven
Collectes	1. volgt 2. Eigen gemeente 3. volgt



De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

8 dec Seerp Palsma
15 dec Heintje Broeke

Maogien 1
Haverstuk 28

RONDOM DE VIERINGEN



Zondag 22 december vierde zondag van Advent

Lezing: Micha 7, 1-7, 18-20

Thema: Het wordt weer licht

Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen.

Bij de kindernevenviering: Het land ziet er kaal en leeggeplukt uit. Er is niet veel meer te vinden. Maar er is hoop: er zijn altijd kleine vruchten als teken van een nieuw begin. Kunnen we een boom maken die haast dood lijkt, maar misschien toch ook nieuwe blaadjes of bloemen laat zien?



Kerstmacht thema Licht

Dinsdag 24 december Kerstmacht

Thema: Licht

Na de viering chocolademelk, glühwein en kerststol

Lees meer bij berichten Het Erfdeel

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag

Viering met musical 'Operatie Kerstpost'

Lezing: Lucas 2, 1-20

Thema: Geef licht!

Lees meer bij berichten Het Erfdeel



De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven.

Zondag 29 december

Lezing: Lucas 2:33-40

Thema: Licht in mijn ogen



Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld.

Zondag 5 januari

Lezing: Matteüs 2:1-12

Thema: Zie je het licht?

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Nieuwjaarsreceptie

Lees meer bij berichten Het Erfdeel



Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eerbewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.



14.00 uur: Het Erfdeel
Sfeerviering
Thema: *Kikker is Kikker*

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Samen vieren

Kindernevenviering

In de kindernevenviering gaan wij tot en met kerstfeest extra leuke dingen doen. Wij verklappen niet alles, maar je kunt bij de vieringen alvast iets lezen of laten voorlezen wat er op een zondag gaat gebeuren.

Bij de opstap

Wij hebben in de afgelopen weken alvast kennis kunnen maken met mensen uit de kerstmusical *Operatie kerstpost*. Maar er doen meer mensen aan mee. Je ziet ze in actie op kerstmorgen.

Kerstmusical

Het is heel mooi dat het projectkoor en de spelers van de kerstmusical deze musical willen en kunnen uitvoeren voor bewoners van Vanboeijen en andere belangstellenden op **vrijdag 20 december** in Het Erf. De musical wordt om 19.00 uur voorafgegaan door samenzang van bekende kerstliederen. Als afsluiting is er iets te eten en te drinken in grand café 'De Boei'.

Liturgische groeischikking

De liturgische groeischikking sluit aan bij de verhalen van Micha in het advent- en kerstproject *Geef licht!* Op 22 december wordt de vierde krans met blad van klimop geplaatst. Dit is de krans van hoop en verbondenheid. Vanaf het kerstfeest wordt de schikking getooid met een bol van mos met witte bloemen. Hiermee wordt de geboorte van Jezus als het licht van de wereld tot uitdrukking gebracht.

Kerstmacht

In de kerstmacht wordt het thema *Licht* onder woorden gebracht met Bijbellezingen en meditatieve momenten en tot klinken gebracht en met samenzang van liederen over het licht en muzikale momenten. Tijdens de gebeden brengen we onze vreugde en verdriet, zorgen en dankbaarheid aan het *Licht* door het ontsteken van een lichtje. Deze muzikale momenten worden afwisselend uitgevoerd door een klarinettenkwartet en de organist. Na de viering is er een gezellig samenzijn met chocolademelk, glühwein en kerststol.



Kerstmorgen

We horen en zien 'Het verhaal van de herders' n.a.v. Lucas 2 en zingen bekende kerstliederen.

Op kerstmorgen is de viering extra feestelijk door de musical *Operatie kerstpost*.

De koning ontdekt dat veel mensen gestrest zijn door de voorbereidingen voor het kerstfeest. Daarom besluit hij een aantal drukke mensen uit te nodigen voor het kerstfeest in zijn paleis. Maar stel je eens voor dat deze mensen zo druk bezig zijn dat ze niet eens tijd hebben om naar dat feest te gaan. Wat gebeurt er dan?

Uiteraard is wordt er bij de collecte voor iedereen ook iets lekkers uit gedeeld.

Zondag 5 januari

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar nemen afscheid als diaken Geke Bos, Werner Brinkman, Jeannet van der Linde en Anko Meulman.

Bevestigd als diaken wordt Willemijn van Schilfgaarde en als ouderling Hans Donkers en Martijn Plas.

Voor de mensen die afscheid nemen, zijn het roerige jaren geweest waarin naast hun diaconale verantwoordelijkheden en taken ook veel tijd en energie is gevraagd voor andere zaken. Toch hebben zij kansen en mogelijkheden gezien door onderlinge bezinning en het bezoeken van inspiratiedagen de betekenis van het diaconaat dichtbij en ver weg onder de aandacht te brengen en te vernieuwen.

Voor alles wat jullie hebben mogen, kunnen en willen doen, heel hartelijk dank.

Voor de mensen die bevestigd worden – en niet alleen voor hen – hopen we dat binnen afzienbare tijd duidelijk is welke weg of welke wegen openliggen voor Het Erfdeel. In de diaconie, in de kerkenraad en bij de jeugd zullen zij zich inzetten voor het begeleiden van jong en oud bij het zoeken en vinden van uitdagingen en kansen voor een oecumenische geloofsgemeenschap in Meppel en omgeving.

Wij wensen hen daarbij sterkte en plezier en Gods zegen toe.

5 januari

Nieuwjaarsreceptie

Het is al bijna een traditie dat op de eerste zondag in het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Bij de koffie en bij een hapje en een drankje is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de beste wensen te doen toekomen. De gebruikelijke toespraak van de voorzitter zal er hoogstwaarschijnlijk niet zijn. Wat goed is om te weten, is dat de jongeren van Namasté de hapjes verzorgen.

Omzien naar elkaar

Soms moet je even goed nadenken of je een vrolijke kerstkaart stuurt met één van de vele standaardteksten. Dit geldt vooral als je deze stuurt naar iemand die chronisch ziek is, te maken heeft met het gemis van een geliefde, pijn heeft naar lichaam en ziel, gebukt gaat onder zorgen of gebrek aan toekomstperspectief of die slechte berichten heeft ontvangen over zijn gezondheid. Naast hen die niet bij name genoemd willen worden denken wij aan Seerp Palsma en Hetty en hun gezin en allen die hen lief zijn. Verschrikkelijke uitslagen van onderzoeken zijn uiterst confronterend en kunnen zeer verschillende emoties en reacties oproepen. Daar zijn geen woorden voor.

Leren met en van elkaar

Morgenleerhuis

Over muren heen

Wij komen bij elkaar op **dinsdagmorgen 14 januari** van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij lezen de brieven 16 en 17 uit het boek *'Over muren heen'* van rabbijn Lody van der Kamp en moslima Oumaima Al Abdellaoui en bespreken het thema: *Welke bril zet jij op: misdaad.*

Samen delen

Vacatures

Bij samen delen hoort ook dat wij met elkaar proberen allerlei taken en klussen die te maken hebben met gemeente-zijn, naar gaven en draagkracht te delen. Wat er te doen is en of iets daarvan bij jou past, heb je kunnen zien of zie je in de vieringen van 22 en 29 december en 5 januari. Nu lijkt het of alles gewoon doorgaat, maar met het uitgestelde afscheid van de vier diakenen gaan er echt 'gaten vallen'. Ook voor de muzikale begeleiding van de viering zijn wat meer mensen nodig. Dat kan ook een ander instrument zijn dan orgel of piano. Misschien een idee voor een goed voornemen?

Verzetje

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Dietrich Bonhoeffer,

'Door goede machten trouw en stil omgeven'

*Verbondenheid en verwondering,
liefde, geestkracht en vrede toegewent
in de dagen van kerst en van een nieuw jaar,
Kees Stroop en Femke Groen*

Bericht van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Op 16 december jl. heeft het generale college voor behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk Nederland uitspraak gedaan. Een uitspraak die betrekking heeft op de ingediende bezwaren tegen de door de AK genomen besluiten. Meer concreet, de gebouwenkeuze en de positie van onze oecumenische wijkgemeente.

Het college heeft de bezwaren van de 5 bezwaarmakers, waaronder onze wijkkerkenraad en petitiegroep, ongegrond verklaard. Kortom, de AK is in het gelijk gesteld met de door hem genomen besluiten. Voor ons een teleurstellende en onbegrijpelijke uitspraak. Immers, nadat in de eerste bezwaartermijn bleek dat er slechts marginaal werd getoetst door het classicaal college voor bezwaar en geschil zijn de bezwaarmakers in beroep gegaan. Een beroep waarin het generale college verzocht werd vooral inhoudelijk te toetsen.

Tijdens de hoorzitting in Utrecht bleek dat het college op een 3-tal punten alle partijen heeft ondervraagd.

- 1) Was er een gedegen meerjaren beleidsplan wat als basis diende voor de genomen besluiten?
- 2) Waarom is de keuze gemaakt om de opgeleverde rapportage van de projectgroep niet als basis voor de besluiten te nemen?
- 3) Of de uiteindelijke besluiten op basis van overeenstemming in de AK zijn genomen of op basis van een voorstel van 3 individuele AK leden.

Kortom, tijdens de hoorzitting is er behoorlijk op inhoud doorgevraagd.

Tot onze verbazing oordeelt het college dat bovengenoemde punten uiteindelijk niet doorslaggevend zijn. Wij gaan als wijkkerkenraad de uitspraak op korte termijn bespreken en verder met uitwerking van mogelijke scenario's

Zoals toegezegd aan onze gemeente zullen wij deze middels "kennens en horen van de gemeente" betrekken in relatie tot het voorgenomen besluit tot verzelfstandiging

De kerkenraad

Bedankje

Beste Erfdeler,

Wij zien met warme gevoelens terug op ons afscheid van het Erfdeel op zondag 2 december. Zoveel mensen die ons die dag de hand hebben geschud en alle goeds in Rijen wensten. De kaartjes hebben wij met veel genoegen gelezen.

Als andersgebonden hebben wij vele jaren actief mee mogen helpen en denken om van de oecumenische gemeente het Erfdeel te maken wat zij nu is. Dat zullen we hier zeker gaan missen. Wij wensen jullie in deze toch onzekere tijd een hele goede toekomst!

Hartelijke Brabantse groet,
Ton en Marian van Kessel

Werkgroep de Arme Kant van Meppel

WIJ ZOEKEN SPONSOREN

Voor de kerstactie van de Arme Kant van Meppel voor de 632 huishoudens in Meppel die een inkomen hebben rond het sociaal minimum.

Solidariteit Voor en Door Meppelers

Deze 632 huishoudens willen wij de komende Kerstdagen een Cadeaukaart van € 35,00 van de Jumbo, Albert Heijn of Coöp Nijeveen cadeau doen.

U kunt deze Kerstactie ondersteunen:

Doormiddel van een bijdrage aan de werkgroep op rekeningnummer:

NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant Meppel

Collecte-informatie:

Op zondag **22 december 2019** en zondag **12 januari 2020** wordt gecollecteerd voor het noodfonds. Graag vraagt de diaconie uw aandacht hiervoor.

De Diaconie heeft besloten een bedrag van € 1000,- uit het noodfonds te doneren.

Deze keer gaat het bedrag naar **Het Rode Kruis**



Het Rode Kruis slaat alarm vanwege een snelgroeijende ramp, namelijk **ernstige voedseltekorten in verschillende regio's in de wereld.**

Er moet direct meer voedselhulp komen, want een hongersnood brengt miljoenen levens in gevaar.

Zeer alarmerend is de situatie in Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en landen in Zuidelijk Afrika.

In Jemen hebben door het al jaren voortdurende conflict inmiddels 16 miljoen mensen weinig tot niets te eten. Zuidelijk Afrika gaat gebukt onder aanhoudende droogte. In sommige landen komen daar conflicten bovenop. Dat geldt ook voor de Centraal Afrikaanse Republiek, waar twee miljoen mensen hongerslijden.

Onze hulpverleners in deze regio's doen wat ze kunnen. Ze helpen zoveel mogelijk mensen met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg. Maar er is veel meer hulp nodig dan op dit moment kan worden geboden.

Kunt u het zich voorstellen? Elke dag bezig zijn met die vraag: hoe kom ik vandaag aan iets te eten voor mijn gezin?

Wanhopig moeten toezien hoe je kinderen steeds verder verzwakken? Het is geen leven.

Daarom wordt een beroep op ons gedaan:

Steun de noodhulp van het Rode Kruis alstublieft met uw gift.

Ook dit jaar zal er weer kindje wiegen zijn. Voor de allerkleinsten wordt het kerstverhaal verteld en gespeeld. Het kinderkoor zal begeleiden met mooie kerstliederen. Alle kinderen zijn met hun ouders, opa en oma's, vriendjes en vriendinnetjes, familie, van harte uitgenodigd te komen kijken. Het duurt ongeveer 30 minuten en de kinderen hebben zelf ook een kleine rol (als ze dat willen)



Kindje Wiegen

het Kerstverhaal
opnieuw verteld
voor alle kinderen
groot en klein
m.m.v. kinderkoor
De Stephannootjes

1e Kerstdag
14.30u
St.Stephanuskerk
Comm. De Vos van Steenwijklaan 30
Meppel



Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

NB gewijzigd rekeningnummer

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

1. de onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken.
2. of een bijdrage aan De Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel (O.K.E.). Bankrekeningnummer NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel.

Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl