

Het volgende nummer verschijnt 17 april
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 15 april

Bloemengroet

29 mrt Lieneke Faas

Boerkist 7



RONDOM DE VIERINGEN VAN HET ERFDEEL

Viering digitaal

De komende tijd is een viering en ontmoeting in Het Erf niet mogelijk. Het is bijna niet voor te stellen: de belangrijkste en betekenisvolle periode van het kerkelijk jaar, de Goede Week, zullen we elkaar niet kunnen ontmoeten in de viering.

Je leeft ernaartoe en leeft ervan uit. Het voelt als een gapende leegte en een enorm gemis.

In de werkgroep vieringen hebben we gezocht naar andere mogelijkheden; *‘als de mensen niet naar de kerk kunnen moet de kerk naar de mensen’*.

Iedereen die de Erfdeler (erfdeler@gmail.com) ontvangt, krijgt via de mail een soort van ‘huisliturgie’. Dit is een liedblad waarmee je de viering kunt volgen.

We zijn dankbaar voor de tijd en kunde van Gerrit van Werven die de opnames maakt van de vieringen vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor, Oosterboerweg 11 (de oude Oosterboerschool) en voor de steun van Bob Bolt die ons het gebouw ter beschikking stelt namens het koor.



De liederen, schriftlezing, overdenking en gebeden zijn digitaal te volgen. In de huisliturgie staat een link of wachtwoord, zodat je de viering thuis kunt volgen.

De huisliturgie en link voor de opname voor

zondag 5 april ontvang je op vrijdag 3 april en de huisliturgie voor de Goede Week, dus Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen op woensdag 8 april.



Het groeistuk

Palmzondag 5 april 2020



Wordt het nu anders?

Exodus 11, 1-10

Mozes is woedend op de farao die het volk maar niet wil laten gaan. Mozes vertelt in dit verhaal dat er in alle huizen van Egypte verdriet zal zijn. Dit maakt ook hem verdrietig, maar hij weet dat het niet anders kan.

Witte Donderdag 9 april 2020

In deze opname van de viering staan de symbolen ‘brood en wijn’ centraal in liederen, teksten en de overdenking. Het zijn beelden met een rijke symboliek en een heel samenbindende betekenis.



Goede Vrijdag 10 april 2020



In de opname van de viering voor Goede Vrijdag zie je de beelden van de kruisweg van Karel Gomes. Bij elke afbeelding hoor je een meditatieve tekst en een gebed. Zo ga je stil en biddend langs de kruisweg. In de kruisweg wordt het lijden en sterven van Jezus verbonden met het lijden en sterven van mensen van vandaag.

Paaswake 11 april 2020

De viering van de Paaswake is één en al delen van heilige rituelen: het licht, het water, brood en wijn, liederen en gebeden. In een digitale viering is dit niet over te brengen. Daarom hebben we ervoor gekozen om een oude opname van de **Matthéuspassie**, gezongen door de musicalgroep onder leiding van Gerrit van Werven, naar jullie te sturen, zodat je die kunt meemaken.

Pasen, 12 april 2020

De opname van de viering begint met het aansteken van de nieuwe Paaskaars.

Weg uit de dood.

Exodus 14:15-15:1a



In dit verhaal horen we dat de Israëlieten door de zee trekken. Een weg naar de toekomst. Het is bijzonder om dit verhaal op paasmorgen te lezen. Zoals Mozes en de Israëlieten door het water trekken, zo trekt Jezus door de dood op weg naar het nieuwe leven.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar moet nu met anderhalve meter ertussen. Wat een afstand!

Ik kreeg met uitgestrekte arm een bos bloemen van iemand en ik wist me met mijn houding geen raad. Een wat stamelend 'Dankjewel' kwam eruit. Normaal zoek je nabijheid en contact om iemand te bedanken. Het voelde heel raar en onaf. En dan gaat het nog maar over kleine handicapjes in het leven.

Kees mag niet naar zijn moeder die in een zorgcentrum woont. Ook omdat het coronavirus hier op het moment dat ik dit schrijf, nog niet is losgebarsten (en hopelijk houden we dat zo) denk ik soms 'Wat is nu erger: eenzaam op je kamer zonder bezoek van je kinderen en familie of besmet en ziek worden?' Ik weet het, het is een oneigenlijke vraag. Mijn moeder van 93 jaar krijgt nu minimale zorg en het is juist de bedoeling dat wij als kinderen meer voor haar gaan doen. Het is een rare wereld, maar tegelijkertijd begrijp ik ook dat in de zorg en verpleging alles op alles wordt gezet om vatbare en kwetsbare mensen zo goed mogelijk bij te staan. Wat het pastoraat betreft in Het Erfdeel merk en hoor ik dat de contactpersonen en pastorale ouderlingen en coördinatoren oplossingen bedenken om de mensen in hun buurt aandacht te geven en zorg als dat nodig is. Het is hartverwarmend dat er een tandje wordt bijgezet of eigenlijk anders wordt gezet, om naar elkaar te blijven omzien met een luisterend oor en geschreven woord.

Mocht je hulp nodig hebben of gewoon even met iemand willen praten, schroom niet en bel!

Zie onderstaand bericht.



Telefonische hulpdienst

Daadwerkelijk en persoonlijk omzien naar elkaar en delen van wel en wee is nu moeilijker voor kwetsbare mensen. Alles gaat 'op slot'. Hoe houd je contact? Kan de zorg die nodig is, blijven doorgaan? Waar vind ik nog een luisterend oor? Daarom willen we graag een soort telefonische hulpdienst opzetten. Als je iets nodig hebt of zelf de boodschappen niet meer durft of kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u, kun jij bellen naar 0522-256322 (telefoon van Kees Stroop en

Femke Groen) en dan zorgen we ervoor dat iemand er voor u/jou is. Er hebben zich al mensen gemeld, dus laat van je horen of lezen. Veel sterkte gewenst in deze onzekere tijden!

Samen leren

Het zal iedereen duidelijk zijn dat alle vergaderingen, leerhuizen en samenkomsten niet doorgaan of uitgesteld worden in verband met de corona-maatregelen.

Verzetje

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 416 vers 4

Een hartelijke groet
en ondanks alles
opgewekte paasdagen gewenst,
Kees Stroop en Femke Groen

Verbeeldingsproject loopt door tot Pinksteren

Voor de periode tot Pinksteren kan iedereen een verbeelding inleveren rond het thema van de week. Juist nu iedereen thuis zit en we elkaar niet meer zien op zondag is dit een mogelijkheid om op een andere wijze invulling te geven aan ontmoeten en omzien naar elkaar. Nu nemen de voorgaand gemeenteleden het niet mee in de opstap maar delen de inzendingen op de facebookpagina van het erfdeel. Zo ontstaan digitale bezinningsmomentjes en bemoedigingen van erfdelers voor elkaar en andere volgers.

Wat is een verbeelding? De een tekent, de ander maakt foto's of schrijft een gedicht. Weer anderen maken een collage of een beeldje. Verbeelden kan in elke vorm die bij je past. Ontdek wat je bezighoudt in deze tijd. Laat je zelf eens zien van een andere kant en deel een foto van wat jij hebt gemaakt. Deze foto plaatsen we op facebook. In reacties kan iedereen ook zelf weer een foto delen.



Voor de komende week is het thema:

Verandering (omgaan met).

Klazien Tempelaar maakte al een collage. Zij zegt hierover: het gezicht van de dansende man vind ik zo bijzonder! Ik kan omgaan met veranderingen door met aandacht aanwezig te zijn in de relatie met anderen. Door toegewijde aandacht (al is dat een groot woord) begrijp ik de veranderingen beter en begrijp ik de ander beter.

En jij/u? Hoe ziet jouw/uw persoonlijke verbeelding eruit?

Zullen we ze delen? Stuur je verbeelding op naar vgl.heterfdeel@gmail.com of plaats een reactie op de facebookpagina van het erfdeel.

Via de erfdeeler én facebook maken we de nieuwe thema's bekend. Op zondag plaatsen we een bericht op facebook met het thema voor de nieuwe week waarop gereageerd kan worden. We gaan door tot we weer samen kunnen vieren. In ieder geval tot Pinksteren.

Afscheidsdienst Ds. Harry Jaspers Fockx

De livestream van het afscheid van Harry Jaspers Focks was - doordat velen die wilden volgen - niet goed te ontvangen. Hierbij de link naar deze viering die je op deze wijze alsnog kunt beluisteren.

<http://stream142.kerkomroep.nl/pages/afspelen.mp3?mp=10679&file=2020-04-02-13-22-128.mp3>

Reactie

Eén reactie op het bericht van overlijden is aan ons allen gericht:

Beste mensen,

wat een schokkend bericht!

*Dat is het al voor mij, die hem maar een paar keer heeft meegemaakt (2x digitaal en 1 x live),
hoeveel te meer moet het niet een schok zijn voor jullie allemaal.*

Hij was een fantastisch liturg en prediker en hij leek mij een heel fijn en wijs mens.

*Dat iemand die gewoon fit en vitaal is, zo maar uit het leven weggerukt kan worden -
het is inderdaad niet te bevatten.*

In deze tijden denken we dan algauw aan corona.

Andere doodsoorzaken zijn op de achtergrond geraakt, maar ze zijn er natuurlijk nog steeds.

Ik wens jullie allemaal veel sterkte nu het ook nog zo ingewikkeld is om met elkaar mee te leven.

hartelijke groet,

Marjolijn

Collecteren in Corona-Crisis (oproep van de diakenen)



De Diaconie wil zeker in deze roerige Corona-tijden haar taken als hulp-bieders blijven uitvoeren. We zijn voor die hulp afhankelijk van financiële steun. Hoe kunnen we de collectes toch laten doorgaan? We komen niet met een Collectezak bij u aan de deur. Ook niet met de zakken met een lange stok. Maar we willen wel een lange arm zijn naar mensen die hulp nodig hebben. Helpt u mee?

U kunt helpen door een potje op tafel te zetten voor diaconale bijdragen. Net zoals het spaardoosje in de paastijd. U kunt uw collectebijdragen in dit potje doen. Ook leuk om dat samen met de kinderen te doen.

Na afloop van de Corona-crisis kunt u die potjes dan inleveren in de kerk. Het ingezamelde geld voor de Diaconie zal dan verdeeld worden over de doelen die op het collecterooster staan tijdens de Corona-crisis (eerste en derde collecte).

U kunt ook uw giften rechtstreeks overmaken naar de Diaconie:

- Diaconie: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van "collecte Diaconie" of voor een specifiek doel. Vermeld dan wel voor welk doel u geld overmaakt.
- U kunt ook rechtstreeks doneren bij een doel waar u eigen voorkeur naar uit gaat.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel.

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.