

Het volgende nummer verschijnt 15 mei
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 april

Bloemengroet

19 apr Jan en Reina van Dalfsen Oosterboerweg 86
26 apr Bert Schrottenboer De Kampen 132



Vieringen Het Erfdeel

Zondag 3 mei

Opname vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor

Vanaf 10.00 uur is de uitzending te zien op www.erfdeelnkanaal.nl

De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Materiaal voor kinderen wordt onder voorbehoud verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Er is ook materiaal beschikbaar bij Kind op Zondag, www.kindopzondag.nl

Lezing: Exodus 17, 8-16

Thema: Als het kwaad toeslaat

Mozes staat op een hoge berg met zijn staf in zijn hand. Zo lang Mozes zijn arm omhoog houdt, winnen de Israëlieten van de Amalekieten. Laat hij zijn armen zakken, dan verliezen ze. Aäron en Chur ondersteunen de armen van Mozes en zo wint Israël!



Koffiepraatje met erfdelers



In deze coronatijden missen we het contact met elkaar als gemeenteleden. Na de viering bleven velen koffiedrinken. Maar dat is nu niet mogelijk. Zoals er al veel digitale oplossingen zijn gevonden voor activiteiten in deze tijd, hebben wij ook hiervoor een digitale oplossing bedacht.

We hebben een virtuele koffiemoetingsplek in het leven geroepen met de naam: meet.jit.si/koffiepraatjemeterfdelers

Iedereen die een computer of laptop, tablet of mobiel heeft kan via deze link met elkaar een praatje maken na de viering op zondag of op een willekeurig ander moment in de week. Als je er naartoe gaat, zie je vanzelf of er iemand anders aanwezig is of niet. Je kunt natuurlijk ook onderling met elkaar een afspraak maken om elkaar daar te ontmoeten.

Degenen die het willen doen via de computer of laptop kunnen de link in de adresbalk invoeren of plakken je internetbrowser via Chrome of Firefox. Vervolgens krijgen ze de vraag of ze audio en video willen toestaan. Waarbij je op ja klikt, je komt dan direct in de koffiegroep en bent in staat om met de anderen te praten. Degene die via een tablet of mobiel mee willen doen kunnen de link in de adresbalk van je internetbrowser invoeren of plakken via Chrome of Firefox en worden dan gevraagd om de jitsi-app te downloaden. Vervolgens krijgen ze de vraag of ze audio en video willen toestaan. Waarbij je op ja klikt. Je komt dan direct in de koffiegroep en bent in staat om met de anderen te praten.

Vanaf zondag 10.30 is het mogelijk om met elkaar te praten en elkaar te zien na de viering of door de week als je behoefte hebt aan een praatje.

Het is ook mogelijk om via de telefoon mee te luisteren. Dan eerst bellen naar 0852081541 en dan wordt er in het Engels gevraagd om een pincode: 3029349663 en daarna afsluiten met #. Dan even wachten en zit je er in met je telefoon. Dan kun je de anderen horen maar niet zien. En kun je gewoon meepraten.

Zondag 10 mei

Opname vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor. Vanaf 10.00 uur is de uitzending te zien op www.erfdeelnkanaal.nl De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com Materiaal voor kinderen wordt onder voorbehoud verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com Er is ook materiaal beschikbaar bij Kind op Zondag, www.kindopzondag.nl



Lezing: Exodus 19

Thema: Mooi en spannend

Mozes klimt de berg Sinäï op. Als hij weer beneden komt, vertelt hij wat God gezegd heeft. 'Als jullie naar Mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.' Dat willen de mensen wel! De berg beeft en schudt. Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God tegen hen zeggen?

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Samen vieren

De komende tijd zijn vieringen in Het Erf niet mogelijk. Opnames van vieringen worden gemaakt in het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor.

Verbeeldingsproject tot Pinksteren

De voorgaande gemeenteleden laten het verbeeldingsproject doorlopen van Pasen naar Pinksteren. Omdat wij elkaar niet op zondag rond en in een viering kunnen ontmoeten, is dit een mogelijkheid om een andere invulling te geven aan het ontmoeten van elkaar en het omzien naar elkaar.

Elke week heeft een eigen thema. De thema's worden bekend gemaakt via de Erfdeler en de facebookpagina van Het Erfdeel. Uw en jouw verbeelding in de vorm van een foto, tekst of anderszins kan verzonden worden naar vgl.heterfdeel@gmail.com De voorgaande gemeenteleden bundelen de reacties en plaatsen deze op facebook van Het Erfdeel. Plaatsen en reageren kan ook direct via facebook.



Schik in bloemen

De groeischikking van Pasen tot en met Pinksteren verbeeldt de weg door de woestijn. De palm verwijst naar Elim, de eerste oase. De kruik met manna is het symbool voor het dagelijks voedsel gedurende veertig jaren. Op 3 mei wordt een schikking geplaatst van twee handvormige bladeren en een staf, die verwijzen naar de lezing van die zondag. Op 10 mei krijgt een adelaar van plantaardig materiaal een plaats op de berg als verbeelding van het gedragen zijn op adelaarsvleugels, Exodus 19, 4.

Omzien naar elkaar

De versoepeling van maatregelen in de coronacrisis kan een opluchting zijn voor kinderen en jongeren, die zicht hebben op het opengaan van scholen en meer bewegingsvrijheid bij sport en spel. Tegelijk staan schoolleiders en hun teams en sportverenigingen voor de ingewikkelde taak hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen organiseren tot welzijn en tevredenheid van alle betrokkenen.

Van iedereen blijft geduld en doorzettingsvermogen gevraagd. Wij denken met name aan hen die de komende tijd de dagen moeten zien door te komen in beslotenheid en afzondering: mensen in ziekenhuizen, zorginstellingen en zieken en herstellenden thuis.

Ook denken wij aan hen die te kampen hebben met hun gezondheid anders dan corona en van wie behandelingen en operaties zijn uitgesteld. Mogen zij en wij allen zich gedragen weten op adelaarsvleugels en geïnspireerd blijven om met wijsheid en creativiteit vorm en inhoud te geven aan het omzien naar elkaar.

Pastoraat anders

Nu wij voorlopig niet onze bezoeken op de gebruikelijke manier kunnen doen, kan er meer dan tot nu toe gewoon is gebruik gemaakt worden van contact per telefoon en e-mail. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0522 – 256322 en per e-mail op femke.g.groen@gmail.com en kees.stroop@gmail.com Wij bellen en mailen zelf ook veel meer, dus wees zo vrij om iets van je te laten horen.

Telefonische hulpdienst

Daadwerkelijk en persoonlijk omzien naar elkaar en delen van wel en wee is nu moeilijker voor kwetsbare mensen. Alles gaat 'op slot'. Hoe houd je contact? Kan de zorg die nodig is, blijven doorgaan? Waar vind ik nog een luisterend oor? Daarom is er een soort telefonische hulpdienst opgezet. Als je iets nodig hebt of zelf de boodschappen niet meer durft of kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u, kun jij bellen naar Femke Groen en Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen. Zij zorgen ervoor dat er dan iemand voor u en jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.



Koninklijk onderscheiden

Bertha Nijhuis-Snippe, Bouwkamp 2-29, Is koninkrijk onderscheiden met een lintje. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in 'De Boerhoorn' en Bertha is ook jarenlang contactpersoon geweest in Het Erfdeel. Hartelijk gefeliciteerd! Bertha wil graag iedereen bedanken voor de blijken van waardering en felicitaties. Ze doen haar goed.

Samen delen

Nu collecteren in de coronacrisis niet mogelijk is komen diakenen en kerkrentmeesters met alternatieven op gaven te delen ver weg en dichtbij. Hun ideeën zijn te lezen in een bericht verderop in deze erfdeler.

Lief en leed bij Vanboeijen

De coronacrisis gaat niet voorbij aan bewoners, hun families en medewerkers bij Vanboeijen. De structuur van wonen en werken is weggevallen en vormen van dagbesteding worden nu aangeboden op de woonlocaties. Voor veel bewoners is het niet te begrijpen waarom er geen bezoek mag komen en waarom zij niet ergens naar toe mogen gaan. Bij families is begrip voor de maatregelen en tegelijk zijn er de pijn en het verdriet om elkaar niet te kunnen spreken en aan te raken.

Naast spanningen die oplopen, zien we ook dat er bewoners zijn die zowat stressvrij door het leven gaan. Er is geen druk of haast bij het opstaan en het ontbijt. Er is geen spanning bij het halen en brengen met de taxibus naar de dagbesteding en naar huis. Je kunt je eigen appartement opzoeken wanneer je dat wilt en je kunt naar de gezamenlijke huiskamer gaan wanneer je wilt. Er zijn bewoners die aangeven dat ze dit wel zo willen houden. Wat sommigen wel missen is de kerk op zondag. Want de kerkgang hoort bij die ene speciale dag. En wij missen hen net zoals wij anderen missen.



Misschien is het een idee om bewoners van Vanboeijen die met enige regelmaat naar de kerk gaan, een kaart te sturen. Iemand die bij je in de kerk 'in de buurt' zit. Iemand met wie je wel eens een praatje maakt bij de koffie. Iemand die je wel eens uit of in de jas helpt. Heb je haar of hem voor ogen en wil je weten waar de kaart naar toe kan? Stuur dan even een bericht naar mij, kees.stroop@gmail.com, en ik geef je haar of zijn adres door.

Verzetje

Doen

Niet zo maar iets, maar het juiste te doen en te durven,
niet in het mogelijke zweven,
maar dapper de werkelijkheid grijpen.

Vrijheid ligt niet in de stroom van de gedachten,
maar enkel in het doen.

Laat varen het angstige aarzelen,
stap in de storm van het gebeuren,
slechts gedragen door God, zijn gebod en je vertrouwen
zal de vrijheid je juichend ontvangen.

(Dietrich Bonhoeffer, juli 1944)

*Een hartelijke groet,
Femke Groen en Kees Stroop*

Zij die ons voorgingen

Janny Lukassen-Oosterhuis

Zondag 19 april is Janny overleden op de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde ruim twintig jaar aan de Kluft 119. Janny was een onafhankelijke vrije vogel met een groot hart en gastvrij huis. Ze ging graag in haar camper er alleen op uit en maakte vrienden in vele landen.

Janny werkte in het onderwijs en dat deed ze met hart en ziel. Ze is zelf kinderloos gebleven, maar de omgang met de jeugd op school was heel belangrijk voor haar en voor hen.

Janny heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, hoewel je haar daar nooit over zou horen klagen. Haar geliefde man Ton overleed plotseling, dertig jaar geleden. Dit was voor haar een moeilijke tijd. Maar toch kon ze ook toen nog genieten van de kleine dingen die je toevallen. Ze wilde oog blijven houden voor die zonnestraal in donkere tijden en voor de mogelijkheden binnen haar beperkingen.

Daarna heeft ze nog een gelukkige tijd gehad met Dolf Kampman, maar helaas moest ze na een aantal jaren ook afscheid nemen van Dolf.

Zeven jaar geleden werd bij Janny een ernstige vorm van kaakkanker geconstateerd. Het werd voor haar een lang ziekteproces met bestralingen en een zeer ernstige, langdurige operatie. Het was een traumatische ervaring waar ze nooit echt overheen gekomen is en die haar uiteindelijk toch haar dood werd. We wensen de mensen, bij wie Janny een warm plekje had in hun hart, veel sterkte toe en de nabijheid van God en mensen.

In kleine kring hebben we vrijdag 24 april op de begraafplaats van Heerde afscheid genomen van Janny
correspondentieadres: Wim Oosterhuis, Moleneind 23 4847 CH Teteringen

Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langs komen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen?

U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

U kunt ook een gift overmaken voor één van de collectedoelen van de betreffende zondagen.

Collectedoelen 3 mei:

1e collecte: Stichting Futuro en stichting Effatha

2e collecte: Eigen gemeente

Collectedoelen 10 mei:

1e collecte: Stichting Futuro en stichting Effatha

2e collecte: Eigen gemeente

Pastoraat in turbulente tijden

In deze tijd zien we elkaar helaas veel minder en zijn we dus ook minder op de hoogte met hoe het met iedereen gaat. We hebben in de Erfdeler ruimte om je verhaal te delen. Hierbij een oproep aan iedereen, als je iets wilt delen, stuur dan een berichtje naar de Erfdeler, dan plaatsen wij het in het volgende nummer. Bij veel aanmeldingen zal de redactie een keuze moeten maken 😊

Hieronder volgt het eerste stukje van de nieuwe buurtcoördinatoren van buurt 9.



Pastoraat in turbulente tijden (Buurtteam 9)

Pastoraat in turbulente tijden... hoe houden we goede binding met elkaar en hoe gaan we verder? Voor ons, Jan en Christien Stienstra als nieuwe coördinatoren van buurtteam 9 (Het Erfdeel buitengebied) wordt het een start anders dan gepland. Door de coronacrisis lukte het niet om ons aan u voor te stellen in de viering van 29 maart jl. Samenwonen wij in Steenwijk. Wij hebben drie kinderen met partners en zes kleinkinderen.

Na jaren lid geweest te zijn van de PG Meppel Centrum zijn wij in november 2018 van harte overgestapt naar het Erfdeel. De vacature van coördinator in Buurt 9 was vacerend geworden door de verhuizing van de fam. van Kessel.

Afgelopen donderdag is onze eerste vergadering Werkgroep Pastoraat geweest via beeldverbinding. Nu de hoogste tijd voor ons om te beginnen. En dat begint met het bellen van de aan ons toegewezen adressen. Het is goed om te zien dat er een lange lijst van betrokkenen bij Het Erfdeel op staan. Wij gaan aldus contact met u zoeken in deze onwerkelijke tijd van quarantaine en verplicht afstand houden van elkaar. En het pastoraat op afstand kan nog wel even aanhouden, net zo lang het virus rondwaart. Gelukkig hebben virologen aan het Jenner Instituut te Oxford de eerste bemoedigende klinische testen uitgevoerd. Ondertussen vinden kerkelijke gemeenten en parochies creatieve vormen van ontmoeting en bereikbaarheid in virtuele huisvesting. Ook de Werkgroep pastoraat van Het Erfdeel verkent de verschillende mogelijkheden. De jeugdgroepen zijn ons hierin al vooruit. Dankzij jullie wordt ons enthousiasme aangestookt om jullie fakkels na te volgen.

Maar aarzelt u ook zelf niet om te bellen, ons en elkaar. Denk om elkaar...vasthouden en vasthoudend!



Wij laten spoedig telefonisch van ons horen.

Ons telefoonnummer is 0521-517572

en ons emailadres: cwiersa-jhstienstra@hetnet.nl

Citaat:

Hoop is het meest wezenlijke aspect van de mens, omdat de hoop inspireert om de gebaande paden te verlaten, op onderzoek uit te gaan, en zichzelf en de samenleving verder te ontwikkelen.

Tijd als hoop betekent een actualisering van het nog onvoltooide, het scheppen van ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Tijd schept ruimte om tot verandering, verbetering en vooral herinterpretatie van het reeds bestaande te kunnen komen. (Ernst Bloch)

Herdenking 4 en 5 mei 2020.

75 jaar geleden werd Nederland en ook Denemarken bevrijd na de tweede Wereldoorlog. De bevrijding herdenken is door het corona – virus gezamenlijk niet mogelijk en verschillende herdenkingen kunnen niet plaats vinden. We moeten, net als met de koningsdag een week eerder, zowel de herdenking van de gevallen op 4 mei 's avonds als het bevrijdingsfeest op 5 mei, vanuit eigen huis met elkaar doen.

In Denemarken haalden de burgers in 1945 de verduisteringen van de ramen en lieten zo het licht binnen stromen in de woningen. De mensen die nog kaarsen hadden staken ze aan en zetten de brandende kaarsen voor de ramen. Brandende kaarsen voor de ramen als symbool van teruggekomen vrijheid.

Zo werd de traditie geboren om op 4 mei, tegelijkertijd met of kort na de nationale dodenherdenking, brandende kaarsen voor de ramen te zetten om de mensen die gevochten hadden te herdenken. Al is het in sommige steden minder, nog steeds wordt deze traditie door velen voortgezet in Denemarken.

Mensen van de DoRe Gemeente Meppel e.o. gaan op maandag 4 mei kaarsen voor de ramen zetten en na de 2 minuten stilte om 20.00 uur aansteken, om zo in verbondenheid samen te herdenken:

Het zou fijn zijn achter vele ramen brandende kaarsen te zien in Meppel om zo met elkaar stil te staan bij onze vrijheid in verbondenheid DOET U MEE?



Stichting Futuro zet zich in voor de armste kinderen in Massaya (Nicaragua).

Er zijn kinderen,
die in bittere armoede leven,
die dagelijks maar één keer eten,
die erop uit gestuurd worden om voor eten te bedelen,
die niet of nauwelijks naar school gaan,
die thuis mishandeld worden,
die lijden aan ondervoeding.

Stichting Futuro heeft in Nicaragua in een achterbuurt van de plaats Masaya een gaarkeuken voor deze kinderen opgezet. Het geven van een verantwoorde maaltijd en de activiteiten die de stichting ontwikkelt zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen. Het geld wordt direct besteed aan kleinschalige verbeteringen van de accommodatie en voorzieningen voor de kinderen, zoals extra verharding op en overkapping van het terrein en speeltoestellen. Het doel is uiteindelijk te komen tot een veilig en goed uitgerust jeugdcentrum.

Zondag 3 mei 2020 **“Stichting Vrienden van Effatha”**

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. De Stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie.

De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten die niet subsidiabel zijn en gericht zijn op het versterken van de positie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.

80 procent van het te besteden budget gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en gericht op alle aspecten van het leven.

Van 22 oktober tot en met 5 november 2018 waren ze in Belarus. De reis liep via Babruisk (doveninternaat) en Berezino (zomerkampen) naar Minsk (christelijk huis ‘With Love For Kids’). Ze proberen zich in hun werk te richten op hulp aan dove kinderen en jongeren en de uitgave en verspreiding van bijbelleesboekjes. Babruisk ligt in Wit-Rusland (Belarus). In Babruisk is een internaat voor dove kinderen. De toestand laat sterk te wensen over. **De Stichting Vrienden van Effatha** steunt onder andere de renovatie.

Zondag 10 mei 2020 **Stichting Congo**

Stichting Congo is in onze gemeente geen onbekende. De projecten van Stichting Congo hebben betrekking op onderwijs, gezondheidszorg en landbouw en worden uitgevoerd in samenwerking met een Congolese partnerorganisatie: Foundation Congo-Kinshasa. Hierdoor worden de lopende projecten op de plek zelf in goede banen geleid.

Bij de vorige inzameling voor deze stichting vroeg men aandacht voor de tienermoeders voor een naaiatelier. Het naaiatelier voor de tienermoeders is klaar.

Nu is het officieel geopend en kunnen de nailessen van start gaan. De leraar begint met de basis, meten is weten. De jonge meisjes zijn blij dat ze deze kans krijgen en zijn erg leergierig. Opeens gaat hun dag er heel anders uitzien en hebben ze weer een toekomst. Ze maken uniformen maar ook gewone kleding zoals broeken en jurken. Het is de bedoeling dat een tienermoeder minimaal een half jaar les heeft, zodat ze routine krijgt in het maken van kleding. De kleding kan ze verkopen en hierdoor kan ze zichzelf onderhouden. Het is ook mogelijk om een naaimachine te geven door middel van een microkrediet.



Hartelijk Dank!!

Opnieuw ontving de diaconie een dankbetuiging:



Deze brief kwam van Mercy Ships.

Zij schreven: *"Hartelijk dank voor uw gift van € 262,56, die we in begin maart van uw gemeente mochten ontvangen. In deze tijd van wereldwijde crisis is uw steun voor ons een hart onder de riem! De missie van Mercy Ships blijft, ook al is het tijdelijk onmogelijk om onze operaties en trainingen uit te voeren. Ondertussen proberen we als medische organisatie waar het mogelijk is te helpen in de strijd*

tegen het Coronavirus. De gift van uw gemeente wordt ingezet om medische zorg mogelijk te maken, hoop en genezing te brengen bij mensen die dat het hardst nodig hebben in West-Afrika.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebondenen: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel.

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.