

Het volgende nummer verschijnt 21 augustus  
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 19 augustus

**Bloemengroet**

26 juli      Dhr. Van Elp                      Bezettingslaan 73  
2 aug        Mw. Annie Hoekerswever          Lepelaar 50

**Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel**

Opname vanuit het verenigingsgebouw van het Meppeler Mannenkoor.

Vanaf 10.00 uur is de uitzending te zien op [www.erfdeelnkanaal.nl](http://www.erfdeelnkanaal.nl)

De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)

Materiaal voor kinderen wordt ook verstuurd via de Erfdeler, [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)

Dit materiaal is uitgezocht bij de ontmoeting van de zondag.



**Zondag 9 augustus**

**lezing: Johannes 4, 1-30**

*Thema: Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw*

De vrouw bij de bron geeft Jezus water.  
Ze raken in gesprek over water en 'leven gevend water'. Deze vrouw is op zoek en hoopt het bij Jezus te vinden: de bron van het leven en geloof.

**Zondag 16 augustus**

**lezing: Matthéüs 15, 21-28**

*Thema: Ontmoeting met de Kanaänitische vrouw.*

De Kanaänitische vrouw is zeer volhardend én irritant. Jezus is moe en is niet van plan om ook maar enige aandacht te geven. Omdat ze zo volhoudt ontstaat er een bijzonder gesprek en wordt het voor Jezus een leermoment dat hij nooit had willen missen.



## Thema zomerperiode 2



### *Zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen*

Het thema van de tweede zomerperiode, vanaf 2 augustus tot en met 13 september, is 'zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen'. De ontmoetingen van Jezus met vrouwen hebben een ander karakter dan zijn ontmoetingen met mannen. In zijn ontmoetingen met mannen gaat het vaak om het al of niet houden aan regels, voorschriften en gebruiken en om de vraag naar de bevoegdheid om bepaalde dingen te doen of te zeggen. In zijn ontmoetingen met vrouwen leiden gesprekken en gebeurtenissen tot de kern van geloof, hoop en liefde. Voor de kinderen is er een eigen verhaal of verwerking. Dit wordt verstuurd via de Erfdeler, [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com).

### Groeischikking

De groeischikking bij 'zeven ontmoetingen van Jezus met vrouwen' bestaat uit voorwerpen en planten die verwijzen naar de lezing van de zondag. Basis is een kandelaar met zeven kaarsen. Het getal zeven staat voor het aantal ontmoetingen en wijst op de volheid en de universele betekenis van deze ontmoetingen. De kaarsen zijn groen: de kleur van het kerkelijk jaar. Op 2 augustus verwees een chinees lantaarnplantje naar de Godslamp in de tempel. Op 9 augustus staat een waterkan met hortensia symbool bij de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Op 16 augustus verwijst een stuk gebroken brood met korenaren naar de ontmoeting met de Kanaänitische vrouw.



### Koffiedrinken in het ringpark Oosterboer



Wij genieten iedere zondag van de fijne video vieringen en een enkele keer loggen we in op het video koffiehalfuurtje, maar ik zeg het maar ronduit: we missen het echte praatje bij de koffie. Even een kort gesprek, even weten hoe het gaat of een afspraak maken, maar ook gewoon elkaar zien.

Komende **zondag 9 augustus** zijn wij rond half twaalf met een picknickkleed, een thermoskan koffie en koek en een boterham op het grasveld bij het scouting gebouw en misschien kom jij/jullie dan ook om op gepaste afstand samen te zijn. Je kunt er met de auto komen en parkeren dus als een kleed niets is kunnen er vast wel stoelen mee. Ieder zorgt voor de eigen eten en drinken en dan zien we wel wie er allemaal komen. Tot zondag. Roelie en Hein



## Omzien naar elkaar

Het wordt duidelijk, steeds meer, dat de coronaweg een afstand is die alleen is af te leggen met een lange adem. Geduld, geduld, in je vakantie, in de winkel en in het restaurant. En tegelijkertijd wordt het overal drukker en lijkt het of er een soort onverschilligheid gaat optreden. 'Ik ben kerngezond, dus wat kan het mij schelen.' Voor mensen die kwetsbaar zijn wordt het dan helemaal onmogelijk om zich in de openbare ruimtes te begeven en zij raken toch weer meer geïsoleerd.

Pastores wordt nog steeds afgeraden om mensen persoonlijk te bezoeken. Mensen die vatbaar zijn voor het virus hebben ook liever niet dat je komt, hoe graag ze ook mensen zouden ontvangen. Het risico is te groot, zowel voor de pastor als voor degenen die je bezoekt. We denken aan de mensen die zich eenzaam voelen en voor wie het alleen-zijn nu extra zwaar is. Aan mensen die langdurig ziek zijn en alleen mensen ontvangen die hen professioneel bezoeken. Aan mensen die zich gehandicapt voelen, omdat ze de nabijheid van mensen heel erg missen.

## Pastoraat anders

Nu wij voorlopig niet onze bezoeken op de gebruikelijke manier kunnen doen, kan er meer dan tot nu toe gewoon is gebruik gemaakt worden van contact per telefoon en e-mail. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0522 – 256322 en per e-mail op femke.g.groen@gmail.com en kees.stroop@gmail.com Wij bellen en mailen zelf ook veel meer, dus wees zo vrij om iets van je te laten horen.



### Telefonische hulpdienst

Daadwerkelijk en persoonlijk omzien naar elkaar en delen van wel en wee is nu moeilijker voor kwetsbare mensen. Alles gaat 'op slot'. Hoe houd je contact? Kan de zorg die nodig is, blijven doorgaan? Waar vind ik nog een luisterend oor? Daarom is er een soort telefonische hulpdienst opgezet. Als je iets nodig hebt of zelf de boodschappen niet meer durft of kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u, kun jij bellen naar Femke Groen en Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen. Zij zorgen ervoor dat er dan iemand voor u en jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.

## Samen delen

Nu collecteren in de coronacrisis niet mogelijk is komen diakenen en kerkrentmeesters met alternatieven op gaven te delen ver weg en dichtbij. Hun ideeën zijn te lezen in De Erfdeler hieronder.

## Gemeentebijeenkomst

Op zondag 23 augustus is er om 11.00 uur in de sporthal aan de Atalanta een gemeentebijeenkomst van Het Erfdeel. De leden van Het Erfdeel worden gekend en gehoord over het voorgenomen besluit van de kerkenraad om daadwerkelijk te splitsen in de Protestantse Gemeente te Meppel en als zelfstandige gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland verder te gaan. Naast het informeren en bespreken van de resultaten van verschillende onderzoekswerkgroepen stelt de kerkenraad het zeer op prijs van de leden te vernemen hoe zij denken over het nemen van deze stap.

Het is bijna een jaar geleden dat de kerkenraad van Het Erfdeel een voorgenomen besluit heeft voorgelegd om Het Erfdeel te splitsen van de Protestantse Gemeente te Meppel en de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Een zeer groot deel van de gemeente stemde hiermee in. In dat jaar is veel gebeurd: onderzoekswerkgroepen zijn ingesteld, scenario's zijn uitgewerkt en gepresenteerd en er is een inventarisatie geweest naar het financiële draagvlak bij verschillende scenario's. De onderzoekswerkgroepen hebben hun bevindingen bij de kerkenraad neergelegd, er is een positief en opbouwend gesprek geweest met het Breed Moderamen van de Classis en nu moet een definitief besluit genomen worden.

Alles overwegende, zeker ook het feit dat de meeste gemeenteleden hebben aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een zelfstandige gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en het te verwachten financieel draagvlak hiervoor, is de kerkenraad unaniem voornemens na het kennen en horen van de gemeente het volgende besluit te nemen:

- De kerkenraad van de oecumenische gemeente Het Erfdeel te Meppel besluit alle benodigde stappen te zetten om als zelfstandige gemeente verder te gaan binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland.- De kerkenraad vraagt de onderzoekswerkgroepen dit uit te werken, zodat de stappen ook daadwerkelijk kunnen worden genomen.



## Verzetje

'Als de vrouwen in Korinthe teruggetrokken en onderdanig waren geweest, had Paulus in zijn brief aan de gemeente niet hoeven schrijven dat ze hun mond eens moesten houden.'

*Een hartelijke groet,*

*Kees Strop en Femke Groen*

## Kome úw koninkrijk

*Koninkrijk*

Zowel ten tijde van het Eerste - en Tweede Testament zijn er heel veel koninkrijken, vaak een gebied rond een stad. Dat hele gebied viel onder de macht en invloed van de heerser ervan. In het Eerste Testament komt de aanduiding "God als koning" regelmatig voor met name in de Psalmen. Ook in veel joodse gebeden werd en wordt God als koning aangesproken. Het Griekse woord *basileia*, dat vertaald wordt met "koninkrijk" komt eveneens uit het Eerste Testament.

*Kome*

Het is geen wens of een vriendelijk verzoek. Het is een uitdrukkelijk uitgesproken verwachting, een gebiedende wijze van schrijven en spreken. Dezelfde gebieden wijs is ook van toepassing als de gemeente bidt "Maranatha!: Onze Heer, kom!" Telkens als wij bidden: "kome úw koninkrijk", dan spreken we uit dat het rijk moet komen en dat we daaraan niet twijfelen. Wij bidden om een regeermacht die een einde maakt aan corruptie en uitbuiting van mensen, dieren en kaalslag van de aarde. We bidden dat het land, de stad, de buurt een veilige plek mag zijn om te wonen. Het is daarmee ook een politiek gebed, het vraagt om de ondergang van bestaande structuren en om de heerschappij van de Eeuwige. Daar waar mensen in liefde, aandacht en respect met elkaar omgaan is het Koninkrijk tastbaar, in zijn beperktheid, heel concreet aanwezig.

Hein van den Heuvel

## Samen delen

Nu collecteren in de coronacrisis niet mogelijk is komen diakenen en kerkrentmeesters met alternatieven op gaven te delen ver weg en dichtbij. Hun ideeën zijn verderop te lezen in de Erfdeeler.

## Geloofsbelijdenis



"Wij geloven één voor één maar ook samen". Dit zijn de eerste woorden die regelmatig klinken in Het Erfdeel als de geloofsbelijdenis wordt voorgelezen. Je gelooft voor jezelf, maar ook samen. In deze tijd van anderhalve meter afstand is het belangrijk om samen de mooie en verdrietige gebeurtenissen te beleven en te delen. Mijn oude moeder vindt het bijvoorbeeld heel moeilijk dat haar (klein)kinderen haar nog steeds niet kunnen knuffelen. Het ontberen van lijfelijk contact heet huidhonger. Je huid krijgt honger van het gebrek aan aanraking.

Op internet las ik iets dat in mijn oren klinkt als een geloofsbelijdenis: *Ik ga voor verbinding. En ga niet akkoord met 'het nieuwe normaal', de 1,5 meter samenleving.*

*Ik zal de kwetsbaren beschermen en zorg dragen voor iedereen die op mijn pad komt, maar ik zal het contact niet mijden. Mijn familie en mijn vrienden zijn van harte welkom in ons huis, vandaag en in de toekomst. Ik laat me dat recht niet ontnemen. Ik zal niemand in verlegenheid brengen door ongevraagd de anderhalve meter te overbruggen, maar ik zal nooit een medemens ontwijken die mijn aanwezigheid of aanraking zoekt of nodig heeft. Ik wil me blijven verbinden. Ik wil leven in vertrouwen en liefde. Ik kies voor het leven waarin gevaren schuilen en het leven dat een einde heeft. Zolang ik leef zal ik mij verbinden - in liefde.*

Zoals dat gaat op het wereldwijde web is hierop ook commentaar geleverd. Sommigen lezen er een oproep in tot het actief ondermijnen van de anderhalve meter maatregel. Anderen knippen en plakken dit bericht en sturen het door, omdat ze dit bericht over vrijheid en liefde graag willen doorgeven. Ik lees er een geloofsbelijdenis in: Verspreid de liefde, zoals Jezus ons de liefde heeft voorgeleefd en voorgedaan, niet uit ongehoorzaamheid tot de geldende regels, niet uit eigen belang of huidhonger, maar omdat God Liefde is.

Klazien Tempelaar



## De Diaconie in Coronatijd

### Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen? U kunt uw gaven ook direct

overmaken via uw bank naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

Collectes: 9 augustus 2020

1<sup>e</sup> collecte: Stichting Titia en Stichting Epafra's

2<sup>e</sup> collecte: eigen gemeente

Collectes: 16 augustus 2020

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in Actie Zending en Bloemengroet

2<sup>e</sup> collecte: eigen gemeente

## Zondag 9 augustus 2020

### Stichting Titia:

**Stichting Titia** is ontstaan in 2004.

#### Doel van de stichting:

- \* Traumatologische zorg voor kinderen en volwassenen
- \* Opbouwen van langdurige relatie met tweejaarlijkse missies
- \* Opzetten trainingscentrum voor betere trauma opvang
- \* Opleiden plaatselijke chirurg

#### Faciliteiten:

Er ontbreken nog wel belangrijke zaken op de operatiekamer, zoals:

- \* Elektrische boor en zaagapparatuur op accu's
- \* Plaat- en schroefsetjes om ook operatief fractures te kunnen behandelen
- \* Speciale tractie OK-tafel
- \* Meer gips faciliteiten

Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder is er een samenwerkingsverband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking hebben met een kliniek in dezelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde orthopedische en traumatologische zorg.

Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we trachten in 2020 een set fixateurs externa te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en correcties gestabiliseerd kunnen worden en die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en een fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehandeling op een hoger niveau kunnen krijgen. Met een donatie helpen we meerdere projecten door deze stichting mogelijk te maken.

“Stichting Epafras” is een oecumenische christelijke organisatie die zich richt op geestelijke verzorging en steun aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Hun werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenisleven mensen

in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. Voor Epafras betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers

op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met overtuiging zet Epafras zich daarvoor in. De maatregelen tegen het coronavirus betekenen dat gevangenen in veel landen geen bezoek meer kunnen krijgen. Niet van familie, maar ook niet van vrijwilligers van Epafras. Dat maakt het leven extra zwaar en eenzaam, zeker voor de Nederlanders die in het buitenland vastzitten. Wij sturen ze daarom nu extra kaarten, tijdschriften en boeken.

Behalve een financiële bijdrage wil de stichting ook aandacht vragen voor het toesturen van (actuele) tijdschriften, puzzelboekjes of boeken met een zachte kaft naar het kantoor van Epafras, dan zorgen wij dat het bij de gedetineerden komt. Denk aan sporttijdschriften, opiniebladen, muziektijdschriften, stripboeken en (ongebruikte) puzzelboekjes. Het mag gelezen zijn, maar niet ouder dan een jaar, of kapot of vies.

#### **Doe je mee?**

Je kunt een pakketje sturen naar:

**Stichting Epafras**  
**Morssingel 5-7**  
**2312 AZ Leiden**

**Zondag 16 Augustus 2020**

**kerk  
in actie**

**Collecte: Zending, Rwanda-Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening**



Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma's dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide staan centraal.

De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. De kerk leert de mensen in gespreksgroepen de trauma's van de genocide van zich af te schudden, en daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

## Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

**Facebook Het Erfdeel** klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

## Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl)

**Colofon: Kopij** voor dit infoblad kunt u mailen naar: [erfdeler@gmail.com](mailto:erfdeler@gmail.com)

### *Deelnemende groepen:*

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel.

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

### *Coördinatie Oppasdienst*

Wilma Heeres tel: 0522-254198, [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl) Voor meer info, zie [www.heterfdeel.nl](http://www.heterfdeel.nl)

### *Ouders met kinderen*

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar [martijn\\_plas@hotmail.com](mailto:martijn_plas@hotmail.com) (0623714762) of [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl).

### *Namasté*

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met [martijn\\_plas@hotmail.com](mailto:martijn_plas@hotmail.com) of [wilmaheeres@kpnmail.nl](mailto:wilmaheeres@kpnmail.nl).