

Het volgende nummer verschijnt 15 februari
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 13 februari

Vieringen	Zondag 3 februari	Zondag 3 februari	Zondag 10 februari
Naam	Diaconale zondag	Sfeerviering	Kerk en schoolviering
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop	Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling Vgnd. Gemeentelid	Elly van Sas De diakenen	Baukje Boerma	Jacqueline Drok Wilma Heeres
Organist	Hans van Sas	Eelke Boonstra	Gert Kiewiet
Collectes	1. Samen Solidair 2. eigen gemeente 3. St. Epafra	Kinderen in de knel	1. Edukans 2. eigen gemeente 3. Catechese/geloofs- opvoeding

Vieringen	Zondag 17 februari
Naam	
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Naber
Eerste ouderling Vgnd. Gemeentelid	Marian van Kessel Jan Wieringa
Organist	Albert Hoekerswever
Collectes	1. wijkcollecte S&L 2. eigen gemeente 3. geen



De vieringen staan ook vermeld op de website.
Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

20 januari	Diny Sijbranda	Hogestuk 45
27 januari	Jan en Reina van Daltsen	Oosterboerweg 86

Opbrengsten collecten

20 jan	Betheljada	114,89	27 jan	St Effatha	105,45
	Eigen gemeente	62,78		Eigen gemeente	63,92
	Land. Oecum. werk	78,87		Land. Jeugdwerk	83,55
20 jan	(Taizé) Arme kant	20,60			
20/27 jan	KND St. Ifuni	4,10			

Rondom de vieringen



Zondag 27 januari was het thema “de kracht van samen”. Klazien Tempelaar was voorgaand gemeentelid en vroeg aan mensen uit de gemeente om samen een sterk draagvlak te creëren. Omdat niet iedereen het van boven kon bekijken hebben we beloofd om het resultaat in dit infoblad te plaatsen.



Zondag 3 februari: diaconale zondag
Lezing: Esther 5,1-6,11

Wat is je plaats?

Koning Ahasveros vraagt aan Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Haman denkt dat het over hem gaat en bedenkt de mooiste manieren. Alleen blijkt dat de koning Mordechai bedoelt. Haman bedenkt een prachtig spel waarin hij lijkt te gaan winnen, maar hij verliest het.

In de nevenviering gaan wij met het spelen van spelletjes erachter komen wat winnen en verliezen is en wie goed of slecht tegen zijn verlies kan.

De Z(ending)W(erelddiaconaat)O(ntwikkelingssamenwerking)-diakenen hebben in deze diaconale viering de rol van voorgaand gemeentelid. Tijdens de viering is ook aandacht voor de twee diaconale projecten die dit jaar centraal staan.

Zondag 10 februari: School-Kerk-viering

Het thema van de School-Kerkviering is ‘Liefde is.....’

14 februari is het Valentijnsdag; vandaar het thema over liefde.

De lezing is 1 Corinthiërs 13, 1-13 (Bij het Verzetje vind je een mooie hedendaagse vertaling, die tijdens de viering wordt gebruikt, van de hand van Kees Stroop).

Kinderen en leerkrachten van De Akker zijn al druk bezig met liederen en creatieve ideeën. Wat die zijn en hoe het er uit gaat zien, blijft nog even geheim. Het belooft een kleurrijke en hartverwarmende viering te worden.



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Omzien naar elkaar

Er zijn gemeenteleden die na tegenslag nu met geduld en doorzettingsvermogen werken aan hun herstel. Er zijn ook gemeenteleden die voor de moeilijke opgave staan onder ogen te zien dat herstel niet meer mogelijk is. Wij denken aan hen en allen die hen met liefde en zorg omringen en wensen hen kracht en wijsheid toe. Ook denken wij aan hen die in verwarring zijn geraakt door het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om de Grote of Mariakerk af te stoten. Dit roept veel en verschillende emoties op. Die gevoelens zijn niet weg te praten. Laten wij proberen deze met elkaar te doorleven.



Dankjewel!

Vanaf begin november zetten de pastorale ouderlingen en veel contactpersonen een extra tandje bij, omdat ik (Femke) ziek ben en dus geen pastorale bezoeken kan doen. Omdat Kees extra taken doet en natuurlijk ook zijn ‘gewone’ baan als geestelijk verzorger heeft, komt hij er ook niet altijd aan toe om die mensen te bezoeken die hij zou willen. Het is fijn om te zien hoe zo toch het ‘omzien naar elkaar’ centraal blijft staan in Het Erfdeel. Ik wil hier Hein van de Heuvel bij name noemen. Hij heeft

aangeboden, op vrijwillige basis, om een aantal dagdelen per week mensen te bezoeken die dat nodig hebben. Bij diverse mensen is hij de laatste weken over de drempel geweest met een luisterend oor. Hij heeft ook aangegeven dat hij zich terugtrekt zodra er iemand gevonden is die officieel bijstand in het pastoraat gaat verlenen. Het lijkt erop dat die ‘iemand’ gevonden is. Helaas kunnen we het nu nog niet met zekerheid melden. Dus nadere berichtgeving volgt.

Dank jullie wel

Een woord van dank is zeker ook op zijn plaats voor al die mensen die de afgelopen weken in touw zijn geweest voor de actie Kerkbalans. Gelet op de ontwikkelingen in de plaatselijke kerk en alles wat dit met mensen doet, is dit geen eenvoudige taak geweest. Daarnaast was het ook koud weer. Voor jullie warme harten en koude voeten, jullie geduld en luisterend oor, jullie tijd en inzet: dank jullie wel.

Vorming en Toerusting



Lees- en gesprekskring Tomas Halik

De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In zijn boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zachéus, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast

meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 5 februari.

Onderwerp van gesprek is hoofdstuk 6

De keer daarna is op 19 februari

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Plaats: Jelly Koot, Muurlinck 10

Leerhuis Jonathan Sacks

Een gebroken wereld heel maken

Lezen en bespreken: hoofdstuk 9

Datum en tijd: dinsdag 12 februari van 20.00-21.45 uur

Plaats: vergaderkamer Het Erf, Atalanta 2



Woensdag 20 februari worden Taizé-liederen geoefend onder leiding van Hanneke en Gerrit van Werven. Deze liederen worden gezongen in de Taizé-morgenviering op 24 februari. Iedereen die mee wil oefenen, is welkom om 19.45 uur. Als je Taizé-liederen meerstemmig zingt, klinkt het vele malen mooier en komen ze beter tot hun recht.

Persoonlijk bericht Femke

Er is gelukkig goed nieuws te vermelden. De tumor in de alvleesklier is bijna met de helft kleiner geworden. De tumor zat oorspronkelijk heel dicht op een bloedvat, maar daar is nu ook wat meer ruimte gekomen. Dat maakt de operatie straks minder risicovol. Ik kan wel zeggen dat er zich duidelijk twee heel verschillende weken gaan onderscheiden tijdens de chemokuur. Een chemokuur duurt drie dagen. Tijdens de kuur voel ik me nog wel redelijk fit, maar de dagen daarna zijn altijd minne dagen: veel op bed, geen eetlust en last van de darmen. De tweede week knap ik op en heb zin om naar buiten te gaan en heb wat meer energie. Zoals de oncoloog al tegen me zei: 'Op het moment dat je denkt: 'Nou herken ik mezelf weer een beetje.', begint je volgende kuur.' En zo is het ook. Maar mensen, als jullie dit lezen zit de vijfde kuur er alweer op, dus nog drie te gaan. En dat voelt heel anders dan acht.....

Ik blijf het hier schrijven, omdat ik jullie allemaal niet persoonlijk kan bedanken: dank, dank voor al het meeleven, de zorgvuldig geschreven kaarten, de bloemen, het 'denken aan' en 'bidden voor'.

Hartelijke groet,

Femke

Verzetje

Al kon ik in alle talen prachtige toespraken houden, maar had de liefde niet, dan klonk het als een dreunende gong of een valse gitaar.

Al kende in alle geheimen en wist ik alles van alles, maar had de liefde niet, dan klonk het als trommelgekletter, gezwets en geschetter.

Al blies ik hoog van de toren en zong ik het hoogste lied, maar had de liefde niet, dan klonk het als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen.

Liefde heeft geduld en is vriendelijk. Liefde gunt een ander iets, zet een ander in het licht, leeft mee met een ander.

Liefde is blij zijn met een ander, denken aan een ander, het goede zien in een ander, het beste voorhebben met een ander.

Liefde houdt van open en oprecht, van eerlijk zijn en de waarheid vertellen. Liefde geeft de kracht om veel te dragen. Liefde heeft een geloof dat bergen kan verzetten. Liefde blijft volhouden wat er ook gebeurt. De liefde blijft altijd.

Talen zullen zwijgen, want bij vloeiend in alle talen spreken blijft één ding het hoogste woord houden.

Geheimen zullen verdwijnen, want bij alle geheimen kennen blijft één ding een geheim.

Alles wat er te weten valt, houdt een keer op, want bij alles van alles weten blijft één ding ons verstand te boven gaan.

Zo blijven geloof en hoop en liefde en de belangrijkste van die is de liefde.

(Hertaling 1 Corinthiërs 13, 1-13 voor de School-Kerkviering)

Een hartelijke groet,

Femke Groen en Kees Stroop

Geesje Zomer

Op 4 januari is overleden Geesje Zomer in de leeftijd van 71 jaar. Zij woonde bij Vanboeijen in de Reesthoeve. De dankdienst voor haar leven vond plaats op 10 januari in Het Erf. Daarna is zij bij haar ouders begraven in Hoogeveen. Geesje werd geboren op 6 september 1947 in Hoogeveen. Zij was de jongste in een gezin van twaalf kinderen. Voor de eigen gezinsleden hoorde Geesje er gewoon bij, maar ze wisten heel goed dat dit voor anderen niet gewoon was. De zorgen die familieleden over haar hadden en later begeleiders van zorginstellingen, kende zij niet. Zij was een stille genietster, meestal vrolijk en opgewekt, en zij leefde in het hier en nu. Geesje heeft in veel plaatsen gewoond. Overall was zij thuis als er rekening werd gehouden met de omstandigheden waarin zij zich veilig en rustig voelde. Naarmate ze ouder werd, werd haar manier van leven aangepast aan wat binnen haar mogelijkheden lag. Zo kon ze nog lang genieten van de mooie dingen en de lieve mensen om haar heen. Zij mocht uit het ziekenhuis naar haar eigen vertrouwde omgeving. Daar is zij rustig ingeslapen en teruggekeerd naar haar Schepper of zoals op de grafsteen van haar ouders staat: in Gods liefde geborgen.

Dat die liefde allen bij mag blijven in dagen van leegte en het gemis van Geesje, en hen de kracht geven zich opnieuw te durven toevertrouwen aan het leven hier en nu.

Kees Stroop



Zondag 3 februari 2019

1^e collecte: St. Epafra



“Stichting Epafra” is een oecumenische christelijke organisatie die zich richt zich op geestelijke verzorging en steun aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Hun werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. Nieuwe wegen naar buiten is het thema van het jaar 2019. Voor Epafra betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met overtuiging zet Epafra zich daarvoor in.

Zondag 10 februari 2019

3^e collecte: Catechese en geloofsopvoeding

Er is veel te leren over het Christelijk geloof en de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. Toch is het niet altijd gemakkelijk om jongeren mee te nemen op deze ontdekkingsreis. **JOP, Jong Protestant**, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal "Overhoop". In dit materiaal komen alle 'basics' van het Christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat er allemaal gebeurt in de kerkdiensten, en hoe weet je dat het Christelijk geloof 'waar' is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor dit werk. Geef u gul, zodat jongeren in onze kerken blijven leren over het Christelijk geloof op een manier die bij hén past. Dat docenten 'leren' tegenwoordig heel anders aanpakken dan vroeger.

Zondag 10 februari 2019

1^e collecte: Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werkt **Edukans** iedere dag aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Investeren in lerende kinderen is ontzettend effectief. Eén jaar extra onderwijs levert op latere leeftijd 10% meer inkomen op. En dat een heel leven lang!

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Klik dan [hier](#) en stuur een vriendschapsverzoek.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Bank- en Gironummers

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks de financiering van de vieringen in Het Erfdeel kunt steunen? Uw bijdrage (ovv steun Erfdeel t.b.v. Stichting Fondswerving) daarvoor is van harte welkom bij de Stichting Oecumenisch Kerk-zijn Het Erfdeel, kortweg Stichting O.K.E.

Het bankrekeningnummer is NL 25 RABO 0371 870 445 t.n.v. Stichting O.K.E. te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening over maken. De Stichting Fondswerving is opgenomen in de Stichting O.K.E. en daarvoor kan dus ook bovengenoemde rekening t.n.v. de Stichting O.K.E. gebruikt worden. Giften aan Stichting O.K.E. kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst; Sharon Boerma-de Haan tel: 752515, sharonboerma@outlook.com

Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl