

Het volgende nummer verschijnt 20 maart
 Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 maart

Vieringen	Zondag 8 maart	Zondag 8 maart	Zondag 15 maart
Naam		Namasté	
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Femke Groen	Harold	Aukje Westra
Eerste ouderling	Klaas Heeres		Hans Donkers
Vgnd. Gemeentelid	Wilma Heeres		Mariët Hofenk
Organist	H+G van Werven		Albert Hoekerswever
Collectes	1. St. Futuro 2. eigen gemeente 3. Land. Missionair werk		1. noodhulp 2. eigen gemeente 3. Betheljada

Vieringen	Zondag 22 maart	Zondag 22 maart
Naam		Namasté
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Harry Jaspers Fockx	Jan
Eerste ouderling	Roelie Schuurig	
Vgnd. Gemeentelid	Eric Moen	
Organist	H+G van Werven	
Collectes	1. Binnenl. diaconaat 2. eigen gemeente 3. Cantorij	

De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

23 feb	Lien van Til	De Kampen 53
1 mrt	Fennie Darwinkel	Bevrijdingslaan 19

Opbrengsten collecten

23 feb	Wijkcollecte S&L	192,95	1 mrt	KIA De Golfstaten	123,40
	Eigen gemeente	53,95		Eigen gemeente	49,25
				Jeugddiaconie Meppel	89,10
2 feb (sfeerv.)	Kinderen in de knel	4,30			
23 feb (Taizé)	Arme kant van Meppel	10,50			
KND	St Titia	20,80			



RONDOM DE VIERINGEN VAN HET ERFDEEL

Zondag 8 maart, tweede zondag in de veertigdagentijd

Lezing: Exodus 4, 18-31

Thema: Op weg naar Egypte



Mozes gaat naar Egypte met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aäron komt hem in de woestijn tegemoet.

Bij de kindernevenviering: Mozes vindt het spannend om naar Egypte te gaan. Heb jij dat ook wel eens, dat je iets spannend vindt? Wat kan jou helpen? Wie gaat er met jou mee? Je maakt een staf als teken van ergens steun aan hebben.

Zondag 15 maart, derde zondag in de veertigdagentijd

Lezing: Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7

Thema: Hoor je me?

God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!

Bij de kindernevenviering: Het verhaal gaat over vertellen en luisteren. Is er verschil tussen luisteren en horen naar wat er gezegd wordt? Je maakt een luidspreker waarop staat wat jij belangrijk vindt en dat alle mensen mogen horen.



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Brief naar alle gemeenteleden van Het Erfdeel

De regionale Classis van de PKN heeft ons gevraagd om in beeld te brengen of de verzelfstandiging kans van slagen heeft. Wij hebben op basis van dit verzoek een onderzoekswerkgroep 'financiën en huisvesting' ingesteld en gevraagd om een inventarisatie hiervoor te maken. De voorlopige uitkomsten/model zijn op de gemeenteavond gepresenteerd. Hieruit bleek dat er een drietal knoppen is waaraan gedraaid kan worden t.w. twee knoppen voor kosten, de huisvesting en het aantal uren pastoraat en een opbrengstenknop, de bijdrage van de leden. Deze laatste post zal mede richting geven aan de 2 kostenposten.

Om het benodigde inzicht voor onszelf en de classis te geven, is een meerjarenperspectief/begroting voor de komende 10 jaar aan de orde. Als zelfstandige gemeente is Het Erfdeel zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die bij een kerk horen zoals het salaris van de predikant, huur van een gebouw etc. Om dit meerjarenperspectief/begroting realistisch op te stellen, hebben wij als Kerkenraad van de Oecumenische gemeente Het Erfdeel behoefte aan een betrouwbare inschatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Iedereen ontvangt binnenkort een brief met de vraag wat u jaarlijks wilt bijdragen aan Het Erfdeel. Het is van groot belang voor de voortgang van het proces dat we als kerkenraad zoveel mogelijk antwoordbrieven terugkrijgen. Dus ga er even voor zitten en doe mee!

Omzien naar elkaar

Wij denken aan hen die ernstig ziek zijn. Sommigen hebben gunstige perspectieven. Anderen hebben een lange tijd te gaan met revalidatie. Weer anderen hebben te horen gekregen dat er weinig of geen behandeling mogelijk is. Ook zijn er mensen die voortdurend met pijn moeten leven of die steeds meer van hun lichaamskracht of geestelijk vermogen kwijtraken. Wij hopen dat zij en allen die hen lief zijn, ook in deze veertigdagentijd iets mogen ervaren van mensen die tot steun kunnen zijn en die kunnen horen.



Samen vieren

Een teken van leven

'Een teken van leven' is het thema van deze veertigdagentijd. Wij lezen de verhalen van Mozes en het volk van God in Egypte. Wij horen hoe de Eeuwige steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geeft. Op weg naar Pasen mogen ook wij een teken van leven ontvangen zowel van God als van mensen om ons heen.

Opstap

De hele gemeente mag meedoen bij de opstap door het insturen van een foto, een afbeelding of een gedicht bij de vraag van de zondag. Deze vraag is verbonden met de lezing van die dag.

Op **8 maart** is de vraag: Hoe of waardoor voel jij je gesteund als je iets goed doet voor deze wereld?

Op **15 maart** is de vraag: Wat zou jij aan de wereld kenbaar willen maken?

Zie voor meer informatie in het Informatieblad over de veertigdagentijd: erfdeler@gmail.com

Het informatieblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Kindernevenviering

Bij de verhalen van Mozes heeft de leiding van de kindernevenviering voor elke zondag een passende activiteit bedacht. Wat die activiteiten zijn, blijft nog even een verrassing. Als je daarvan iets meer wilt weten, kun jij dat lezen bij de vieringen op blz. 2 en 3 of je ouders vragen jou dit voor te lezen.

Groeschikking

De basis van de groeschikking is een piramide. Zo'n grafmonument vormt een scherp contrast met het thema van de veertigdagentijd: Een teken van leven. Elke zondag wordt aan of in de piramide iets toegevoegd.

Op **8 maart** is dit een accubak met papyrus. Deze plant staat als teken van Egypte.

Dat is het land waarnaar Mozes op weg is.

Op **15 maart** wordt een keisteen geplaatst. Deze steen verwijst naar de verharding van de farao.

Zie voor meer informatie in het Informatieblad over de veertigdagentijd: erfdeler@gmail.com Het informatieblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Samen zingen

Liederen voor Paasmorgen

Op de zondagen in de veertigdagentijd gaan we drie mooie liederen instuderen voor Paasmorgen. Iedereen die van zingen houdt, is van harte welkom om mee te doen. De liederen zijn meerstemmig en dit is ook voor minder geoefende zangeressen en zangers heel goed te doen. We oefenen in de kerkzaal van 11.15 uur - 12.00 uur.



Leren met en van elkaar

Leerhuis Jonathan Sacks

Een gebroken wereld heel maken.



Plaats: Is bekend bij de contactpersoon.

Datum en tijd: Dinsdag 24 maart aanvang 20.00 uur.

Lezen en bespreken: Hoofdstuk 20.

De vorige keer hebben we stilgestaan bij twee thema's: Hoe we zijn als mens en wie ben ik? De leesstof uit het boek en de gesprekken erover waren inspirerend en de tijd vloog a.h.w. om. We zijn aan hoofdstuk 20 niet toegekomen. In dit hoofdstuk gaat het over uitdagingen van de 21^e Eeuw. Verwacht mag worden dat in een korte tijd heel veel veranderingen op ons afkomen. De digitalisering gaat door met alle gemakken en ongemakken in een hoog tempo. Er zijn heel veel mensen, ook hoogopgeleide en vroeger werkzaam in een functie van aanzien, die dit allemaal niet meer bij kunnen houden. De gevolgen van klimaatverandering is in heel veel landen al voelbaar en heeft gevolgen voor het dagelijks leven. Het is een lange lijst vol van bedreigingen. Meer dan ooit hebben we een sprankje licht nodig en voorbeelden van hoop. En hoe houden we die hoop levend? Daarover zullen we met elkaar in gesprek gaan op deze laatste avond met de bespreking van dit boek "Een gebroken wereld heel maken".
Hein van den Heuvel

Meditatie

Maandag 16 maart is de volgende meditatieavond.

Neem voor jezelf warme sokken of sloffen mee en eventueel een plaid en/of meditatiekrukje. De avond begint om 20.00 uur en wordt afgesloten rond 21.30 uur. Bijdrage € 2,- Je komt De Beemd binnen door te bellen op 'de zaalbel' op het adressenbord. Aanmelden graag bij Joke Berendsen joke.berendsen@gmail.com



Morgenleerhuis

Leegte achter de dingen

Wij komen bij elkaar op **dinsdagmorgen 17 maart** van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij maken een begin met het boek 'Leegte achter de dingen' van Claartje Kruijff. In dit boek beschrijft zij haar zoektocht naar een betekenisvol leven. Wij bespreken de Inleiding, *Ervaring van leegte*.

Samen delen



Even voorstellen. Mijn naam is Rainbow. Ik ben de duif van Kids in Actie. Bij Kids in Actie helpen kinderen de grote mensen van Kerk in Actie. Op **8 maart** vlieg ik voor mensen, jong en oud, die op zoek zijn naar nieuwe vormen van kerk zijn in deze tijd. Dit wordt ook wel pionieren genoemd. Dat lijkt me best wel leuk en spannend. Op **15 maart** vlieg ik voor de mensen in Zuid-Soedan. Zij leven in een land waar oorlog is, waar hongersnood en armoede is, waar kinderen niet naar school kunnen gaan en waar heel veel moeders en hun kinderen moeten vluchten en al jarenlang wonen in vluchtelingenkampen. In de veertigdagentijd kun je mij zien in Het Erfdeel.

Veertigdagenmaaltijden

In de veertigdagentijd worden op de zondagavonden vanaf **1 maart tot en met 29 maart** maaltijden gehouden in De Boei, Atalanta 2. Deze ruimte noemen we ook wel het restaurant van Het Erf. Zondag **8 maart** kun je mee eten met en voor 6 personen koken voor het **stampotbuffet** en zondag **15 maart** kun je mee eten met en koken voor de **pastamaaltijd**; je maakt dan een pastasaus voor 6 personen. Voor pasta en salade wordt gezorgd. Opgave voor de maaltijd en als kok kan bij femke.g.groen@gmail.com of te. 256322 Voor meer informatie zie ook de speciale editie van het Informatieblad over de veertigdagentijd: erfdeler@gmail.com Het informatieblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Persoonlijk bericht van Femke

Het is een hele tijd geleden dat ik wat van me heb laten horen/lezen. In januari heb ik via de arboarts een arbeidsdeskundig onderzoek gehad in Utrecht om mijn 'loonwaarde' te bepalen. Dit onderzoek is bedoeld om te kijken of en hoeveel uren je weer in je werk terug kunt komen. Ik vind het fijn om te melden dat ik vanaf januari 2020 15 uur per week werkzaam ben en vanaf 1 april 20 uur. Het is wat minder dan de 30 uur die ik gewend was voordat ik ziek werd, maar ik ben hier al heel blij mee. Wat mijn gezondheid betreft gaat het goed, al blijven er wel kleine beperkingen. De neuropathie (doof en strak gevoel in mijn voeten) zal waarschijnlijk niet verdwijnen, en de spijsvertering is af en toe niet alles, maar er is heel goed mee te leven. Gelukkig is mijn energie weer terug, zodat ik de meeste dingen weer 'gewoon' kan doen, al blijft achter mijn kleinkinderen aan hollen om ze te 'pakken' nog wel een opgave.....

Verzetje

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(Okke Jager)

Een hartelijke groet,
Femke Groen en Kees Stroop

Gastvrouw en gastheer: iets voor jou?

Hartelijk
Welkom!

Lijkt het jou wel wat om

- samen met een diaken mensen bij de ingang welkom te heten en gasten wegwijs te maken?
- mensen welkom te heten aan het begin van een viering?
- aan voorganger en voorgaand gemeentelid bij begin en einde van een viering een handdruk te geven?
- mededelingen te doen na de gebeden?
- na de viering, samen met voorgaand gemeentelid en voorganger, bij de uitgang te staan?

Denk er dan eens over na om op zondagmorgen gastvrouw of gastheer te zijn.

Ben je er uit en is dit iets voor jou? Laat het dan aan Roelie Schuuring weten: roelieschuuring@home.nl

Wil je er eerst met iemand over praten? Laat het dan aan Femke Groen of Kees Stroop weten:

femke.g.groen@gmail.com of kees.stroop@gmail.com

In Het Erfdeel willen wij graag dat zoveel mogelijk mensen hun gaven en talenten breed inzetten in het samen gemeente zijn. Dit kan door deel uit te maken van één of meer werkgroepen, taakgroepen en projectgroepen op grond van belangstelling, deskundigheid en vaardigheden. Hierdoor kan het aantal ambtsdragers dat de wijkkerkenraad vormt, tot een minimum worden beperkt. Zo is duidelijk dat het samen gemeente zijn van, voor en door ons allemaal is. Gastvrouw en gastheer zijn past hier helemaal bij. De handdruk aan het begin en het einde van een viering is dan een gebaar van hartelijkheid en bemoediging bij het samen vieren, samen leren, samen delen en omzien naar elkaar.

Namens de wijkkerkenraad van Het Erfdeel, Femke Groen en Kees Stroop



Zondag 8 maart 2020

1^e collecte: Stichting Futuro

Futuro is het Spaanse woord voor toekomst

Stichting Futuro zet zich in voor de armste kinderen in Massaya (Nigaragua).

Er zijn kinderen,
die in bittere armoede leven,
die dagelijks maar één keer eten,
die erop uit gestuurd worden om voor eten te bedelen,
die niet of nauwelijks naar school gaan,
die thuis mishandeld worden,
die lijden aan ondervoeding.

Stichting Futuro heeft in Nicaragua in een achterbuurt van de plaats Masaya een gaarkeuken voor deze kinderen opgezet. Het geven van een verantwoorde maaltijd en de activiteiten die de stichting ontwikkelt zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen. Het geld wordt direct besteed aan kleinschalige verbeteringen van de accommodatie en voorzieningen voor de kinderen, zoals extra verharding op en overkapping van het terrein en speeltoestellen.

Het doel is uiteindelijk te komen tot een veilig en goed uitgerust jeugdcentrum. Uw bijdrage aan deze collecte is van harte welkom in Nicaragua.

Zondag 8 maart 2020

3^e collecte: 40 dagentijd: Landelijk Missionair werk

"Als kerk naar de mensen toe"

**kerk
in actie**



Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

Zondag 15 maart 2020

1^e collecte: Noodhulp, Zuid Soedan, overleven in een burgeroorlog



Jarenlang vochten de Christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie.

Zondag 15 maart 2020

3^e Collecte:

Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De instelling heeft ruim 30 bewoners in de leeftijd van 5-35 jaar en bijna 20 pupillen (van 1,5 – 20 jaar) in de dagopvang. Zij vertegenwoordigen alle etnische en religieuze groepen van Suriname en hetzelfde geldt voor de medewerkers. Op geheel eigen wijze geeft deze organisatie in Suriname invulling aan het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In 1979 begonnen ze hier met de opvang van vier jonge bewoners. Sindsdien is de behoefte aan 24 uren opvang voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking alleen maar groter geworden. Dankzij de hulp van velen - instanties en particulieren in en buiten Suriname kon het tehuis uitbreiden en heeft nu plaats voor 30 bewoners. Daarnaast biedt Betheljada dagopvang aan 15 kinderen met een meervoudige beperking. De bewoners van Stichting Betheljada worden in een aangename omgeving door toegewijde en getrainde verzorgsters verzorgd. Stichting Betheljada wil op allerlei manieren bekendheid geven aan het werk dat zij doet. Zo proberen zij financiële middelen binnen te krijgen voor het tehuis. In de komende jaren wil Stichting Betheljada zich vooral inzetten om meer kinderen met een meervoudige beperking te kunnen opnemen. Dit is echter alleen mogelijk met de gegarandeerde steun van de overheid en goedgeefse donateurs of via collectes in diverse gemeentes.

Mogen zij ook rekenen op uw financiële ondersteuning voor deze kwetsbare kinderen.

Stichting Betheljada

Huis waar God voor zorgt



God en ik
Gast spreker
Alain Verhey

Zijn boek 'God en ik' werd uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2018 en heeft als uitgangspunt de vraag wat bezielt een 21-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God?

**WOENSDAG
25 MAART 2020
20:00 UUR**

DoRe kerk Meppel
VLEDDERSTRAAT 20

GRATIS TOEGANG
EIGEN BIJDRAGE WORDT OP PRIJS GESTELD

Remonstranten
GELOOF BEGINT BIJ JOU

ALAIN VERHEY
Wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de Bijbel

Daer en mach gheen ander Fundament gheleyt worden behuven datter gheleyt is, het welcke is Christus JESUS
DOORSGEZIND

Lezing Alain Verhey

Alain Verhey, schrijver voor ongelovigen met het beste theologische boek uit 2018: *God en ik, wat kan je als weldenkende 21^e eeuwse leren van de bijbel*
25 maart 20.00 uur in de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk, Vledderstraat 20, Meppel

Verbouw: de eerste mijlpaal

(ingezonden door Berend Bossen, voorzitter CvK)

Een jaar geleden heeft de AK de Oude Kerk met Trias aangewezen als ons gebouw voor de toekomst. Ook heeft de AK haar fiat gegeven aan een verbouwing van de Oude Kerk en Trias. Deze verbouwing moet ertoe leiden dat onze gemeente ook in de toekomst optimaal blijft voldoen aan de veranderende eisen en wensen qua huisvesting. Afgelopen dinsdag heeft architect Huls uit Staphorst de concept plannen gepresenteerd aan de kerkenraden. Alle aanwezigen reageerden positief. Er werden vragen gesteld en suggesties gedaan om kleine dingen aan te passen. Het college van kerkrentmeesters gaat alle reacties bespreken met de architect. Ook zal het college van kerkrentmeesters een kostenraming uitwerken, waarin alle kosten zijn verwerkt. Zodra het ontwerp, de planning en de kosten bekend zijn worden alle gemeenteleden door middel van een brochure geïnformeerd.

Berend Bossen (voorzitter college van kerkrentmeesters)

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel.

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.