

Het volgende nummer verschijnt 6 maart
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 maart

Vieringen	Zondag 23 februari	Zondag 23 februari	Zondag 1 maart
Naam	Maaltijd	Taizéviering	Diaconale zondag
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	19.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Harry Jaspers Fockx		Ds. Kees Stroop
Eerste ouderling	Roelie Schuurung		Roelie Schuurung
Vgnd. Gemeentelid	Wout Zilverberg		Diakenen
Organist	Albert Hoekerswever		H+G van Werven
Collectes	1. wijkcollecte S&L Meppel voor Jemen 2. eigen gemeente 3. geen		1. Voorjaarszending 2. eigen gemeente

Vieringen	Zondag 1 maart	Zondag 8 maart
Naam	Sfeerviering	
Locatie	14.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Kees Stroop	Ds. Femke Groen
Eerste ouderling	Klaas Heeres	Klaas Heeres
Vgnd. Gemeentelid		Wilma Heeres
Organist	Eelke Boonstra	H+G van Werven
Collectes	Kinderen in de Knel	1. St. Futuro 2. eigen gemeente 3. Land. Missionair werk



De vieringen staan ook vermeld op de website. Voor meer info klik [hier](#).

Bloemengroet

9 feb	Mw. Van de Meer	Brandemaat 97
16 feb	Mw. Voerman	Rammersveld 52

Opbrengsten collecten

2 feb	Samen solidair	101,35	9 feb	St. Effatha	163,10
	Eigen gemeente	48,70		Eigen gemeente	141,33
	Onderhoud orgels	58,30		Catechese & educatie	129,05
16 feb	Titia stichting	76,15			
	Eigen gemeente	33,05			
	Mercy ships	73,60			

RONDOM DE VIERINGEN VAN HET ERFDEEL



Zondag 23 februari

Lezing: Exodus 2, 11-25

Thema: Waar ben je thuis?

Mozes komt op voor een Hebreër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis.

Zondag 23 februari 19.00 uur Taizéviering

Thema: De kosteloze gave van Gods liefde

Vertrouwen groeit in stilte is een boek met Bijbelse meditatie, reflectie, gebed en zang van de broeders van Taizé-gemeenschap. Voor de broeders van Taizé is mediteren met de bijbel een weg om deel uit te maken van een verhaal van liefde en vertrouwen. In dit boek nemen ze je mee langs de weg van liefde ontdekken, vergeven, genezen, hoop herontdekken, nieuwe inzichten en leren liefhebben.

Voor nu kozen wij het thema: een liefde ontdekken. Vanuit het gebed: *“adem van Gods liefde, heilige Geest, aan U ons vertrouwen schenken betekent dat wij kunnen ontdekken: God kan slechts liefhebben.”*

Zondag 1 maart, eerste zondag in de veertigdagentijd

Diaconale zondag

Lezing: Exodus 3, 1-18

Thema: Stel je voor



Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik.

God maakt zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: 'Ik zal er zijn'. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.

Bij de kindernevenviering: God laat aan Mozes weten wie hij is. Hoe laat jij aan andere mensen weten wie jij bent? Kun jij dat op een eigen visitekaartje laten zien?



14.00 uur Het Erfdeel

Sfeerviering

Thema: Kikker vindt een vriend

Veertigdagenproject EEN TEKEN VAN LEVEN



Tijdens de vieringen in de Veertigdagentijd volgen we Mozes in zijn ontmoetingen met de God van Israël, de god van Egypte, de Farao en de Hebreeuwse slaven, die door het ingrijpend optreden van Mozes tot het volk Israël gevormd zullen worden. We volgen met hem de weg van onderdrukking naar bevrijding.

De hele gemeente doet mee

De voorgaand gemeenteleden leggen ons als gemeenteleden een kernvraag voor die gerelateerd is aan het thema en de lezing van elke zondag. Je kunt daarop reageren met een foto of

afbeelding die jou hieraan doet denken. In de Opstap komt de mooiste of aansprekendste afbeelding of foto terug en met Pasen zijn alle inzendingen te zien in de kerkzaal.

Kernvragen zijn:

1^e zondag Hoe geef jij in je leven vorm aan wat God zou willen voor deze wereld?

2^e zondag Hoe of waardoor voel jij je gesteund als je iets goeds doet voor deze wereld?

3^e zondag Wat zou jij aan de wereld kenbaar willen maken?

4^e zondag Waarin zie jij een teken van leven?

5^e zondag Hoe ga jij om met veranderingen (in het klimaat)?

6^e zondag Is weggaan voor jou een optie? Hoe kijk jij tegen de toekomst aan? Wordt het nu anders?

7^e zondag Pasen Op deze zondag is er een mini-expositie van de foto's, verbeeldingen en gedichten die in de afgelopen periode zijn ingestuurd.

Kindernevenviering verwerking

1^e zondag God stelt zichzelf voor aan Mozes; een visitekaartje maken van jezelf

2^e zondag Wie kan je helpen als het spannend wordt; een staf maken als symbool waarop je kunt steunen

3^e zondag Het verschil tussen horen en luisteren; Luidspreker met uitspraken wat je aan de wereld kenbaar zou willen maken

4^e zondag De slang staat symbool als teken van leven van God. Waarin zie jij een teken van leven?; maken van een slang

5^e zondag Natuurkrachten en plagen zijn bangmakend. Hoe ga je hiermee om?; Maken van steekvliegen en hagelstenen

6^e zondag De Israëlieten dromen van bevrijding. Er is eerst verdriet en dan laat Farao het volk gaan; palmpaasstok maken

Pasen Wij vieren een nieuw leven en een nieuwe toekomst. Hoe zou dat er uit zien? Kleurige paaseieren zoeken die samen een rebus vormen met een tekst voor Pasen

Wat kunt je doen?

1 Maak een foto, een verbeelding, een gedicht of een andere creatieve verwerking bij het thema. En geef er een korte beschrijving bij. (De foto kan je gewoon met je mobiele telefoon maken.)

2 Stuur de foto of verbeelding samen met je beschrijving naar vgl.heterfdeel@gmail.com.

Uiterlijk woensdag vóór de zondag van de nieuwe week.

3 Het voorgaand gemeentelid maakt een selectie en nodigt je (als je dat wilt) uit om in de viering te vertellen over je beeld/foto/gedicht. Als je dat niet aandurft, kan het voorgaand gemeentelid ook namens jou vertellen over je bijdrage.

4 De foto/verbeelding wordt getoond in de viering en wordt gedeeld in Kerkblad Gaandeweg en de Erfdeler. Met het insturen geef je daarvoor (automatisch) je toestemming. Je kunt aangeven als je dit delen **niet** wenst. Vermeld dit dan in uw mail aan vgl.heterfdeel@gmail.com.

5 Door zo zelf bezig te zijn met de foto's en verbeeldingen in deze 40 dagen van de vastentijd, kan je groeien als mens. Het vasten krijgt vorm en inhoud door de aandacht die je hebt voor het maken van de foto's of verbeeldingen.

6 De foto's en verbeeldingen worden vertoond op de beamer. Zorg dus dat alles goed zichtbaar/herkenbaar/leesbaar is.

7 Op Pasen is er (bij voldoende inzendingen en menskracht) een mini-tentoonstelling in het Erfdeel. Je kunt hiervoor je foto of verbeelding of gedicht op A3-formaat aanleveren bij Klazien Tempelaar.

8 Heb je nog vragen? Zijn er nog onduidelijkheden? Mail dan naar vgl.heterfdeel@gmail.com of bel met een van de voorgaand gemeenteleden. 06-18 46 25 96 (Klazien Tempelaar)



BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel

Omzien naar elkaar

Wij denken aan de bewoners en de begeleiders van de Reesthoeve die binnen anderhalve maand afscheid hebben moeten van vier huisgenoten. Dit vraagt veel van hen in het omgaan met spanningen en emoties. Ook denken wij aan hen die door tegenslag en teleurstelling merken hoe wisselende en soms tegenstrijdige gevoelens elkaar kunnen opvolgen. Wij wensen hen en allen die hen met liefde en aandacht omringen, toe dat ook zij in deze veertigdagentijd iets mogen zien en ervaren van een teken van leven.

Samen vieren

Een teken van leven

'Een teken van leven' is het thema van deze veertigdagentijd. We beginnen deze periode met het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk: Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens van leven aan mensen geven. Op weg naar Pasen mogen wij ook vragen om een teken van leven; zowel van God als van mensen om ons heen.

Woensdag **26 februari, Aswoensdag** is er in de St. Stephanuskerk een gezinsviering met medewerking van het kinderkoor De Stephannootjes. In deze viering van Woord en Communie kan het askruisje worden ontvangen.

Zondag **1 maart**, de eerste zondag in de veertigdagentijd, wordt de roeping van Mozes actueel gemaakt door onze diakenen. Wie hoort het roepen om hulp van mensen in nood? Wie hebben we geholpen en wie gaan we helpen? En ziet de helper in dat hijzelf ook hulp nodig heeft?

Kindernevenviering

Bij de verhalen van Mozes heeft de leiding van de kindernevenviering voor elke zondag een passende activiteit bedacht. Wat die activiteiten zijn, blijft nog even een verrassing. Als je daarvan iets meer wilt weten, kun jij dat lezen bij de vieringen op blz. 2 en 3 of je ouders vragen jou dit voor te lezen.

Voorgaand gemeenteleden

De voorgaand gemeenteleden zijn aan de slag gegaan met het veertigdagentijd-project met het oog op de opstap. Meer informatie hierover staat op de voorpagina en in de speciale editie van het Informatieblad over de veertigdagentijd: erfdeler@gmail.com. Het informatieblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Schik in bloemen

De taakgroep Liturgisch bloemschikken heeft bij de verhalen in de veertigdagentijd een groeischikking bedacht waarvan de basis een piramide van stokken is. Een piramide is een graf van een farao en staat daardoor in schril contrast met het thema van de veertigdagentijd: Een teken van leven. De stokken verwijzen naar de slavernij van de Hebreeërs. De piramide staat ook model voor het uitoefenen van macht door een kleine bovenlaag, die de brede onderlaag dicteert, onderdrukt en uitbuit.

Elke zondag wordt aan of in de piramide iets toegevoegd. Op 1 maart is dit een krans van braamstengels aan de voet van de piramide. De braamstengels verwijzen zowel naar de roeping van Mozes als naar het lijden en de ellende van Gods volk in Egypte.

Een bloemstuk of boeket dat als blijk van meeleven en groet van de gemeente wordt weggegeven, heeft de kleur van de zondag met iets wits. Dit laatste verwijst naar het thema van de veertigdagentijd: Een teken van leven.

Samen zingen

Liederen voor Paasmorgen

Na de viering op de zondagen in de veertigdagentijd gaan we drie mooie liederen instuderen voor Paasmorgen. Iedereen die van zingen houdt, wordt uitgenodigd om mee te doen. We gaan het meerstemmig instuderen en dit is ook voor minder geoefende zangeressen en zangers heel goed te doen.

We beginnen op zondag 1 maart rond 11.15 uur - 12.00 uur.

Hanneke van Werven heeft de leiding en begeleidt op de piano. Van harte welkom!

Wilma Heeres, Hanneke van Werven en Femke Groen



Leren met en van elkaar

Lees- en gespreksgroep Jonathan Sacks (op 24 februari)

Wat is een leerhuis?

Het Leerhuis is een term uit de Joodse traditie, in het Hebreeuws: beet hamidrasj. Het is een plaats om de Joodse religieuze geschriften gezamenlijk te bestuderen en bespreken. De bekende Duits-Joodse filosoof Franz Rosenzweig (1886-1929) wilde aan dit begrip een nieuwe betekenis geven, aangepast aan zijn tijd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in navolging van het 'Lehrhaus' zoals Rosenzweig voor ogen stond, ook in Nederland leerhuizen opgericht. De doelgroep bestond echter niet alleen uit Joden, maar ook uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie vanuit een persoonlijke inzet te leren kennen. In de loop van de tijd kreeg het begrip 'leerhuis' echter een steeds bredere invulling. In groepen van 10 tot 15 personen werd er geleerd onder leiding van een deskundige begeleider. Teksten die een inzicht geven in de gedachten- en leefwereld van de Joodse traditie, werden bestudeerd en bediscussieerd.

Oecumenisch

Het leerhuis is niet interkerkelijk of strikt verbonden aan een kerkgenootschap, ook staat de leer - en de geloofsovertuigingen van de deelnemers niet centraal. Het is per definitie oecumenisch van aard. Ook gaat het niet om inzicht te verkrijgen in eigen zielenheil zoals het is geformuleerd in de Heidelbergse catechismus. Het leerhuis is géén volwassen catechese of een lees – gespreksgroep. Daar voor zijn genoeg andere christelijke bijeenkomsten. Ook is het geen gespreksgroep van pastorale of psychologische aard. Het gaat echt om “leren” van de teksten, open staan voor de traditie en leren van elkaar. Vaak is de gespreksleiding in handen van een deskundige, praktisch is dat vaak de predikant. Noodzakelijk is dat niet, het gaat immers om een gemeenschappelijke weg van leren en elkaar bevragen, waarin de rollen van leerling en leermeester elkaar kunnen afwisselen. Ook kan het erg bevrijdend werken als de predikant ook leerling mag zijn en ontspannen mee kan doen.

Oecumenisch leerhuis in Meppel

In een vertrouwde omgeving komen deelnemers bijeen om met elkaar teksten te lezen, in gesprek te gaan met elkaar en is er ook ruimte om lief en leed te delen en dat alles binnen een tijdsbestek van twee uur. Afwisselend worden de hoofdstukken uit een boek ingeleid en begeleid door de deelnemers zelf. Zo hebben we met veel studie- en leesplezier in een paar jaar het boek van A.J. Heschel, De Profeten bestudeerd. In de periode 2018 tot heden zijn we bezig geweest met het boek van Jonathan Sacks, Een gebroken wereld heel maken. We zijn nu zo gewend aan een degelijk en prachtig uitgevoerd studiemateriaal dat het niet meevalt om een vergelijkbaar degelijk studieboek te vinden. Verschillende titels zijn rond gegaan en boeken zijn bekeken m.b.t. geschiktheid voor gebruik in het Leerhuis. We hopen een vervolg te vinden dat een beetje eenvoudiger is. Ik hoop dat we over niet al te lange tijd eruit zijn hoe we verder gaan in het leerhuis te Meppel. Aangezien maandagavond de kerkelijke vergaderavond is zullen we zoveel mogelijk op een andere avond bijeenkomen.

Hein van den Heuvel

Contactpersoon van het leerhuis te Meppel

Morgenleerhuis

Over muren heen

Wij komen bij elkaar op **dinsdagmorgen 25 februari** van 10.00 tot 11.30 uur op de Kolibrievlinder 38. Wij lezen de brieven 20 tot en met 22 uit het boek 'Over muren heen' van rabbijn Lody van der Kamp en moslima Oumaima Al Abdellaoui en bespreken het thema: *Verbinden met 'vijanden'*.

Meditatie

De meditatieavonden zijn op maandagavond in de koffiekamer van De Beemd.

Deze ruimte wordt gehuurd, dus voor de huur en de thee wordt een kleine bijdrage van €2,- van de deelnemers gevraagd.

Maandag 2 maart is de volgende meditatieavond.

Neem voor jezelf warme sokken of sloffen mee en eventueel een plaid en/of meditatiekrukje. De avond begint om 20.00 uur en wordt afgesloten rond 21.30 uur.

Je komt De Beemd binnen door te bellen op 'de zaalbel' op het adressenbord.

Samen delen

Buurtgesprekken

De buurtgesprekken en de buurtmaaltijd met het thema 'inspiratie' waren bijzondere bijeenkomsten waarin het elkaar ontmoeten en het elkaar beter leren kennen centraal stonden. Het thema gaf op een verrassende manier zicht op elkaars inspiratiebronnen, activiteiten die met hart en ziel worden gedaan en op wat je nodig hebt om geïnspireerd te zijn en geïnspireerd te blijven. Allen hartelijk dank voor jullie openheid en mededeelzaamheid, jullie inspirerende verhalen en warme aanwezigheid.

Veertigdagenmaaltijden

In de veertigdagentijd worden op de zondagavonden vanaf 1 maart tot en met 29 maart maaltijden gehouden in De Boei, Atalanta 2. Deze ruimte noemen we ook wel het restaurant van Het Erf. Voor meer informatie over het hoe en wat, de tijden en opgave verwijzen wij naar de speciale editie van het Informatieblad over de veertigdagentijd: erfdeler@gmail.com Het informatieblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Verzetje

Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugde en moeite samenging.
(*Marijke de Bruijne, Veertig dagen*)

Een hartelijke groet,

Femke Groen en Kees Stroop

Zij die ons voorgingen

Diny van der Meer-van Beek

Op donderdag 6 februari is Diny van der Meer overleden op de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde met haar man Bertus aan de Brandemaat 79. Diny was met haar 92 jaar een flinke, kwieke en hartelijke vrouw. Niemand had er rekening mee gehouden, maar na een herseninfarct eind januari en een kort verblijf in Reggersoord is ze in het hospice overleden.

Diny was een bescheiden en milde vrouw, die met niemand ruzie wilde en met niemand ruzie had. Ze gaf de mensen om haar heen heel veel ruimte. Met haar naast je kon je rustig ademen. Ze zat je nooit in de weg. Ze wilde ook niet dat de mensen aanstoot aan haar namen, dus ze deed haar rok aan en haar hoedje op als ze in kringen moest verkeren waarin een broek en onbedekt hoofd voor vrouwen niet werd gewaardeerd.

Dit heeft uiteraard ook een andere kant. Een mens die zichzelf altijd wegcijfert en bescheiden op de achtergrond blijft kan met gemak onder de voet worden gelopen of gaat zichzelf vragen stellen als: Wie ben ik nou eigenlijk? Wat stel ik voor? Diny was wel heel kwetsbaar.

Het mooie is als mensen dan toch die mildheid weten te behouden naast een vertrouwen in zichzelf.

Dit is Diny goed gelukt. Als moeder en oma nam ze vanzelfsprekend haar plek in en die plek was voor haar van onschatbare waarde. Maar ook als vrouw van Bertus was ze beslist zijn gelijke en waren ze een goed koppel. Haar man Bertus, haar zoon Fred en schoondochter Marjan, haar kleinkinderen wensden veel sterkte bij dit verlies.

Het afscheid was vrijdag 14 februari in de Reestborgh

Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent

want uiteindelijk zullen de zachte krachten het winnen

Gelukkig ben je als je zuiver van hart bent

want dan zul je in je medemens God herkennen (Matt. 5)

Correspondentieadres F. van der Meer Bouwkamp 1, 7943 HM Meppel

Femke Groen

Mededeling van het College van Kerkrentmeesters

Op 5 februari 2020, de telavond van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans, konden ruim 1400 toezeggingen geteld worden. Dit is nog niet alles, omdat veel enveloppen bijvoorbeeld per post werden verstuurd. De meeste enveloppen werden echter door de "kerkbalanslopers" onze gewaardeerde buitendienstbrigade, bij de gemeenteleden aan huis bezorgd en later weer opgehaald. Voor dit veldwerk, vaak in weer en wind, maar ook voor de inzet van anderen tijdens de voorbereiding en de uitvoering is het College van Kerkrentmeesters zeer erkentelijk.

De telling heeft een voorlopig resultaat opgeleverd van ruim € 300.000,00 aan toezeggingen. Volgens een eerste prognose is dit nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Wij zijn dankbaar voor alle gemeenteleden die gehoor hebben gegeven aan de oproep om naar vermogen bij te dragen aan het welzijn van onze Protestantse Gemeente Meppel. Toch blijft de noodzaak van een financiële herstructurering bestaan. Want hoewel het op dit moment nog gaat om voorlopige cijfers is er wel een tendens zichtbaar. Als gemeenteleden mag u verwachten dat het College van Kerkrentmeesters u met enige regelmaat op de hoogte zal blijven houden van de toekomstige ontwikkelingen.



Kerkcafé

Donderdag **27 februari** is er weer kerkcafé.

Van 20- 22 uur bent u welkom in de grote zaal van de Beemd.

Menigeen weet die wel te vinden, maar als u voor het eerst komt, De Beemd is te vinden aan De Bouwkamp 2. Daar drukt u op de knop waar "zaalbel" op staat. Wij doen dan van binnenuit de deur open. Het kerkcafé is op de eerste verdieping. Het is een inloopavond waar we elkaar op een ontspannen manier, onder het genot van een kopje koffie of thee, kunnen ontmoeten.

De ruimte wordt gehuurd, dus voor de huur en het drinken wordt een kleine bijdrage gevraagd. Er staat een potje voor het koffiegeld. De kosten: 1 euro voor een kop koffie of thee.

Na de koffie schenken we een glas limonade of wijn. De kosten:

0.50 cent voor de limonade en 1 euro voor een glaasje wijn.

Wij hopen dat dat voor niemand een belemmering is. Wij rekenen weer op een groot aantal bezoekers. Het bevordert de band onder de Erfdelers en genodigden.

De volgende en tevens de laatste inloopavond is op donderdag 26 maart 2020

V & T, doe eens mee

Verdiepingsavond over geloof en gezondheid

Veel mensen worstelen er mee. Hoe geef je jouw ziekte of de ziekte van jouw partner een plaats in je leven. Op dinsdag 10 maart zal Ds. Vijko Top uit Havelte, een avond verzorgen over geloof / spiritualiteit en gezondheid. Als ervaringsdeskundige (ex kankerpatiënt) zal hij aan de hand van het boek Antikanker, van David Servan-Schreiber een inleiding houden. Hij zal hierbij ingaan op drie deelgebieden: voeding, bewegen en geloof & spiritualiteit. Daarna is er de mogelijkheid met hem in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden voor deze avond kan bij Jelly Koot anjellyna@gmail.com of tel. 06 57584340

Datum : dinsdag 10 maart

Plaats: Trias Aanvang: 19.30



Zondag 23 februari 2020

1^e collecte: Wijkcollecte: Stichting Meppel voor Jemen

Stichting Meppel voor Jemen is een kleine groep van vrijwilligers, gevestigd in Meppel.

Jemen is het armste land in het Midden-Oosten en kent een geschiedenis van conflict en geweld. Sinds maart 2015 woedt er een verwoestende burgeroorlog. Ruim 24 miljoen mensen, 80% van de bevolking, heeft humanitaire hulp nodig. Kinderen in Jemen lopen driedubbel gevaar. Veel kinderen raken ziek en belanden in een ziekenhuis. Ook zijn er inmiddels veel weeskinderen die op straat

**kerk
in actie**

verblijven en soms in de handen vallen van de verkeerde mensen. Zij worden niet alleen bedreigd door bombardementen, ook honger en ziektes als cholera maken vele slachtoffers. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting al 100.000 kinderen omgekomen door ziekte en ondervoeding. **Stichting Meppel voor Jemen** zet zich in voor kinderen in de stad Sanaá. Velen verblijven in arme gezinnen waar geen werk is en dus ook geen inkomen. Om magen te vullen eten deze mensen soms bladeren of zoeken zich iets te eten op de vuilnisbelt. Inmiddels is de situatie in Jemen door Human Rights Watch uitgeroepen tot de grootste humanitaire crisis ooit. De coördinator van de stichting, de studente Noorah Alariki verzorgt samen met een groep medestudentes voor:



- Medicijnen, schoon drinkwater en voeding aan deze kinderen
 - Nazorg aan ouders van kinderen die na een behandeling weer naar huis gaan
 - Bevoorraden van een nieuw kindertehuis met drinkwater, luiers en voeding.
- Help deze stichting om geld in te zamelen. Uw bijdrage is hard nodig.

Zondag 1 maart 2020

1^e collecte: Voorjaarszending, Golfstaten, de kracht van Bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar ze willen graag meer leren over de Bijbel. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap in de Golf 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de Storytelling-methode in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De Storytelling-methode is een succesvolle interactieve methode, waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Elk jaar worden op deze manier zo'n 5500 gastarbeiders actief betrokken bij de Bijbel. "Door de training wordt geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Bemoedig hen met uw bijdrage.

Op weg naar Pasen



De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We leven toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus zei: "Sta op!" tegen zieken en mensen, die lijden onder onrecht.

Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf Zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.

De Diaconie wil opnieuw de gemeenteleden een veertigdagentijd kalender aanbieden. Deze kalender roept u op om op te staan en in beweging te komen voor anderen. Voor iedere dag vindt u een passende Bijbeltekst, een vraag om over na te denken, of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht of een quote. De veertigdagen kalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Pasen.

Deze veertigdagen kalender zal worden uitgedeeld na de diensten van zondag 23 februari en



1 maart 2020

Noodfonds

Het Australische Rode Kruis helpt slachtoffers bosbranden

Het is vast niemand ontgaan: Australië wordt geteisterd door heftige bosbranden. In het zuidwesten van het land is de noodsituatie uitgeroepen. Er waren meer dan 100 bosbranden in New South Wales. Ook in buurstaten South Australia en Victoria woedden bosbranden. Tienduizenden toeristen en bewoners van New South Wales zijn geëvacueerd. De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben tot dusver tientallen mensenlevens geëist.

De Diaconie heeft besloten € 500,- uit het Noodfonds te doneren aan het Rode Kruis ten behoeve van de slachtoffers van de branden in Australië.

Met het geld worden evacués opgevangen en vermiste familieleden en geliefden opgespoord. Ook verleent het Rode Kruis psychosociale hulp.



Passieconcert Glorify

Het christelijk gemengd koor Glorify geeft op zaterdag 4 april a.s. haar jaarlijkse passieconcert

met als titel My Peace. Gastkoor is Soli Deo Gloria uit Urk. Het belooft een prachtige, ontroerende avond te worden, waarin het lijden, sterven en opstaan van onze Verlosser ten gehore gebracht wordt. De solo's van beide koren worden verzorgd door eigen koorleden. De begeleiding is in handen van Jorrit Woudt (orgel) en Hendrik van Veen (piano).

Het geheel staat onder leiding van dirigent Jaap Kramer.

Glorify is opgericht in 1993. Sinds 2013 is Jaap Kramer de vaste dirigent van Glorify. Onder zijn bezielende leiding zijn er al een groot aantal prachtige concerten gegeven. Tevens verleent het koor zeer regelmatig haar medewerking aan zangavonden en kerkdiensten in de wijde omgeving.

Als 17-jarige begon Jaap Kramer in 1997 als dirigent van zijn eerste 'eigen' koor: Soli Deo Gloria, een christelijk mannenkoor. Per jaar verzorgt het mannenkoor inmiddels tien tot vijftien optredens door het hele land. Het passieconcert vindt plaats in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 te Meppel.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur.

U kunt kaarten bestellen via www.glorify-meppel.nl , of die avond aan de zaal.

Entreprijs is € 10,-- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij:

De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel.

Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Coördinatie Oppasdienst

Wilma Heeres tel: 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.nl Voor meer info, zie www.heterfdeel.nl