

Het volgende nummer verschijnt 6 november
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 4 november

Bloemengroet

11 okt Fam. Robaard Blankensteinweg 53
18 okt Gré Klos Klaverveld 27

Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel

Uitzending en opname vanuit de kerkzaal van Het Erf.
Vanaf 10.00 uur is de viering te beluisteren via de website van
Het Erfdeel, www.heterfdeel.nl /vieringen/kerkdienst luisteren.
De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op
zondagavond en vanaf maandag te volgen op
www.erfdeelkanaal.nl
De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler,
erfdeler@gmail.com
Materiaal voor kinderen wordt ook verstuurd via de Erfdeler,
erfdeler@gmail.com
Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond vieringen
worden per e-mail verzonden via de Erfdeler.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com



Zondag 25 oktober

Voorganger: Pauline van der Zee.
Voorgaand gemeentelid: Eric Moen.
Pianist: Hanneke van Werven.
Lezing: Nehemia 7, 72b – 8,18
Thema: Een open boek.



Niet alleen de tempel, maar ook de stad Jeruzalem is herbouwd. Nehemia verzamelt het volk op een groot plein en Ezra leest voor uit een vergeten boek. De mensen vieren feest. Ze vieren het Loofhuttenfeest.

Zondag 1 november

Voorganger: Kees Stroop.
Voorgaand gemeentelid: Willemijn van Schilfgaarde.
Organist: Albert Hoekerswever.
Lezing: Psalm 56, 9b
Thema: Vang mijn tranen op in uw kruik.



Deze zondag gedenken wij de mensen die overleden zijn in de kring van onze gemeente en in de kring van familie en vrienden door het noemen van hun namen en het schikken van een witte roos. Aan het einde steken we naast een kaarsje voor hen die naamloos gestorven zijn, een kaarsje aan voor hen die overleden zijn aan de gevolgen van corona.

Samen vieren

De vieringen zijn 's zondags om 10.00 uur rechtstreeks te beluisteren via www.heterfdeel.nl /vieringen/kerkdienst luisteren. De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op www.erfdeelnkanaal.nl. Door maatregelen bij de tweede coronagolf is het niet mogelijk een beperkt aantal gemeenteleden bij de vieringen aanwezig te laten zijn.

Om goed op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen rond de vieringen is het raadzaam om op de maillijst van de Erfdeler te staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Gedachteniszondag



Zondag 1 november gedenken wij hen die in het voorbije jaar zijn overleden. Hun families hebben bericht ontvangen hoe zij deze viering kunnen beluisteren of volgen met beeld en geluid. Het niet fysiek aanwezig kunnen zijn en het niet kunnen delen van elkaars verdriet geeft een gevoel van machteloosheid en doet pijn. De coronacrisis heeft diepe sporen getrokken en doet dat nog steeds in situaties van leegte en gemis. De lezing en het thema van deze zondag verwijzen naar de 'tranenkruik' in de hoop dat dit beeld een beetje troost mag geven bij rouw en verdriet.

Afbeelding: Tranenkruik van Geo Hultink

Ballingschap en terugkeer

Zondag 25 oktober is de afsluitende viering rond het thema 'ballingschap en terugkeer'.

Niet alleen de tempel, maar ook de stad Jeruzalem is herbouwd. Zeven dagen wonen de mensen in hutten van bladeren met een open dak: het Loofhuttenfeest.



Groeischikking

De groeischikking bij het thema 'ballingschap en terugkeer' bestaat uit voorwerpen en planten die verwijzen naar de lezing van de zondag. De basis wordt gevormd door keien en bakstenen met een wingerd. De losse keien symboliseren de verwoeste stad Jeruzalem. De gestapelde bakstenen en de wingerd verwijzen naar het bouwen van huizen en het aanleggen van tuinen in Babel.

De pauwenveren staan voor de ijdelheden op hun pauwentroon en de luchtkastelen van de sterken: de dromen van de Nebukadnessars (Daniël 2). De distels symboliseren het lijden omwille van het geloof (Daniël 6). Een gouden schaal en gouden bekers verwijzen naar de terugkeer van de ballingen naar Jeruzalem (Ezra 1). Levende steentjes

maken duidelijk dat het om iets anders gaat dan het herstel van het verleden (Ezra 4). Een kleine palm en limoenen verwijzen naar de loelav, die hoort bij het Loofhuttenfeest.



'Koffiedrinken' na de viering

De coronacrisis blijft en er is een tweede golf. Na de viering koffiedrinken is er niet bij.

Daarom hebben wij een virtuele koffieontmoetingsplek in het leven geroepen met de naam:

meet.jit.si/koffiepraatjemetferdelers Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Deze meet.jit.si kan ook door buurtteams en kringen worden gebruikt voor onderling contact.

Omzien naar elkaar

We denken aan de zieken thuis en in het ziekenhuis, aan hen die werken aan herstel en aan hen die zich voorbereiden op een operatie of die het teleurstellende bericht hebben ontvangen dat deze ingreep voorlopig is uitgesteld. We denken aan hen die in deze tijd gevraagd en ongevraagd geconfronteerd worden met verlies en gemis, met pijn en verdriet. Ook denken wij aan hen die vanwege hun gezondheid contacten en activiteiten beperken. Door de nieuwe maatregelen in de coronacrisis geldt die beperking ook voor mensen die zich fit en vitaal voelen. Gevoelens van eenzaamheid en machteloosheid kunnen ouderen en jongeren treffen. Mogen zij en wij allen het meeleven van anderen ervaren – wie dat ook mag zijn en in welke vorm dat ook gebeurt.



Hulp vragen is moeilijk

Omzien naar elkaar en delen van wel en wee is anders sinds maart van dit jaar. Dit kan lang zo blijven, langer dan ons lief is. Hoe houd ik dan contact? Bij wie vind ik een luisterend oor? Wie wil voor mij boodschappen doen als ik de deur niet uit durf of niet mag? Als je iets nodig hebt en zelf de boodschappen niet kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kun jij bellen naar Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen, kees.stroop@gmail.com Hij zorgt ervoor dat er dan iemand voor jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen. Zoek je contact bij je in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op het buurtteam. Zie voor adressen de wijkgids 'Zomaar te gaan ...'.

Persoonlijk bericht van Femke

Als ik dit bericht schrijf ben ik al weer drie weken thuis uit het ziekenhuis. Ik merk dat ik er nog regelmatig mee bezig ben hoe het was; de onzekerheid en lange dagen en nachten, de onrust. En gelijk daarop iets van opluchting: dat is gelukkig geweest.....

Ik ga er dagelijks op uit met mijn rollator en de rondjes worden steeds groter en langer. Het is fijn om te ervaren dat je lijf weer wat sterker wordt en de conditie beter. Het weer zit niet echt mee, maar het mooie is dat je dan wel extra geniet van de zon als dat zachte licht er wel even is.

Met de huidige corona-maatregelen betekent het dat ik niet veel bezoek krijg. Ik ben nu een kwetsbaar persoon, dus ik waardeer het dat mensen daar rekening mee houden. Toch denk ik wel regelmatig: 'Ik heb Kees om me heen met wie ik samenleef, maar als je alleen bent, ben je in deze tijd wel erg alleen. Vooral als je zelf de deur niet meer uit kunt.' Weinig bezoek betekent niet dat mensen niet aan me denken. De kaarten, bloemen, mailtjes en telefoontjes getuigen van veel meeleven en dat doet ons goed!

Ik had me er erg op verheugd om met onze kinderen en kleinkinderen mijn verjaardag te vieren in een restaurant met een binnen- en buitenspeeltuin, maar de horeca ging op slot, dus dit feestje gaat niet door. En ik weet het: voor de mensen die in de horeca werken en ervan leven is het vele malen erger, dus wat zeur ik. Het wennen aan het diabetes zijn gaat steeds beter, maar absoluut nog niet vanzelf. Ik heb nu een plaatje onder mijn arm waarmee ik de suikerwaarde kan scannen. Ik hoef geen bloed meer te prikken. Dit gaat vele malen gemakkelijker.

Omdat ik wat meer energie krijg en me beter kan concentreren komt er vanzelf ook een behoefte om me met 'kerkenzaken' bezig te houden. Ik realiseer me ook dat dit nog op afstand moet. Maar wat ik wel zie is dat het moderamen en de leden van de kerkenraad veel op hun bord hebben liggen en dat er hard wordt gewerkt om de splitsing in zo goed mogelijke banen te leiden.

Verzetje

Als we in oktober van de kleurenpracht van de natuur genieten,
mogen we kijken naar de stralende veelkleurigheid van ons eigen leven.

De kleuren van oktober zijn zachte kleuren
en ook het licht van de zon is nu zachter.

Wij mogen ook met een zachte blik naar onszelf kijken,
naar onze sterke en zwakke kanten,...
naar alles wat menselijk is.

(Anselm Grün, Leven met hart en ziel)

Een hartelijke groet,

Femke Groen en Kees Stroop

Lofprijzing, toegift of kers op de taart?

Een aantal lezers merkten op dat ik wel heel erg beknopt was in de beschrijving van de doxologie "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in Eeuwigheid. Amen."

Dat klopt, inhoudelijk wordt er niets nieuws gezegd. Er staan vier woorden in: koninkrijk, kracht, heerlijkheid en eeuwigheid. Omdat de toevoeging een doxologie heet, iets over het woord heerlijkheid (in het Grieks doxa). Dit woord is een afleiding van het Griekse werkwoord *dokeo* wat de betekenis heeft van *schijnen als van licht* en indruk geven. Het Hebreeuwse woord dat ten grondslag ligt aan dit woord is *kabot*, afgeleid van een werkwoord dat de betekenis heeft van zwaar zijn, *gewichtig in overdrachtelijke zin*. In verschillende bijbels is dit woord vertaald met: "heerlijkheid". Opmerkelijk is dat in het Evangelie naar Lucas het woord doxa (heerlijkheid) een licht is dat de herders omstraald bij de aankondiging van Jezus geboorte. (Luc.2:9)

Ik vergelijk de lofprijzing met een kers op de taart, de vergulde rand om een schilderij of de lof uitingen van een onderdaan aan de heerser. Of als we iemand met vol overtuiging toe zingen:” /zij leven lang en hiep, hiep hoera in de Gloria.”

Hoe komt deze doxologie in de Statenvertaling en de NBG 51?

In het kort komt het ongeveer hierop neer. Erasmus heeft de eerste Griekse tekst geschreven die door middel van de boekdrukkers verspreid werd. Dat was in die tijd een geweldige prestatie! Hij moest bijvoorbeeld met paard en koets langs heel veel kloosters om de Latijnse teksten te kunnen lezen en vergelijken. Om aan te tonen dat deze teksten niet foutloos waren heeft hij iets opmerkelijks gedaan. Vanuit verschillende Griekse handschriften een vertaling in het Latijn gemaakt. Zo kon hij op wetenschappelijke en overtuigende wijze aantonen dat de Vulgaat (Latijnse tekst) niet onfeilbaar was.

De Griekse tekst van Erasmus werd in 1516 gedrukt en de tweede uitgave was ook de basis voor de Lutherse vertaling in het Duits, de King James bijbel en de Statenvertaling. Deze Griekse tekst is algemeen aanvaard en kreeg de naam: De Texus Receptus (Latijn voor ontvangende, aanvaarde tekst) Erasmus heeft deze tekst gebaseerd op slechts 6 verschillende handschriften van het Tweede Testament uit de 5^e eeuw, waar deze doxologie wel in de tekst voorkomt. In Orthodoxe Protestantse kring is de Statenvertaling bijna onaantastbaar verklaard. Inmiddels is er wel een herziening uitgebracht.

Het onderzoek gaat door

Taalwetenschappers beschikken nu over 4000 handschriften en 13000 brokstukken tekst van het Tweede Testament. Veel van deze handschriften gaan terug tot de 4^e eeuw en een paar tot zelfs de 3^e eeuw. In die oudste handschriften komt de doxologie niet voor. De meest moderne vertalingen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke Griekse uitgave van E. Nestle en K. Aland. Op details zijn de verschillen in de tekst terug te herleiden naar deze handschriften. Er is onder specialistische wetenschappers overeenstemming dat de doxologie van latere datum is en voortkomt uit gebruik in de liturgie en vervolgens opgenomen in een aantal handschriften. Vandaar dat de deze lofprijzing niet meer voorkomt in de Naardense Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling. Het resultaat van voortschrijdende kennis en inzicht.

Hein van den Heuvel



De Diaconie in Coronatijd



Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen? U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank

naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

Collectes: 25 oktober 2020

1^e collecte: Diaconie met als doelen Stichting Epafraas en Stichting Titia

2^e collecte: eigen gemeente

Collectes: 1 november 2020

1^e collecte: Diaconie met als doel Najaarszending van Kerk in actie, Kerk met vrouwen in de hoofdrol

2^e collecte: eigen gemeente

Wat te doen met het diaconale collectepotje op tafel?

Sinds maart zijn de vieringen digitaal. Naast dat we elkaar niet meer ontmoeten is er ook geen collectemand meer langsgekomen. En ondanks alle informatie over 'denk aan uw diaconale bijdrage' of apostel-app, de bijdrage aan diaconale collecte staat niet direct op 1 na een digitale huiskamerviering. Vanuit de diaconie vinden we dit jammer, want zo kunnen wij ook onze diaconale doelen niet steunen.

Heb jij/jullie nog een potje staan op tafel met ingezamelde collectegelden van het afgelopen half jaar? Of wil je alsnog (één van) de diaconale doelen steunen? Onderneem dan actie en zorg dat de middelen bij de diaconie komen! Dit kan op meerdere manieren:

- Heb jij een potje met munten en/of collectebonnen staan? Lever dit dan in bij het kerkelijk bureau. Stop het in een enveloppe met daarop "collectebijdragen diaconie". Wil je het aan een specifiek doel geven? Vermeld dit dan op de enveloppe!
- Wil je een bijdrage overmaken naar de diaconie? Maak dit dan over op:
IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel onder vermelding "collectebijdrage diaconie". Wil je het specifiek bestemmen voor één van de bovengenoemde doelen vermeld dit dan ook.
- Gebruik de apostel-app. In deze app kan je digitale collectebonnen kopen in de vorm van een bedrag. Iedere zondag kan je aangeven hoeveel je wilt bijdragen aan de 1^e, 2^e of 3^e collecte. Ontvangen donaties voor diaconale doelen uit de 1^e en 3^e collecte worden overgemaakt naar de rekening van de diaconie. Kijk in de erfdeler welk doel op het rooster staat. Is dit verwarrend, doneer dan het totale bedrag aan de 1^e collecte die altijd diaconaal is.

Hoe zit dat nou met de diaconale inzameling? Waar gaat dat geld heen? Nou eigenlijk heel eenvoudig. Het ingezamelde geld gaat naar het doel waarvoor is ingezameld. Die doelen staan iedere week in de erfdeler en gaandeweg. Omdat in de afgelopen periode het inzamelen minder makkelijk ging, en de collectemanden niet rondgingen is het ingezamelde diaconale geld verdeelt over de doelen die op het rooster staan. Het aantal keer dat ze op het rooster staan telt mee als wegingsfactor voor de verdeling. Dat gebeurt ook nu nog met geld wat afgegeven wordt zonder specifiek doel. Maar je kunt natuurlijk ook aangeven welk doel je wilt steunen met je bijdrage.

Het collecterooster kent drie collecte waarvan de eerste collecte altijd een diaconaal doel is en de derde collecte verdeeld is over diaconale doelen en bestemmingen van het college van kerkrentmeesters. Daarom hierbij een overzicht van de diaconale collectedoelen in 2020:

Werelddiaconaat:

Kerk in Actie, verschillende doelen
Mercy Ships (medische hulp op een schip)
Betheljada (opvang kinderen met meervoudige beperking in Suriname)
St. Effatha (doven en slechthorende)
St. Futuro (armoedebestrijding Nicaragua)
St. Congo (armoedebestrijding Congo)
Indlu Yetemba (ondersteuning dragers van aids in Zuid-Afrika)
Samen Solidair (Meppel voor Jemen en Stichting ondersteuning christenen Burkina Faso)
Titia Stichting (invalide kinderen in derdewereldlanden weer mobiel krijgen)
Artsen zonder grenzen
Noodfonds (eigen voorziening voor bijdragen bij rampen)

Binnenlands Diaconaat:

Stichting vluchteling
Exodus (begeleiding ex-gedetineerden)
St. Epafra (ondersteuning Nederlandse gedetineerden in buitenland)

Lokaal diaconaat:

De Vaart (interkerkelijk gehandicapten vakantiewerk)
Arme kant van Meppel
Jeugd diaconaat PGM (voorziening voor diaconale projecten jongeren)
Wijkcollecte najaar S&L en het erfdeel worden bestemd voor kerstattentie

Het werk van deze stichtingen/organisaties wordt een warm hart toegedragen door de diaconie. Met onze financiële bijdragen steunen we de projecten, ook als die nu even stilliggen door de corona-maatregelen.

Namens de diaconie wil ik jullie alvast hartelijk bedanken. Want op deze wijze kan de diaconie ook haar toezeggingen aan stichtingen zo goed mogelijk nakomen in deze tijd van afstand bewaren.

Willemijn van Schilfgaarde
Diaken het erfdeel

Zondag 25 oktober 2020

collecte: St. Epafras

“Stichting Epafras” is een oecumenische christelijke organisatie die zich richt zich op geestelijke verzorging en steun aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie.

Hun werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven.

Voor Epafras betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met overtuiging zet Epafras zich daarvoor in. De maatregelen tegen het coronavirus betekenen dat gevangenen in veel landen geen bezoek meer kunnen krijgen. Niet van familie, maar ook niet van vrijwilligers van Epafras. Dat maakt het leven extra zwaar en eenzaam, zeker voor de Nederlanders die in het buitenland vastzitten. Wij sturen ze daarom nu extra kaarten, tijdschriften en boeken. Behalve een financiële bijdrage wil de stichting ook aandacht vragen voor het toesturen van (actuele) tijdschriften, puzzelboekjes of boeken met een zachte kaft naar het kantoor van Epafras, dan zorgen wij dat het bij de gedetineerden komt. Denk aan sporttijdschriften, opiniebladen, muziektijdschriften, stripboeken en (ongebruikte) puzzelboekjes. Het mag gelezen zijn, maar niet ouder dan een jaar, of kapot of vies.

Doe je mee?

Je kunt een pakketje sturen naar:

Stichting Epafras
Morssingel 5-7
2312 AZ Leiden

Zondag 25 oktober 2020

Stichting Titia:

Stichting Titia is ontstaan in 2004.

Doel van de stichting:

- * Traumatologische zorg voor kinderen en volwassenen
- * Opbouwen van langdurige relatie met tweejaarlijkse missies
- * Opzetten trainingscentrum voor betere trauma opvang
- * Opleiden plaatselijke chirurg

Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder is er een samenwerkingsverband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking hebben met een kliniek in dezelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde orthopedische en traumatologische zorg.

Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we trachten in 2020 een set fixateurs externa te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en correcties gestabiliseerd kunnen worden en die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en een fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehandeling op een hoger niveau kunnen krijgen. Met een donatie helpen we meerdere projecten door deze stichting mogelijk te maken.

Zondag 1 november 2020

1^e collecte: Najaarszending, kerk met vrouwen in de hoofdrol

Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. Vrouwen volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Ze verblijven in het internaat van het centrum.



Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.

KERSTACTIE ARME KANT MEPPEL: UW BIJDRAGE MAAKT HET VERSCHIL!

Werkgroep Arme Kant Meppel ondersteunt huishoudens met een laag besteedbaar inkomen en komt op voor hun belangen in de gemeente Meppel. Met de kerstactie willen wij dit jaar ruim 650 huishoudens in Meppel iets extra's bieden.

De kerstactie is een actie door en voor Meppelers. Uw bijdrage maakt het verschil! Met uw financiële bijdrage kunnen wij een kaart van € 35,- cadeau doen die besteed kan worden bij de Albert Heijn, Jumbo of Coöp. U kunt deze kerstactie steunen met een financiële bijdrage.

U bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer:

NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant Meppel, kerstactie.

Heeft u een laag besteedbaar inkomen en bent u nog niet bekend met de werkgroep Arme Kant Meppel? Neem dan contact met ons op of vul een aanmeldformulier in. Informatie vindt u op www.armekantmeppel.nl.

Verspreid de liefde, stuur een bloemstukje



Samen Solidair

Helaas zijn de contacten door Covid zeer beperkt waardoor het jaarlijkse stampotbuffet niet door kon gaan. We missen de contacten met u, het was steeds zo gezellig en velen werkten er belangeloos aan mee. Voor onze goede doelen willen we toch een actie houden. Daarom willen we bloemstukjes maken en die daarna gaan bezorgen. We willen zo wat liefde voor u en uw naasten

rondbrengen en vragen om uw medewerking. Zo kunt u ook onze goede doelen helpen, zijn mensen in Meppel, Jemen en Burkina Faso blij met uw bestelling. Zo zijn we Samen Solidair. Doet u mee? Kosten: €15,- per bloemstukje. Na aftrek van de kosten is de opbrengst voor Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso. Kijk ook op de Facebookpagina van Samen Solidair voor een mooie foto.



Hoe gaat het:

1. U belt naar 247990 (Gert en Anja de Groot, Boerkist 12) en geeft uw bestelling door.
Voor donderdag 29 oktober a.u.b. Een bloemetje voor iemand anders, uzelf of allebei?
Geef uw keuze aan ons door.
2. Betalen: € 15,00 per bloemstukje maakt u over naar de diaconie onder vermelding van Samen Solidair.
NL92 RABO 0333 1277 30
Kerkgeld app gebruiken? Gebruik de optie GIFT, vermeld uw gift en bij Opmerkingen: Samen Solidair.
Dan kunt u daarna betalen. Hartelijk dank!
3. **Bezorging is overdag op zaterdag 31 oktober.**
4. Het boeket wordt voor uw deur gezet, er wordt aangebeld en als de deur opengaat, loopt de bezorger weer weg. Er is GEEN fysiek contact.

De Adventskalender 2020

“Geef licht!! Het goede leven met elkaar delen.”

Dat is het thema van de adventskalender van dit jaar. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. Dát delen en dát vieren met de mensen om ons heen, maakt het leven goed. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus.

In de adventskalender vindt u voor elke dag een Bijbeltekst over licht en ontdekt u hoe u in Gods licht het leven met elkaar kunt delen. Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote.

De laatste jaren werd de adventskalender uitgedeeld door de Diaconie op een aantal zondagen na de kerkdiensten voorafgaand aan de adventstijd. Helaas kunnen wij met niet met meer dan dertig gemeenteleden bij elkaar komen in de diensten. Dat betekent dat deze mooie adventskalender ook niet uitgedeeld zal worden. Maar er is een oplossing om toch deze kalender **gratis** in huis te krijgen.

U kunt de kalender aanvragen via internet: petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent om de kalender aan te vragen kunnen wij u altijd proberen te helpen. U kunt daarvoor contact opnemen met Ria Havelaar (tel: 0522 262043) of een berichtje sturen via sms, email(ria@havelaar.org) of app (06-20702777)

De Diaconie wenst u een goede en gezegende adventstijd op weg naar Kerst.

Hartelijk Dank!!

De Diaconie ontving van de volgende dankbetuiging:

“Onlangs heeft u ons gesteund met een gift. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken.

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij vluchtelingen helpen bij hun asielprocedure, gezinshereniging en integratie in de samenleving.”



Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:

Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij: De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel.

Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.