

Het volgende nummer verschijnt 20 november
 Kopij inleveren uiterlijk woensdag 18 november

Bloemengroet

25 okt	Roelof ten Brinke	Luzernevlinder 103
1 nov	Wout Wouda	Bevrijdingslaan 13



Vieringen	Zondag 8 november	Zondag 15 november	Zondag 22 november
Naam			
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Roelie Stevens	Piet Maes	Ds. Aukje Westra
Eerste ouderling			-
Vgnd. Gemeentelid	Rita Pereboom	Jan Wieringa	Wout Zilverberg
Organist	Albert Hoekerswever	H+G van Werven	Albert Hoekerswever

Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel

Uitzending en opname vanuit de kerkzaal van Het Erf.

Vanaf 10.00 uur is de viering te beluisteren via de website van Het Erfdeel, www.heterfdeel.nl/vieringen/kerkdienst luisteren.

De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op www.erfdeekanaal.nl

De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Materiaal voor kinderen wordt ook verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond vieringen worden per e-mail verzonden via de Erfdeler. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Zondag 8 november

Voorganger: Roelie Stevens.

Voorgaand gemeentelid: Rita Pereboom.

Organist: Albert Hoekerswever.

Lezing: Matthéüs 25, 14-30

Thema: *Laat het groeien.*



Een man gaat op reis en geeft zijn dienaren een geldbedrag om op te passen. De eerste dienaar krijgt vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de laatste krijgt één talent. De eerste twee gaan handeldrijven en verdubbelen het bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft het in de grond. Hij wordt gestraft.

Zondag 15 november

Voorganger: Piet Maes.

Voorgaand gemeentelid: Jan Wieringa.

Pianist: Hanneke van Werven.

Lezing: Matthéüs 25, 31-45

Thema: *Jij maakt het verschil.*



Jezus vertelt over de dag dat de Mensenzoon komt. Hij zal de mensen scheiden. Tegen een deel zegt hij: 'Wat fijn dat je me geholpen hebt. Tegen anderen: 'Waar was je, toen ik je nodig had?'

BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel

Samen vieren

De vieringen zijn 's zondags om 10.00 uur rechtstreeks te beluisteren via www.heterfdeel.nl /vieringen/kerkdienst luisteren. De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op www.erfdeelkanaal.nl

Door maatregelen bij de coronacrisis is het niet mogelijk een beperkt aantal gemeenteleden bij de vieringen aanwezig te laten zijn. Om goed op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen rond de vieringen is het raadzaam om op de maillijst van de Erfdeler te staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Terugblik

Zondag 1 november was de gedachtenisondag. De mensen die ons zijn ontvallen, hebben we herdacht.



Groeschikking

De laatste zondagen van de herfst staat deze schikking los van de lezingen. Uitgangspunt is wat Anselm Grün schrijft over November, *Tijd van duisternis en licht*, in *Leven met hart en ziel, spiritualiteit en rituelen voor het hele jaar*. Op 8 november gaat het om de wens dat God via alle stemmingen van de natuur de lichte en donkere kanten van je ziel aanspreekt. De lichte kanten wordt verbeeld met uitgebloeide toortsen en zonnebloemen en een paar zaaddozen van de lampionplant; de duistere kanten met uitgebloeide kaardenbollen. Op 15 november gaat het om de wens dat je bij het zwakker wordende licht van de zon het licht in je hart ontdekt. De schikking wordt aangevuld met een grote, uitgebloeide zonnebloem.

'Koffiedrinken' na de viering



De coronacrisis blijft en er is een tweede golf. Na de viering koffiedrinken is er niet bij. Daarom hebben wij een virtuele koffieontmoetingsplek in het leven geroepen met de naam: meet.jit.si/koffiepraatjemeteterdelers Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Deze meet.jit.si kan ook door buurtteams en kringen worden gebruikt voor onderling contact.

Omzien naar elkaar

De maatregelen in de coronacrisis die mogelijk tot in december duren, doen wat met ons allemaal en geven velen een gevoel van machteloosheid. In het voorjaar konden we misschien hoop en troost vinden in een explosie van felle kleuren en vele tinten groen, van lengende dagen en de warmte van de zon. Nu moeten we het doen met een scala van bruintinten en vaak grijze dagen, met nachten die langer worden en met temperaturen die dalen. Somberheid en depressieve stemmingen kunnen ons zomaar ineens overvallen. Het is opvallend hoe in de oude kerk juist in deze tijd lichtfeesten werden gevierd die verwezen naar het delen van de oogst, naar liefde en naar wijsheid. Mogen liefde en wijsheid ons behoeden en bewaren in de tijd die voor ons ligt en mogen wij elkaar verlichten en verwarmen met goede en dankbare herinneringen aan de tijd die achter ons ligt.

Wij gedenken

Berthus Cornelis van der Meer

15 april 1928 - 24 oktober 2020

Op 24 oktober is Bertus van der Meer overleden in de leeftijd van 92 jaar in het Hospice te Meppel. Hij woonde aan de Brandemaat 97. Voorafgaande aan zijn crematie was er een bijeenkomst in de Reestborgh op 28 oktober.

Bertus had een veelbewogen leven. Zijn kindertijd en zijn jeugd stonden in het teken van de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog. Als jongen van twaalf maakte hij het bombardement van Rotterdam mee. Tijdens zijn militaire dienstplicht op de Veluwe leerde hij Diny kennen. Verliefd werd al gauw verloofd, maar het getrouwd liet nog een tijd op zich wachten. Hij vertrok een aantal jaren als militair naar Nederlands-Indië. Ze trouwden in 1952 en vestigden zich in Rotterdam. Daar woonden ze veel jaren bij anderen in door de woningnood. In 1958 werd hun zoon Fred geboren. In de tijd van de Wederopbouw moest hard worden gewerkt en dat was Bertus met de paplepel ingegeven. Hij werkte altijd met veel plezier en ook na zijn pensionering zat hij niet stil met drie krantenwijken en drie volkstuinten.

Tot grote opluchting van Diny kon er verhuisd worden naar het Noorden en hebben zij ruim vijftig jaar in Meppel gewoond. De beperkingen die met het ouder worden kwamen, vielen hem zwaar. De regie uit handen geven was moeilijk, maar bij Diny was het goed. Haar overlijden in februari van dit jaar en de tijd daarna vielen hem zwaar.

Het leven uit liefde hebben zij beide op hun eigen manier mogen doorgeven aan Fred en Marjan en aan kleinen achterkleinkinderen. *Om liefde gaan wij een leven met licht en met donker mee. Om liefde gaan wij een leven, om jou op hoop van zegen, liefde, mijn reisgenoot.* Mogen zij en allen die Bertus missen, de liefde ervaren als reisgenoot op hun verdere levensweg.

Correspondentieadres: Bouwkamp 1, 7943 HM Meppel

Overlijden

Op woensdag 28 oktober is overleden Hans van Wieren in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde in het Irenehuis. De bijeenkomst voorafgaande aan zijn crematie was op maandag 2 november in de Reestborgh. Een in memoriam volgt in de komende Erfdelers. Wij wensen Ria, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht in de tijd die komt, en liefde als reisgenoot op hun verdere levensweg.
Correspondentieadres: Prins Bernhardsingel 21-08, 7941 EX Meppel.

Hulp vragen is moeilijk

Omzien naar elkaar en delen van wel en wee is anders sinds maart van dit jaar. Dit kan lang zo blijven, langer dan ons lief is. Hoe houd ik dan contact? Bij wie vind ik een luisterend oor? Wie wil voor mij boodschappen doen als ik de deur niet uit durf of niet mag? Als je iets nodig hebt en zelf de boodschappen niet kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kun jij bellen naar Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen, kees.stroop@gmail.com Hij zorgt ervoor dat er dan iemand voor jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.

Zoek je contact bij je in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op het buurtteam. Zie voor adressen de wijkgids 'Zomaar te gaan ...'.

Persoonlijk bericht van Femke

Geduld is een schone zaak. Ik wil wel eens meer dan kan.

Het vervelende is dat je het je zelf dan alleen maar moeilijker maakt.

Dus ik ben aan het oefenen om niet teveel aandacht te schenken aan alles wat niet meer kan, maar me vooral te richten op kansen en mogelijkheden die er nog wel zijn en, wie weet, nog komen.

Maar soms is dat geduld en al die wijsheid er even niet: 'Kom op ouwe opoe, in de benen.' En dan ga ik er op uit met 'wind in de haren'. Dat is dan eigenlijk wel weer heel fijn.

Door de neuropathie in mijn voeten, gevolg van de chemokuren van de vorige ziekteperiode, sta ik nogal onzeker en kost lopen meer moeite. Dat zal ook wel zo blijven. Door die onzekere voeten is de kans op vallen groter en dit is helaas ook gebeurt. Een geluk bij een ongeluk is dat er niets gebroken of gescheurd is, maar mijn onderarm is helemaal blauw. Maar goed, dit gaat gelukkig weer over.

Van buiten zijn knap ik op, vooral als het licht is en de zon schijnt. Ik vind het ook fijn om onderweg een bekende tegen te komen en dat we even bijpraten. Ik mis de zondagse vieringen en de ontmoetingen na de viering. Alles en iedereen is op afstand en het duurt wel erg lang.....

Ik blijf het zeggen en blijf het bijzonder vinden: Dank jullie wel voor de kaarten en bloemen, de mails en telefoontjes; het doet ons goed!

Verzetje

Zoals woorden hun macht verliezen
wanneer ze niet uit de stilte geboren worden,
zo verliest openheid haar betekenis
wanneer een mens zich niet kan afsluiten.
(Henri Nouwen, *Leven met een visioen*)

Een hartelijke groet,

Femke Groen en Kees Stroop

Oproep vanuit de diaconie

Er is bij de Diaconie een verzoek binnengekomen van iemand, die door privé -omstandigheden, dringend behoefte heeft aan de volgende zaken:

een pannenset, stofzuiger en een wasmachine.

Heb je 1 van deze dingen over, neem dan contact op met Klaas Stoer, tel 06-22396233.

Het goede nieuws: inmiddels is al voorzien in een gasstel en koelkast :).



Met vriendelijke groet,

Klaas Stoer

Lepelaar 44

7943 SH Meppel klaasstoer@gmail.com

Open brief van een aantal gemeenteleden

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,

DE KERK VAN DE TOEKOMST?

Wat voor kerk willen wij als PGM zijn/ worden in deze onzekere tijd van sociale onrust, teruglopend kerkbezoek, individualisme en toenemende werkloosheid?

In Gaandeweg van 9 oktober jl. lezen wij dat de AK voor optie vier heeft gekozen m.b.t. de verbouw van het Oude Kerkcomplex. De begrote kosten blijken € 2.000.000 te zijn. Deze waren niet vermeld, maar zijn nu bekend door navraag bij de penningmeester van de CVK. Dit is € 600.000 meer dan in het besluit van de AK van 7 maart 2019 is aangegeven. Hoe verhoudt zich dat tot de steeds gehanteerde stelling (mantra) van de AK dat 'pastoraat voor stenen' gaat?

Wij vinden het een buitengewone riskante financiële onderneming om voor verreweg de duurste optie te kiezen. Immers, op dit moment is het niet gelukt om 'op een verantwoorde manier afscheid te nemen van de Maria Kerk'. Het achterstallige onderhoud, en ook de vaste lasten van dit Rijksmonument blijven ten laste komen van de PGM.

Nog enkele vragen:

Welk budget heeft de AK gereserveerd voor een vierplek voor het Erfdeel?

Kan de AK in haar berichtgeving nog nadere informatie verstrekken ten aanzien van 'Kennen en horen van de gemeente'? (Kerkorde Ordinantie 4, art.8, lid 7)

Wij doen een dringend beroep op de AK om volgens, in overeenstemming met de kerkorde volledig openheid van zaken te geven over de financiële consequenties die optie 4 met zich meebrengt.

Het neveneffect zal dan kunnen zijn dat de AK een begin maakt met de oproep in de uitspraak van het Generale College voor Bezwaren en Geschillen d.d. 16 dec.2019. Dit College geeft aan: 'Verminder de spanningen binnen de gemeente door een zekere disbalans in de vertegenwoordiging binnen de kerkenraad te verminderen'. Wij zien het antwoord op onze vragen graag op korte termijn en met belangstelling tegemoet.

Hans en Ria Dunsbergen, Adalien en Roelof Steen, Ria Wemelsfelder, Hennie Zweep,
Gerda en Wim Otter, Aldert en Cora Dijk, Stein en Ulie van Ittersum, Henk en Jeannette de Haan, Ben Haven en Henk Visscher.

Van elkaar, voor elkaar: De Voedselbank



Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen. In Nederland leeft een (nog steeds) toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of door andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op waardoor het steeds moeilijker wordt om de maand rond te komen.



De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Zij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan

mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank geeft noodhulp aan huishoudens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Sinds de coronacrisis doen meer mensen dan ooit een beroep op hulp van de Voedselbanken. Mensen die toch al moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen verloren (een deel van) hun inkomen, waardoor rondkomen niet meer lukt. Tegelijkertijd is er bij de Voedselbank steeds vaker een tekort aan producten die in de pakketten worden verstrekt. Gelukkig zijn er, juist in deze tijd van het jaar, verschillende acties om de Voedselbanken in Nederland te ondersteunen.

Vanuit de Diaconie denken we dat we als Protestantse Gemeente Meppel, de Voedselbank in de onze gemeente in de aankomende periode kunnen helpen. Vele kruimels maken immers ook een brood! Daarom hebben we de maand november uitgeroepen tot inzamelingsmaand voor de Voedselbank. Met elkaar gaan we zoveel mogelijk spullen inzamelen waar een tekort aan is. Dit zijn met name de lang houdbare producten op het volgende lijstje:

- Thee
- Blik of pak soep (groenten- en kippensoep)
- Rijst
- Pasta
- Macaroni kruidenmix
- Pot saus voor macaroni en pasta
- Pakje droge soep
- Blikjes vis
- Waspoeder



Dus: duik allemaal in je voorraadkast, of koop in de supermarkt wat extra en neem dat in november mee naar de kerk als je je hebt aangemeld voor een dienst, óf breng het langs op één van de inzamelingsadressen. Kijk even goed hieronder naar de dagen en tijden.

Bij de inzamelingsadressen staat op de aangegeven dag en tijd ook een doos waar de producten ingelegd kunnen worden. Dit alles 'corona-proof', fysiek contact is niet nodig.

Inleveren bij onderstaande adressen of in de doos in de hal voorafgaand aan de kerkdiensten van Stad en Landen op 8,15, 22 en 29 nov.

Wie	Adres, evt. tel. nr.	Inlevermomenten in de week van 9, 16 en 23 november
Het Erfdeel:		
Fam. Veltink	Luzernevlinder 51	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Eef Lugtmeier - Joke Berendsen	Bevrijdingslaan 29	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Fam. Veenstra	Waardeel 46	Vrijdag tussen 17.00 – 19.00 uur
Stad en Landen:		
Alyanne en Arjan Grootboer	Biezenveld 34	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Renske Gijsberts	Randweg 124 Tel: 254013	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Klaas Anne Huisman	Jol 6 Tel: 06-10057975	Woensdag tussen 17.00 – 19.00 uur
Erica Dokter	Nic. Maesstr 23 Tel. 260377	Woensdag tussen 17.00 – 19.00 uur

Op 29 november sluiten we deze actie af, laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst.

Helpen jullie mee?

Van elkaar, voor elkaar!

De Diaconie in Coronatijd

Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen?

U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

Collectes: **8 november 2020**

1^e collecte: St. Titia

2^e collecte: eigen gemeente

Collectes: **15 november 2020**

1^e collecte: St Congo en Samen solidair

2^e collecte: eigen gemeente

Zondag 8 november 2020

Stichting Titia: U weet het vast nog wel wat het werk is van de Titiastichting. Op 25 oktober was deze stichting ook het doel van de collecte. Toch nog even de informatie om het geheugen op te frissen.

Stichting Titia is ontstaan in 2004.

Doel van de stichting:

- * Traumatologische zorg voor kinderen en volwassenen
- * Opbouwen van langdurige relatie met tweejaarlijkse missies
- * Opzetten trainingscentrum voor betere trauma opvang
- * Opleiden plaatselijke chirurg

Voor de komende jaren hebben we om de continuering van zorg te borgen een in Nederland opgeleide Ghanese orthopedisch chirurg bereid gevonden om 2 dagen in de week in Berekum te gaan opereren. Verder is er een samenwerkingsverband gezocht met de orthopedie van het UMC Maastricht (die een samenwerking hebben met een kliniek in dezelfde regio) om een goede afstemming te krijgen van de regionaal benodigde orthopedische en traumatologische zorg.

Er is nog een chronisch gebrek aan instrumentarium, dus zullen we trachten in 2020 een set fixateurs externa te doneren, waarmee op relatief eenvoudige wijze breuken en correcties gestabiliseerd kunnen worden en die herbruikbaar zijn. Verder streven we ernaar, afhankelijk van vrijetijd, geld en Corona, in het najaar een bezoek af te leggen met een OK-assistent om de organisatie op een hoger niveau te krijgen en een fysiotherapeut om te inventariseren hoe we de nabehandeling op een hoger niveau kunnen krijgen. Met een donatie helpen we meerdere projecten door deze stichting mogelijk te maken.

Zondag 15 november 2020

Collecte Stichting Congo



De coronatijd is nog niet ten einde. Ook ons werk voor Stichting Congo gaat door en ook hiervan is het einde nog niet in zicht.

Onze bijdrage in Congo lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar we willen onze hulp graag uitbreiden en de mensen daar blijven helpen door middel van een positieve injectie. Dit kunnen we niet alleen. Niemand kan vreedzaam doorleven als je weet dat anderen leven in armoede en onveiligheid. Het

belangrijkste is dat je de mensen geluk schenkt. We hopen samen met u ons steentje daarin bij te dragen.

Er is geen groter plezier dan een mens te verrassen, door hem meer te geven dan hij hoopte te ontvangen.

Een handje helpen? Steun Stichting Congo!

U kunt ons helpen door middel van een extra gift in de collecte van 15 november a.s.
Het is ook mogelijk om uw bijdrage te storten op IBAN: NL03RABO0115059849 t.n.v. Stichting Congo.

Een andere optie is om sponsor te worden. Dit kan al voor € 5,00 per maand. Als sponsor ontvangt U regelmatig nieuws rondom de ontwikkelingen van de projecten.

Via deze weg willen we u ook vragen om ons te blijven ondersteunen ook in deze voor iedereen bijzondere en moeilijke tijd. We rekenen op u!

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.stichtingcongo.com of stuur een e-mail naar: info@stichtingcongo.nl

Alvast bedankt,
Namens Guy Okamba

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn:
Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij: De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.