

Het volgende nummer verschijnt 4 december
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 2 december

Vieringen	Zondag 22 november	Zondag 29 november	Zondag 6 december
Naam	Maaltijd		
Locatie	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel	10.00 uur Het Erfdeel
Voorganger	Ds. Aukje Westra	Ds. Aty van Noort	Pauline van der Zee
Eerste ouderling	-		
Vgnd. Gemeentelid	Wout Silberberg	Wilma Heeres	Willemijn van Schilfgaarde
Organist	Albert Hoekerswever	H+G van Werven	Martijn Dijkstra

Bloemengroet

8 nov	Jolanda van der Kemp	Rembrandtplein 17
15 nov	Betty Kaldenberg	Reggersoord



Vieringen oecumenische gemeente Het Erfdeel

Uitzending en opname vanuit de kerkzaal van Het Erf.

Vanaf 10.00 uur is de viering te beluisteren via de website van Het Erfdeel,
www.heterfdeel.nl/vieringen/kerkdienst luisteren.

De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op
www.erfdeekanaal.nl De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Materiaal voor kinderen wordt ook verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond vieringen worden per e-mail verzonden via de Erfdeler. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Zondag 22 november

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voorganger: Aukje Westra

Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg

Organist: Albert Hoekerswever

Lezing: Matteüs 24, 14-35.

Thema: *Een woord dat nooit verdwijnt.*

Jezus vertelt dat hij weggaat en zegt: ‘Denk aan mij. Juist als je bang bent.

Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht. Want het duurt niet lang, dan kom ik terug!’

Zondag 29 november,

Eerste zondag van Advent.

Viering voor jong en oud.

Voorganger: Aty van Noort

Voorgaand gemeentelid: Wilma Heeres

Pianist: Hanneke van Werven



Lezing: Marcus 13, 24-37.

Thema: Zie je al wat?

Als je goed naar de vijgenboom kijkt kun je zien wanneer de zomer begint. In de winter is de boom kaal, maar in het voorjaar zie je nieuwe kleine blaadjes. Dan weet je: het gaat opnieuw beginnen. Zie je al wat?



BERICHTEN oecumenische gemeente Het Erfdeel

Samen vieren

De vieringen zijn 's zondags om 10.00 uur rechtstreeks te beluisteren via www.heterfdeel.nl/vieringen/kerkdienst luisteren. De uitzending van beeld en geluid is op zijn vroegst op zondagavond en vanaf maandag te volgen op www.erfdeelkanaal.nl

Door maatregelen bij de coronacrisis is het niet mogelijk een beperkt aantal gemeenteleden bij de vieringen aanwezig te laten zijn. Om goed op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen rond de vieringen is het raadzaam om op de maillijst van de Erfdeler te staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Groeischikking herfst

De laatste zondagen van de herfst staat deze schikking los van de lezingen. Uitgangspunt is wat Anselm Grün schrijft over November, *Tijd van duisternis en licht*, in *Leven met hart en ziel, spiritualiteit en rituelen voor het hele jaar*. Op 8 november was dat de wens dat God via alle stemmingen van de natuur de lichte en donkere kanten van je ziel aanspreekt. Op 15 november was dat de wens dat je bij het zwakker wordende licht van de zon het licht in je hart ontdekt.

Op 22 november is dit de wens dat je tijdens koude dagen de gloed van de heilige Geest in je voelt, zodat je hart openblijft voor de wereld om je heen. Een klein boekje in herfst- en vuurtinten symboliseert de gloed van de Geest.

Eerste Advent, viering voor jong en oud

Zondag 29 november worden de kinderen uitgenodigd om bij de viering te zijn en ze doen volop mee. Thema van de viering is: Zie je al wat? We gaan speuren naar goed nieuws en mooie berichten. Juist in deze tijd is dat belangrijk, want soms lijkt het wel of nieuws alleen maar slecht nieuws is over oorlog, honger, leugens en bedrog. De journalist van de Adventsbode, Simon(e) Streefloos gaat hier met positieve berichten bij helpen. Na de viering is er uiteraard wat lekkers om te eten en te drinken. De kinderen krijgen dan ook het gezinsboekje mee met leuke creatieve manieren om Advent te vieren met het hele gezin. Via de app krijgen jullie allemaal ook nog een persoonlijke uitnodiging.



Adventskaarsen in groeischikking

De adventskaarsen staan dit jaar in een groeischikking waarvan de inspiratie is aangereikt in de brochure *Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 2020* van de Protestantse Kerk in Nederland.

De basis is een open schaal die rust op vier flessen waarin de adventskaarsen staan. De schaal staat symbool voor de plek waar je geboren bent en waaruit je mag ervaren dat het leven goed is en je tot bloei mag komen. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen en naar de vier windrichtingen. Iedereen mag een goed leven hebben, waar je ook op deze wereld geboren bent.

De kaarsenhouder op de eerste advent is bekleed met sparrengroen dat verwijst naar kerst. In de overige flessen staan vijgentakken. Een korte meditatieve tekst bij de groeischikking wordt gelezen voor het aansteken van de eerste adventskaars.



'Koffiedrinken' na de viering

De coronacrisis blijft en er is een tweede golf. Na de viering koffiedrinken is er niet bij. Daarom hebben wij een virtuele koffieontmoetingsplek in het leven geroepen met de naam: meet.jit.si/koffiepraatjeterfdelers Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Deze meet.jit.si kan ook door buurtteams en kringen worden gebruikt voor onderling contact.

Omzien naar elkaar

De diaconie verrast ons en anderen met hartverwarmende acties. Dit getuigt ervan dat de coronacrisis prikkelt tot creatieve en inspirerende activiteiten die onze ogen openhouden voor mensen dichtbij en ver weg. Zo hebben velen van ons ook een weg gevonden in het omzien naar elkaar wanneer het niet 'normaal' kan en het 'anders' mag. Dit neemt niet weg dat het voor hen die voor een ziekenhuisopname of een ingreep staan, extra lastig is en blijft. Dit geldt ook voor hen die herstellende zijn of een chronische ziekte hebben. Wij denken dat iedereen, jong en oud, wel eens piekert en sombert over het doorkomen van december, de maand van feesten met familie en vrienden. Voor sommigen is die maand elk jaar een moeilijke periode. Dit jaar zullen veel meer mensen dat zo ervaren.

Wij hopen dat niet alleen de coronacrisis, maar ook het gaan van donker naar licht ons allen mogen aanzetten tot creatieve en inspirerende activiteiten die onze harten doen kloppen en die ons tot bewogen medemensen maken.

Onze gedachten gaan uit naar Betty Kaldenberg. Na een zeer ernstige diagnose en een zware ingreep in het Isala ziekenhuis in Zwolle verblijft zij nu in Reggersoord. Wij wensen haar, haar familie en haar vriendenkring veel sterkte en wijsheid bij deze grote veranderingen in haar leven en Gods nabijheid in goede en in kwade dagen.

Hulp vragen is moeilijk

Omzien naar elkaar en delen van wel en wee is anders sinds maart van dit jaar. Dit kan lang zo blijven, langer dan ons lief is. Hoe houd ik dan contact? Bij wie vind ik een luisterend oor? Wie wil voor mij boodschappen doen als ik de deur niet uit durf of niet mag? Als je iets nodig hebt en zelf de boodschappen niet kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kun jij bellen naar Kees Stroop, 0522-256322 of een e-mailbericht sturen, kees.stroop@gmail.com Hij zorgt ervoor dat er dan iemand voor jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.

Zoek je contact bij je in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op het buurtteam. Zie voor adressen de wijkgids 'Zomaar te gaan ...'.

Persoonlijk bericht van Femke

Ik moet nog regelmatig naar het ziekenhuis voor een gesprek of controle: regieverpleegkundige, diabetisch verpleegkundige, oogarts, internist, chirurg. Het gesprek met de chirurg was een afsluitend gesprek en er komt gelukkig geen nabehandeling met chemokuren. Je wordt wel elke keer met je neus op de feiten gedrukt dat het niet niets is wat er is gebeurd.

Het mooie is dat ik me beetje bij beetje weer de 'oude Femke' ga voelen. De verwarming kan op de oude stand en ik krijg meer energie en veerkracht. Het prima hulpmiddel, de rollator, kan thuisblijven, want ik kan weer zonder. Het diabeet zijn wordt steeds meer een onderdeel van mijn leven. Wat de suikerwaarde betreft heb ik weinig uitschieters naar boven of beneden, dus dat is goed onder controle. En gelukkig gaat het slapen ook steeds beter. Met ingang van 1 november 2020 ben ik twee jaar geheel of gedeeltelijk in de ziektewet geweest en dan schrijft de kerkorde voor dat je wordt losgemaakt van de gemeente. Dit betekent voor mij dat ik vanaf 1 november geen predikant meer ben van Het Erfdeel. Dit voelt voor mij raar en onaf: gestrand met het zicht op de haven. 7 februari 2021 ga ik met pensioen of met emeritaat zoals dat bij predikanten heet. In een goed gesprek met Gert Visser, kerkrentmeester personeelszaken, en Roelie Schuur, scribe van Het Erfdeel, is het me wel duidelijk geworden dat de losmaking de gewone procedure is als je twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het betekent niet dat ik me in een hokje moet terugtrekken. Als ik bepaalde werkzaamheden weer wil oppakken kan ik dat gewoon doen tot 7 februari. En dat ben ik dan ook van plan.

Dank, dank voor alle vormen van aandacht die Kees en mij tegemoetkomen!

We worden niet vergeten.....Het ga jullie goed en een hartelijke groet,

Femke

Verzetje

Licht dat ziende maakt,
dat ons doet bestaan
dichter bij elkaar,
dat het hart verwarmt
en de schamperheid
van de mond verzacht.
(Huub Oosterhuis)

*Een hartelijke groet,
Femke Groen en Kees Stroop*



het erfdeel Van uit de kerkenraad november 2020

Emeritaat Femke.

Als kerkenraad weten we het al een poosje: Femke bereikt in februari de pensioengerechtigde leeftijd. Het idee was om daar groots aandacht aan te gaan besteden, maar soms loop alles anders dan je van tevoren hebt bedacht. Femke werd deze zomer toch weer ziek en dat deed het college besluiten, zoals ook in het bedrijfsleven gebruikelijk, dat er voor haar een keuring moest worden aangevraagd om haar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te laten verklaren. Het College geeft toe dat het moment waarop deze opdracht werd gegeven bijzonder slecht was gekozen, Het heeft Femke en Kees en ook de kerkenraad zeer geraakt.

Onlangs bleek dat de kerkorde daar ook nog anders in heeft voorzien en dwingend aangeeft dat een predikant na 2 jaar geheel of gedeeltelijke ziekte moet worden losgemaakt van de gemeente. Dat is een rare term voor gewone mensen, maar in de kerk is dat een heel gewoon woord. Als een predikant een beroep aan neemt wordt hij of zij ook losgemaakt van de gemeente waar aan hij of zij verbonden was en als een predikant met emeritaat gaat spreekt men ook over losmaken, het klinkt dus naar, maar het is zo'n typische kerkelijke term die nergens anders wordt gebruikt. De scribe van de gemeente moet een aanvraag doen bij de kleine synode en dat heb ik dan ook op verzoek van het college gedaan.

Feitelijk betekent het dat Femke van af 1 november niet meer onze predikant is, maar haar kennende denkt en praat ze langs de zijlijn nog wel even mee.

Blijft dat het plan om aandacht te besteden aan haar emeritaat blijft staan. Door de coronamaatregelen is het op dit moment trouwens helemaal niet mogelijk om een viering en feest te organiseren, dus dat moet later aan de orde komen, waarschijnlijk zelfs na de officiële datum van haar emeritaat.

Heb je zin en ideeën op welke wijze we daar samen vorm aan kunnen geven, laat het mij dan weten.

Hoever zijn we met de splitsing.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we als moderamen een eerste verkennend gesprek gehad met het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Duidelijk werd dat de AK en ook de kerkenraad van Stad en landen een kennisachterstand hadden en vroegen om meer informatie: hoe willen jullie dat gaan doen en hoe vullen jullie dit in en op welke wijze en waar kan er worden samengewerkt in de toekomst.

Wij hebben daarop een splitsingsplan geschreven en samen met het beleidsplan en de opgestelde plaatselijke regeling aangereikt die in de AK-vergadering 29 oktober aan de orde zijn geweest. De AK zal het besluit tot splitsing moeten nemen en verlangt voor de volgende vergadering meer informatie; met name ook getalsmatig. Als kerkenraad en onderzoekswerkgroepen doen we ons uiterste best om te zorgen dat dit proces niet wordt vertraagd. Wij hopen begin volgend jaar meer duidelijkheid te hebben zodat ook de Classis en het Classicale College voor de Behandeling van de Beheerszaken (CCBB) zich erover kunnen uitspreken.

Roelie Schuurung

roelieschuuring@home.nl

Femke Groen

Afgelopen 1 november was het twee jaar geleden dat Femke ziek werd. Dit is een cruciale datum omdat er na twee jaar ziekte een keuring moet plaatsvinden om de mate van arbeids(on)geschiktheid vast te stellen. De uitslag daarvan bepaalt de aanspraak van Femke op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De aanvraag daarvoor moest in september worden ingediend. Dat was een bijzonder ongelukkig moment omdat Femke in die periode in het ziekenhuis lag en al haar energie nodig had om te herstellen van een zware operatie. Het college vindt deze samenloop heel vervelend. Met Femke en Roelie Schuur, scribe van het Erfdeel hebben we hierover een goed gesprek gehad.

Het wachten is nog steeds op de uitslag van de arbeids(on)geschiktheidskeuring, maar anders dan in het bedrijfsleven heeft dit geen opschortende werking. De kerkorde schrijft voor, dat de predikant die gedurende twee jaar wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet werkt, aan het einde van het tweede jaar door de kleine synode wordt losgemaakt van de gemeente. Losmaking is een kerkelijke term en betekent dat de predikant niet langer meer verbonden is met de gemeente waar zij of hij staat.

Afgelopen 1 november jl. was Femke twee jaar ziek. Door de scribe van het Erfdeel is in overleg met het college een verzoek bij de kleine synode ingediend tot losmaking van Femke van de wijkgemeente het Erfdeel per 1 november 2020. Dat is drie maanden eerder dan de datum waarop Femke met emeritaat zou gaan. Femke is nog herstellende van haar operatie in augustus. Maar zodra haar gezondheid dat toelaat wordt er natuurlijk aandacht gegeven aan haar afscheid als predikant van het Erfdeel.

Het college van kerkrentmeesters,
Gert Visser

Hans Lammert van Wieren
14 juli 1937 – 28 oktober 2020

Op 28 oktober is Hans van Wieren overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde in het Irenehuis. Voorafgaande aan zijn crematie was er een bijeenkomst in de Reestborgh op 2 november.

Hans bracht zijn kinder- en jeugd jaren door in Leeuwarden. In de boekhandel van zijn vader ontdekte hij zijn liefde voor boeken en papier en inkt. Hij had graag zijn vader opgevolgd, maar dat was de plicht van zijn oudste broer.

Hij ging werken in een boekhandel in Driebergen en woonde bij een koster en zijn vrouw. Die noemde hij oom en tante, niet wetend dat zij ook echt oom en tante zouden worden. Bij een bezoek van een nichtje uit Anna Paulowna, Ria Moolenaar, was het van beide kanten liefde op het eerste gezicht.

Samen zijn zij hun weg gegaan in het land van de liefde. Marja werd geboren op Texel, Hans in Meppel. Daar had Hans senior zijn droombaan gevonden: vertegenwoordiger in schoolartikelen.

Hij deed dit werk met hart en ziel en hij genoot van de vele contacten.

Er volgde een verhuizing naar Nijeveen, waar Hans en Ria zich beide inzetten voor kerk en samenleving. Daar hebben zij in die tijd een gemeenschap rond het Boek ervaren als de kerk op z'n smalst. De deuren van de kerk gingen dicht, maar het Boek bleef open.

Vanaf zijn zeventigste bracht de ziekte van Parkinson steeds meer beperkingen met zich mee en vroeg het steeds meer uitzichtloze lijden om diepingrijpende beslissingen.

Hans vermoedde dat hij nog wel wat zou merken van hoe het verder gaat met zijn 'geweldig ploeg', met Ria, de kinderen en de kleinkinderen. Dat vermoeden rust in de liefde die sterker is dan de dood.

Moge die liefde bij hen en allen die Hans missen, blijven en hen de kracht geven zich opnieuw toe te vertrouwen aan dit leven.

Kees Stroop
Correspondentieadres: Prins Bernhardsingel 21-08, 7941 EX Meppel.

Tot de dood ons scheidt.

Overdenking rondom Gedachteniszondag

De Gedachtenisdiensten rond Allerzielen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn waardevolle momenten. Tijd en vorm wordt geboden om de gedachten weer eens te laten uitgaan naar mensen die je dierbaar zijn. Naar mensen die je o zo mist in je leven. Je gedachten weer laten uitgaan naar hen, betekent ook hen, hem of haar, weer in herinnering brengen. In zekere zin dus weer tot leven laten komen. Namen noemen om ze niet vergeten te laten zijn.

De dood, de fysieke dood, is onherroepelijk. Het betekent een afscheid uit het hier en nu, uit het aardse bestaan. De dood zet ergens een punt achter.

Maar dan blijkt, als we weer "wakker" worden uit de duisternis, de droefenis, dat na die dikke punt er toch (weer) een leven is. Dat kan zowel als prettig worden ervaren of (zelfs) als troost, maar evenzogoed kan het juist als ondraaglijk, oneerlijk of pijnlijk worden ervaren; vooral wanneer het een jong persoon betreft of een partner, je maatje.

In de situatie van verlies van een partner komt vaak de herinnering aan de trouwbelofte "tot de dood ons scheidt" boven. Een hoopvolle belofte: laat het zó lang duren. Je bent tot het laatst toe trouw gebleven aan elkaar, tegen de dood kan je niet op, nu treft jou geen blaam voor de scheiding van elkaar.

"Scheiden doet lijden", "Partir c'est mourir un peu", zijn uitdrukkingen die passen bij het gevoel van pijn en verdriet dat over het algemeen gepaard gaat met afscheid nemen. Deze uitdrukkingen worden zowel gebruikt om de situatie te bevestigen alsook om te waarschuwen, zo van: pas maar op.

Toch zijn er ook situaties waarbij je kunt zeggen: "een scheiding biedt bevrijding". Zelfs de dood kan bevrijding geven. Bevrijding van pijn, van lijden, van uitzichtloosheid, van niet meer weten hoe nu verder.

Een relatie die een verstikkende werking heeft, is dat *léven*? Als de geestdrift, je levensvreugde je wordt ontnomen, dan wil je toch *wég*? Als de dood in de relatie is geslopen dan is een scheiding een weg naar het leven. Een hoopvolle belofte: tot de dood ons scheidt.

Arnold Heijblom

Verbouwing

Dinsdag jl. is er op YouTube en via de website van PG Meppel een presentatie beschikbaar gekomen over de geplande verbouwing van de Oude Kerk en Trias. U kunt deze presentatie nog steeds bekijken.

- Via YouTube: www.pgmkanaal.nl onder de titel "Verbouwing Oude kerk en Trias te Meppel"
- Via onze website: <https://pknmeppel.kerkdienstluisteren.nl> onder de titel "Zaterdag 14 november verbouwing Oude Kerk"

Mocht u de presentatie nog niet hebben bekeken dan bevelen wij deze van harte bij u aan.

Naast een presentatie van de bouwplannen worden in deze presentatie ook vragen beantwoord die betrekking hebben op de bouwkundige aspecten.

Er zijn door een aantal gemeenteleden ook vragen gesteld van algemene, organisatorische of financiële aard. De AK zal deze vragen en opmerkingen zorgvuldig bestuderen en meenemen in de definitieve besluitvorming over de verbouwing. Zo nodig zal de AK contact opnemen met de betreffende briefschrijver, bijvoorbeeld voor een nadere toelichting. Verder zal de AK via Gaandeweg een terugkoppeling geven op de vragen en opmerkingen.

Berend Bossen (voorzitter college van kerkrentmeesters)

Kinderspeelparadijs in Grote Kerk? 'Zo respectloos'

■ Verzet verontruste gemeenteleden tegen renovatie Oude Kerk en bezorgdheid om toekomst Grote Kerk

MEPPEL Onrust onder de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Meppel. Een groot aantal leden vind de verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat - van 1,8 miljoen euro - te duur. Maar er is ook onrust over suggesties die worden gedaan voor een nieuwe invulling voor de Grote Kerk.

De Protestantse Gemeente Meppel heeft drie kerken in beheer: de Grote Kerk, de Oude Kerk en het Erfdeel. Maar dat was financieel een te zware opgave. Dus besloot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Meppel vorig jaar tot het „verantwoord“ afscheid nemen van de Grote- of Mariakerk en het opzeggen van de

huur van het onderkomen van de deelgemeente het Erfdeel in de Oosterboer. De Protestantse Gemeente denkt na over de toekomstige invulling van de Grote Kerk. Het is volgens Berend Bossen, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, niet de bedoeling in de Grote Kerk appartementen onder te brengen.

Creatieve invullingen, zoals de Broederkerk in Zwolle, waarin Boekhandel Waanders is gevestigd of een kinderspeelparadijs behoren tot de mogelijkheden „mochten we toch een commerciële koper moeten vinden“, aldus Bossen. De suggestie over de bestemming van kinderspeelparadijs is hard aangekomen bij de verontruste gemeenteleden. „We hebben het hier over cultureel erfgoed met een prachtig orgel dat voor 80.000 euro is gerestaureerd. Er is niet alleen onrust, maar ook veel verborgen verdriet. Als je kinderspeelparadijs leest, draait je hart om. Zo respectloos“, zegt Gerda Otter die vier jaar lid is geweest van de Algemene Kerkenraad. Ze krijgt met grote regelmaat bezorgde telefoontjes. „Vooral ook van oudere gemeenteleden die hun zorgen over de Grote Kerk niet kwijt kunnen.“

Oude Kerk
Waar ook tegen geprotesteerd wordt is de investering van 1,8 miljoen euro die de Protestantse Gemeente Meppel wil doen in de Oude Kerk. Als 'Huis voor de toekomst' worden de Oude Kerk en Trias vanaf februari volgend jaar ingrijpend verbouwd. Het verbouwingsplan is ingrijpend: een nieuw dak, dakgoten met een nieuwe afvoer van het hemelwater, multimediale installaties voor het thuis bijwonen van de diensten en aanpassingen in kerkelijk centrum Trias naast de Oude Kerk. Het uit 1913 daterende orgel wordt volledig gedemonteerd en bij een gespecialiseerd bedrijf gerenoveerd. Gemeenteleden konden dinsdagavond tijdens een digitale ronde vragen stellen over het verbouwingsplan, maar dat werd een eenzijdige aangelegenheid. De gemeenteleden kregen weliswaar antwoord, maar konden tijdens de online bijeenkomst niets



De Grote Kerk in Meppel. De Protestantse gemeente neemt er vanwege bezuinigingen afscheid van. Willem Braam

terzeggen, aldus Stein van Ittersum, een van de woordvoerders van de groep die kritisch is op het besluit om de Grote Kerk af te stoten.

Eigen voorkeur
De Algemene Kerkenraad heeft naar de mening van de verontruste gemeenteleden de eigen voorkeur voor de Oude Kerk doorgevoerd. Volgens voorzitter Jan Oldebesten is de procedure echter

in alle openheid gevoerd. De bezorgde gemeenteleden ontkennen dit. Ze moesten de gelegenheid krijgen alternatieven aan te dragen. Dat is volgens Van Ittersum niet gebeurd. De kritische gemeenteleden waarschuwen voor de financiële consequenties van de keuze van het College van Kerkrentmeesters. „Veel geld gaat nu naar de Oude Kerk, waardoor er weinig geld overblijft voor het pasto-

raat“, aldus Stein van Ittersum. De wijze waarop de gebouwkeuze tot stand kwam en de verdediging ervan leidde tot veel onrust en teleurstelling bij veel gemeenteleden, aldus Van Ittersum. De Algemene Kerkenraad negeerde alle suggesties en goed onderbouwde alternatieven. Het gevolg was dan ook dat een aantal teleurgestelde gemeenteleden vijf bezwaarschriften indiende.

Zowel het Regionaal College als het Generale College voor behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN Protestantse Kerk Nederland in Utrecht bevestigde het besluit van de kerkenraad. Bij deze procesgang werd volgens Van Ittersum niet inhoudelijk, maar marginaal getoetst. Dit zorgde ervoor dat de pijnpunten niet werden weggenomen. ■

Ton Henzen

Erfdeel scheidt zich af

MEPPEL Het Erfdeel, de oecumenische wijkgemeente in de Oosterboer, heeft te kennen gegeven zich te willen „verzelfstandigen“ en zich los te maken van de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). „De afgelopen jaren is er binnen de PGM een bestuurscultuur ontstaan die afbreuk doet aan bepaalde delen van deze kerkgemeenschap“, aldus woordvoerder Jan Varkevisser. De problematiek op bestuursniveau is zo hoog opgelopen dat Het Erfdeel noodgedwongen met een splitsingsproces bezig is. Het verzoek zich af te scheiden is inmiddels ingediend bij het overkoepelende kerkelijke orgaan. Vorig jaar zegde de PGM de huur op, tot grote schrik van de ruim 850 gemeenteleden van

Het Erfdeel. De gemeenteleden namen de huur voor eigen rekening over en kwamen iedere zondagochtend samen tot de corona-uitbraak de invulling van kerkdiensten beperkte. Gemeenteleden kwamen met een alternatief. „Laat degenen die zich verbonden voelen met de Grote Kerk en met de oecumenische geloofsgemeenschap samen een kerkgenootschap vormen“, zo verwoordt Jan Varkevisser deze oplossing. „Geef ons een deel van het vermogen mee, vermeerderd met het bedrag voor het achterstallig onderhoud voor het ruim drie ton voor de Grote Kerk. Daarmee behoudt de Grote Kerk haar plaats van samenkomst voor de eredienst.“ De kerkzaal van Het Erfdeel wordt dan niet langer gebruikt.

Collectanten gevraagd

29 november-5 december: Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingen kinderen Griekenland

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december collecteren we - volledig coronaproof! - voor vluchtelingen kinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Iets groots neerzetten

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingen kinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. „Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie“, vertelt een collectant. „Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul er geven. Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!“

Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingen kinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Opgeven voor collectant bij: Jaap Luth

Ruskenstuk 40

Tel. 259365 of 06-38315004

E-mail: jaapanjaluth@home.nl

Herhaalbericht

Van elkaar, voor elkaar: De Voedselbank

Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen. In Nederland leeft een (nog steeds) toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of door andere oorzaken. Vaak stapelen de problemen zich op waardoor het steeds moeilijker wordt om de maand rond te komen.



De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Zij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan

mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank geeft noodhulp aan huishoudens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Sinds de coronacrisis doen meer mensen dan ooit een beroep op hulp van de Voedselbanken. Mensen die toch al moeite hadden de eindjes aan elkaar te knopen verloren (een deel van) hun inkomen, waardoor rondkomen niet meer lukt. Tegelijkertijd is er bij de Voedselbank steeds vaker een tekort aan producten die in de pakketten worden verstrekt. Gelukkig zijn er, juist in deze tijd van het jaar, verschillende acties om de Voedselbanken in Nederland te ondersteunen.

Vanuit de Diaconie denken we dat we als Protestantse Gemeente Meppel, de Voedselbank in de onze gemeente in de aankomende periode kunnen helpen. Vele kruimels maken immers ook een brood! Daarom hebben we de maand november uitgeroepen tot inzamelingsmaand voor de Voedselbank. Met elkaar gaan we zoveel mogelijk spullen verzamelen waar een tekort aan is. Dit zijn met name de lang houdbare producten op het volgende lijstje:

- Thee
- Blik of pak soep (groenten- en kippensoep)
- Rijst
- Pasta
- Macaroni kruidenmix
- Pot saus voor macaroni en pasta
- Pakje droge soep
- Blikjes vis
- Waspoeder



Dus: duik allemaal in je voorraadkast, of koop in de supermarkt wat extra en neem dat in november mee naar de kerk als je je hebt aangemeld voor een dienst, óf breng het langs op één van de inzamelingsadressen. Kijk even goed hieronder naar de dagen en tijden.

Bij de inzamelingsadressen staat op de aangegeven dag en tijd ook een doos waar de producten ingelegd kunnen worden. Dit alles 'coronaproof', fysiek contact is niet nodig.

Inleveren bij onderstaande adressen of in de doos in de hal voorafgaand aan de kerkdiensten van Stad en Landen op 22 en 29 nov.

Wie	Adres, evt. tel. nr.	Inlevermomenten in de week van 23 november
Het Erfdeel:		
Fam. Veltink	Luzernevlinder 51	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur

Eef Lugtmeier - Joke Berendsen	Bevrijdingslaan 29	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Fam. Veenstra	Waardeel 46	Vrijdag tussen 17.00 – 19.00 uur
Stad en Landen:		
Alyanne en Arjan Grooteboer	Biezenveld 34	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Renske Gijsberts	Randweg 124 Tel: 254013	Maandag tussen 17.00 – 19.00 uur
Klaas Anne Huisman	Jol 6 Tel: 06-10057975	Woensdag tussen 17.00 – 19.00 uur
Erica Dokter	Nic. Maesstr 23 Tel. 260377	Woensdag tussen 17.00 – 19.00 uur

Op 29 november sluiten we deze actie af, laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst.

Helpen jullie mee?

Van elkaar, voor elkaar!

De Diaconie in Coronatijd

Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen?



U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

Collectes: **22 november 2020**

1^e collecte: Indlu Yetemba en Landelijk Pastoraat

2^e collecte: eigen gemeente

Collectes: **29 november 2020**

1^e collecte: Noodfonds en St. Titia

2^e collecte: eigen gemeente

Diaconie en Pastoraat

2020 een ander jaar

Hoe anders voelen de contacten binnen de gemeente, doordat we niet meer in groten getale zondags bij elkaar in de Kerk mogen komen.

En we voelen dat gemis nog veel sterker nu de Adventstijd in zicht komt, waarin we vanuit het donker gaan naar het Licht van Kerst". Een periode waarin we elkaar juist zo graag willen ontmoeten.

In voorgaande jaren werden in de week vóór Kerst de ouderen van boven de 80 jaar en de mensen die tijdelijk waren opgenomen in verzorgings- of verpleeghuizen verrast met een kerstattentie.

Dit jaar hebben de Diaconie en het Pastoraat de handen ineengeslagen om een manier te vinden om met **alle gemeenteleden**, in de Adventstijd, de verbondenheid te zoeken.

Wij denken dat wij een mooie vorm hebben gevonden om die verbondenheid te realiseren.

In de week vóór de 1^e Adventszondag kunt u een mooie verrassing verwachten.

Wij hopen dat wij zo met elkaar, als Gemeente van Christus elke zondag vooraf aan het Kerstfeest en met de Kerstdagen de verbinding mogen voelen en beleven.

Zondag 22 november 2020
Collecte: Stichting Indlu Yethemba

Stichting Indlu Yethemba, wat betekent **Huis van Hoop**, is in 2008 opgericht.

Hetty Bloem, de oprichtster van de stichting, is begonnen in een kindertehuis, maar in hart en nieren is ze verpleegkundige. Op een dag liep ze door de township en al snel kwam ze erachter dat ook Kriel (Z-Afrika) geteisterd wordt door de ziekte Aids, waardoor de problemen enorm zijn.

Het hart van het werk in Zuid-Afrika is het geven van nieuwe kansen en hoop voor deze mensen die zo weinig hebben en het bieden van een menswaardige ondersteuning aan mensen waarvan het leven in veel gevallen naar een einde loopt. Daarnaast maakt het mogen vertellen over het werk van God daar een wezenlijk onderdeel van uit. Het doel is hoop te brengen aan diegenen die zijn geïnfecteerd met HIV en AIDS, door het Evangelie van Christus aan hen door te geven om zo het leven van individuen en gezinnen te verbeteren in Kriel, Thubelihle en gebieden daar in de omgeving.

Veel van het werk wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk door de beperkingen als gevolg van Corona

“We gaan door!

We zijn dankbaar dat we zelf nog gezond zijn. En doordat we gezond zijn, kunnen we nog steeds mensen helpen. En dat is dan nu nog met het uitdelen van de voedselpakketten en kleding, of het bouwen van zo'n shack zoals voor Disco. Dat kan gelukkig nog veilig genoeg. We blijven doen wat we kunnen”.



Zondag 22 november 2020
Collecte: Landelijk Pastoraat, omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat.

Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Zondag 29 november 2020
Stichting Titia:

U weet het vast nog wel wat het werk is van de Titiastichting. Op 8 november was deze stichting ook het doel van de collecte. Toch nog even de informatie om het geheugen op te frissen.

Stichting Titia is ontstaan in 2004.

Doel van de stichting:

- * Traumatologische zorg voor kinderen en volwassenen
- * Opbouwen van langdurige relatie met tweejaarlijkse missies
- * Opzetten trainingscentrum voor betere trauma opvang
- * Opleiden plaatselijke chirurg

Met een donatie helpen we meerdere projecten door deze stichting mogelijk te maken.

Bedankt!

Lieve gemeente van Meppel,

In Augustus mochten we opnieuw een mooie gift van u ontvangen voor ons werk hier in Zuid-Afrika. Dankuwel ook namens alle mensen die we hiermee kunnen blijven helpen. De afgelopen maanden hebben we veel extra gezinnen kunnen helpen met eten. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt door de corona, en hebben het zwaar. Het is fijn dat we hun nood iets kunnen verlichten met het geven van een voedselpakket

Nogmaals dankuwel en Gods zegen voor u als gemeente.

Een warme groet van Tjeerd en Hetty
Indlu-Yethemba Ministries
Kriel, Zuid-Afrika

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij: De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.