



Het volgende nummer verschijnt 8 januari
Kopij inleveren uiterlijk woensdag 6 januari

Jaargang 13, Nr. 26
18 december 2020

Bloemengroet

6 december
13 december

Henk ten Hulscher
Wil Bergman

Luzernevlinder 8
Kluft 124



Vieringen Het Erfdeel

Uitzending en opname vanuit de kerkzaal van Het Erf. Vanaf zondag 20 december is de viering om 10.00 uur te volgen via www.erfdeekanaal.nl De kerstvieringen en de viering van 27 december worden van tevoren opgenomen en zijn ook te volgen via het erfdeekanaal.

In verband met de lockdown zijn alleen bij de opname van de kerstmorgenviering mensen (kinderen)

aanwezig. Vanuit de PKN wordt aangeraden om alleen digitaal deel te nemen aan de viering en daar willen we ons aan houden. De huisliturgie wordt verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Materiaal voor kinderen wordt ook verstuurd via de Erfdeler, erfdeler@gmail.com

Ontwikkelingen en de actuele stand van zaken rond vieringen worden per e-mail verzonden via de Erfdeler. Je kunt je hiervoor aanmelden bij erfdeler@gmail.com

Zondag 20 december

Vierde zondag van Advent

Voorganger: Tjimmie van der Wal

Voorgaand gemeentelid: Jan Wieringa

Organist: Albert Hoekerswever



Lezing: Lucas 1, 26-38

Thema: *Wat een geschenk!*

De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen. De engel vertelt ook dat de oude Elisabet een kindje krijgt.



Donderdag 24 december 21.00 uur

Kerstavond

Voorganger: Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar

Organist: Albert Hoekerswever

Lezingen: Genesis 1, 1-5, Jesaja 9, 1-6, Lucas 2, 1-20

Thema: *Zingend door de nacht.*



Vrijdag 25 december 10.00 uur

Kerstmorgen

Viering voor jong en oud

Voorganger: Femke Groen

Voorgaand gemeentelid: Wilma

Heeres

Pianist: Hanneke van Werven

Lezing: Lucas 2, 1-20

Thema: *Goed nieuws!*



In de viering is onze journalist, Simone Schreefloos van de Adventsbode, weer aanwezig en van haar horen we een goed nieuwsverhaal. Uiteraard horen we ook van het goede nieuws van de geboorte van Jezus en we zien wie er allemaal op kraambezoek komen in de kerststal. Zie voor meer informatie onder de wijkberichten.

Zondag 27 december

Voorganger: Kees Stroop

Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Johannes 1, 1-14

Thema: *Uitgesproken mens.*



In het begin is het Woord, het Woord is God nabij, het Woord is God zelf. En het Woord is vlees en bloed geworden. God wordt uitgesproken mens. Hij doet zich duidelijk kennen als één van ons, mens tussen mensen.

Zondag 3 januari

Epifanie

Voorganger: Femke Groen

Voorgaand gemeentelid: Wout Silberberg

Pianist: Martijn Dijkstra

Lezing: Mattheüs 2, 1-12

Thema: *Omdenken.*



Geleerden uit het oosten, sterrenkijkers, volgen de ster die op de geboorte van een koningskind duidt. Ze komen uiteindelijk niet in het paleis in Jeruzalem uit, maar in het plaatsje Bethlehem.

Zondag 10 januari

Eerste zondag na Epifanie

Voorganger: Marijn Rohaan

Voorgaand gemeentelid: Klazien Tempelaar

Organist: Albert Hoekerswever.

Lezing: Marcus 1, 1-11

Thema: *De hemel gaat open.*



Jezus wordt gedoopt door Johannes in de rivier de Jordaan. Er klinkt een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde.'

BERICHTEN Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel



Advent door de week

Iedereen heeft de adventsattentie ontvangen, kaarsjes en kaarten om stil te staan bij advent en kerst; een mooi initiatief van het Pastorale Team van Stad en Landen en de Diaconie. Zo ontstaat er in elk huis een vierhoekje waarin we de verbondenheid met elkaar ervaren.

In het gezinsboekje dat alle kinderen hebben meegekregen na de viering van eerste advent staan leuke en leerzame ideeën en activiteiten voor het hele gezin om samen in de adventsperiode te doen.

Samen vieren

De viering van 20 december is 's zondags om 10.00 uur rechtstreeks te volgen op www.erfdeelkanaal.nl

De kerstvieringen, 24 en 25 december, en zondag 27 december en zondag 3 januari zullen vooraf worden opgenomen en zijn op kerstavond om 21.00 uur en op kerstmorgen, zondag 27 december en zondag 3 januari om 10.00 uur te zien en te horen op www.erfdeelkanaal.nl

In verband met de lockdown is het helaas niet mogelijk om vieringen bij te wonen. De PKN geeft aan dat het de voorkeur geniet om de vieringen alleen digitaal te volgen.



Kerstavondviering

Voor velen is 2020 een zwaar jaar. We hebben allen behoefte aan iets wat minder zwaar voelt, aan iets wat ons lichter maakt. En we hebben behoefte aan licht. Dat zien we buiten en binnen. Maar ook kerst zal dit jaar 'niet normaal' zijn. En dat doet iets met ons en met de mensen om ons heen. We lezen en zingen van licht en van de blijdschap om een pasgeboren kind, gewikkeld in doeken en liggende in een kribbe. Tegelijk kunnen we niet om de pijnlijke en donkere kanten heen van wat mensen wereldwijd bezighoudt. En dan toch of juist daarom zingend door de nacht.

Kerstmorgenviering voor jong en oud

Soms lijkt het wel of 'nieuws' alleen maar slecht nieuws is. De kranten en journaals staan er vol van. Simon(e) Schreefloos, de journalist van de Adventsbode, is op zoek naar en schrijft over goed nieuws. In de viering van kerstmorgen komt ze langs en vertelt een mooi verhaal over mensen die in deze 'corona-tijd' op een bijzondere manier elkaar willen bijstaan.

De Kerststal

Verder halen we alle kinderkerstverkleedkleden uit de kast: voor Jozef en Maria, de herders, de engelen en de wijzen. Het wordt een prachtige verkleedpartij en tijdens de viering zien we dan een levende kerststal ontstaan. Tijdens de overdenking wordt de betekenis en symboliek van de kerststal uitgelegd.

De opname van de viering is op zondag 20 december om 15.15 uur.

Bij de opname zijn de kinderen en hun ouder(s) aanwezig. Jullie krijgen ook nog een persoonlijke uitnodiging via de app.

Adventskaarsen en kerstkaars in groeischikking



De adventskaarsen staan dit jaar in een groeischikking. De basis is een open schaal die rust op vier flessen waarin de adventskaarsen staan. De schaal staat symbool voor het leven van een mens. Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen en naar de vier windrichtingen. Iedereen mag een goed leven hebben, waar je ook op deze wereld geboren bent. De kaarsenhouder op de eerste advent is bekleed met sparrengroen dat verwijst naar de belofte van een nieuw begin. Op de tweede advent is een kaarsenhouder bekleed met witte schors dat verwijst naar het licht van vrede en gerechtigheid. De kaarsenhouder op de derde advent is bekleed met mos dat verwijst naar de verwachting van nieuw leven. De kaarsenhouder op de vierde advent is bekleed met hooi en stro dat verwijst naar de hoop op een leven dat goed is voor iedereen.

Op kerstavond en op kerstmorgen is de schaal gevuld met witte bloemen die samen met een klein schaal verwijzen naar het feest van de geboorte van Christus. De éne, grote kerstkaars geeft aan dat oost en west en noord en zuid in vrede zijn verbonden.

Groeischikking Tijd van een nieuw begin

De groeischikking vanaf 3 januari 2021 tot en met 14 februari 2021 is geïnspireerd door woorden van Anselm Grün in *Leven met hart en ziel, Spiritualiteit en rituelen voor het hele jaar*. Onder de naam *Tijd van een nieuw begin* verbeeldten plantaardige materialen, bloemen en bladeren zeven weken lang zinnen uit onderstaande tekst. Veel mensen maken op nieuwjaarsdag goede voornemens. Ze willen opnieuw beginnen. Tegelijk weten ze dat alle begin moeilijk is. Alle begin is moeilijk. Dit spreekwoord moedigt ons aan om over de drempel te stappen en een aanvang durven te maken.

Wij worden aangemoedigd om dat wat voor ons ligt, aan te vangen, ter hand te nemen met aandacht en zorg. Ook als het nieuwe begin niet helemaal lukt, is het nooit te laat om telkens opnieuw te beginnen. Mensen zijn niet door het verleden geketend. Zij mogen altijd iets nieuws proberen. Vertrouw erop dat God ons nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en nieuwe vaardigheden schenkt. Moge Gods zegen ons begeleiden, zodat alles wat we ter hand nemen tot zegen kan worden voor de mensen om ons heen.



‘Koffiedrinken’ na de viering

De coronacrisis blijft en er is een tweede golf. Na de viering koffiedrinken is er niet bij. Daarom hebben wij een virtuele koffieontmoetingsplek in het leven geroepen met de naam: [meet.jit.si./koffiepraatjeterdelers](https://meet.jit.si/koffiepraatjeterdelers) Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Deze meet.jit.si kan ook door buurtteams en kringen worden gebruikt voor onderling contact.

Omzien naar elkaar



In de donkere dagen voor en met kerst is de behoefte om warm en gezellig bij elkaar te zitten en te eten groot. Door de corona-maatregelen zullen deze ontmoetingen slechts in kleine groepjes kunnen en het lijkt er niet op dat er versoepelingen aan staan te komen. Voor de mensen die het financieel van deze tijd moeten hebben is het maar de vraag of ze het hoofd boven water houden; het ene na het andere restaurant gaat failliet, in de reisbranche vallen klappen en festivals zijn al helemaal niet aan de orde. Veel mensen zijn onzeker wat hun werk betreft en velen hebben al het bericht gehad dat ze zijn ontslagen.

Hoe moet het verder is dan de vraag. Gaan we het redden en kan ik hier blijven wonen?

De vraag of we elkaar met kerst kunnen ontmoeten lijkt dan zo onbeduidend vergeleken met deze grote zorgen. Mensen worden ‘coronamoe’, want het duurt allemaal zo lang.

Een lichtpuntje zijn de vaccins, maar het is nu al duidelijk dat deze periode diepe sporen zal nalaten.

We denken ook aan de mensen die opzien tegen de komende feestdagen. Als je alleen woont ben je in deze dagen extra alleen en voelt het als een opluchting als alles weer gewoon zijn gangetje gaat. Juist omdat de nadruk ligt op samenzijn, warmte en gezelligheid mis je in deze tijd degene die je zo lief was en dat kan pijn doen.

Jan van Dalen is verhuisd naar de Kaailanden. Hij begint daaraan te wennen, maar voor hem is ‘thuis’ bij Reina aan de Oosterboerweg. Henk ten Hulscher, Luzernevlinder 8, is met succes in Nijmegen geopereerd aan een schouderpees. Hij werkt nu thuis aan zijn herstel. Met Betty Kaldenberg zijn wij blij dat zij weer thuis is in haar eigen vertrouwde omgeving. Wij denken ook aan de niet bij name genoemde zieken en herstellenden en allen die hen met liefde en zorg omringen, en wensen hun kracht, geduld en uithoudingsvermogen toe.

Kerstgroet

De werkgroep pastoraat heeft Roelie Schuuring gevraagd om een kerstgroet te ontwerpen. Het is een prachtige kaart geworden bij het jaarthema ‘Zomaar te gaan...’

De contactpersonen zorgen ervoor dat ie bij iedereen in de bus komt of overhandigd wordt.

Buurtgesprekken

Vanwege de coronamaatregelen gaan de buurtgesprekken in het najaar en voorjaar niet door. In de vergadering van de werkgroep pastoraat in januari gaan we nadenken hoe we digitale ontmoetingsmomenten kunnen organiseren in de buurt rondom het jaarthema: ‘Zomaar te gaan....’

Hulp vragen is moeilijk

Omzien naar elkaar en delen van wel en wee is anders sinds maart van dit jaar. Dit kan lang zo blijven, langer dan ons lief is. Hoe houd ik dan contact? Bij wie vind ik een luisterend oor? Wie wil voor mij boodschappen doen als ik de deur niet uit durf of niet mag? Als je iets nodig hebt en zelf de boodschappen niet kan doen of behoefte hebt aan een luisterend oor kun jij bellen naar Kees Stroop 0522-256322 of een e-mailbericht sturen, kees.stroop@gmail.com Hij zorgt ervoor dat er dan iemand voor jou is. Er hebben zich al mensen gemeld om te helpen, dus schroom niet om van je te laten horen of lezen.

Zoek je contact bij je in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op het buurtteam.

Zie voor adressen de wijkgids ‘Zomaar te gaan ...’.

Persoonlijk bericht van Femke

Er valt eigenlijk niet veel nieuws te vertellen. Over het algemeen gaat het goed met mij.

Tot mijn emeritaat houd ik me bezig met 'bijklussen' in Het Erfdeel.

Dit is dus mijn laatste persoonlijke bericht wat het herstel van de alveeskliekkanker betreft.

Kees en ik hebben veel steun gehad aan alle bemoedigende woorden van mensen die vertellen dat ze aan je denken en met je meeleven. En ik wil hier ook de mensen bedanken die een extra tandje hebben bijgezet om Het Erfdeel 'draaiende te houden' en om Kees en mij te ontlasten. Allen heel hartelijk dank.



Verzetje

LET OP AUB ALS U DE KERSTSTAL OPBOUWT

Voor iedereen die dit jaar de kerststal wil opzetten, rekening houdend met de momenteel geldende regels: Jezus, Maria en Jozef is één huishouden, maar dan wordt het krap.

Daarnaast zijn er de herders (volgende de traditie tenminste twee) plus de drie wijzen.

Als we aannemen dat de (minimaal) twee herders geen familie van elkaar zijn en de drie wijzen niet samenwonen in een gedeeld appartement, dan zijn er in totaal acht mensen uit zes huishoudens!

Wat kun je doen?

Stuur de herders voor 5 januari naar huis, ventileer de ruimte en voeg de wijzen pas op 6 januari toe.

Laat een briefje invullen met naam, adres, aankomst- en vertrektijden, plaats desinfecteermiddeldispensers en, heel belangrijk, markeer duidelijk de afstanden voor en in de stal en de pijlen voor eenrichtingsverkeer met plakband. Vergeet niet om triage voor de ingang te plaatsen.



*Inspirerende feestdagen gewenst
en vrede en alle goeds in 2021.*

Kees Stroop en Femke Groen



Oproep voor nieuwe voorgaand gemeenteleden

In de wekelijkse viering van het Erfdeel hebben de voorgaand gemeenteleden een gewaardeerd aandeel. Rita Pereboom heeft deze taak jarenlang met veel liefde, (zweet en tranen) gedaan. Rita stopt nu met deze taak die ze op haar eigen

manier invulde met 'Opstappen' die altijd dicht bij de belevingswereld van kinderen stonden. Ook de geloofsbelijdenissen die ze vond, kwamen uit haar hart. De groep voorgaand gemeenteleden bedankt haar voor haar aandeel in de vieringen. Met haar vertrek wordt de groep echter wel klein. We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden die de plaats van Rita willen overnemen. We willen graag versterking van iemand die op zijn of haar eigen manier de opstappen, de geloofsbelijdenissen en/of de gebeden tijdens de vieringen wil invullen. Er is overigens veel materiaal beschikbaar. Met een beetje creativiteit, lef en inspiratie (van de Geest) wordt de inbreng van het voorgaand gemeentelid vaak tot een mooi geheel met de andere onderdelen van een viering.

Ben je of ken je iemand die deze rol wel zou durven en willen doen?

Meld je dan bij Klazien Tempelaar tel. 06-18462596 of

mail@klazientempelaar.nl

Terugblik werkgroep Jeugd

De start van het Adventsproject was op zondag 29 november. Er waren 17 kinderen in de kerk aanwezig. Het ging met name om het licht in jezelf brandend te houden, in de roerige wereld. Er werden mensfiguren mooi versierd en ingekleurd met de wereld er omheen- waar de kinderen bezorgd om zijn.



Namasté en 17+groep

Op 5 december zijn de Jeugdouderling Pieten in actie gekomen. Alle jongeren van de 17+ groep en Namasté zijn verrast met een pakje en een gedicht. Het was tijd voor een leuke verrassing voor de jeugd.

Taizé voor jongeren



Van 27 december tot 1 januari organiseert Taizé een speciale online jongerenontmoeting.

Omdat door corona de ontmoeting met duizenden jongeren zoals tien jaar geleden in Rotterdam niet door kan gaan is er een alternatief bedacht. Jongeren over de hele wereld doen mee. Voor de eerste keer zal de Europese jongerenontmoeting in Taizé en in de hele wereld online worden gehouden. Er zal een onlineprogramma worden aangeboden voor jongeren overal ter wereld die aan dit initiatief willen deelnemen, individueel of in groepsverband. Het programma omvat onder andere de volgende onderdelen:

- Gebeden - elke middag en avond
- Bijbelinleiding en gespreksgroepjes
- Verschillende workshops iedere middag
- Gebedswake voor de vrede op 31 december 's avonds

Kijk voor meer informatie op: https://www.taize.fr/nl_article29623.html



De Diaconie in Coronatijd

Collecteren in Coronatijdperk

We kunnen helaas niet met de collecteschaal bij u langskomen. Maar u kunt uw gaven wel geven door twee potjes op tafel te zetten en die te vullen met uw giften voor Kerk en Diaconie. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u dan uw bijdrage in de potjes doen (contant geld of collectebonnen). Zodra we weer als kerk bij elkaar mogen komen kunt u die potjes t.z.t. inleveren. Zijn er al mooie potjes gemaakt door u of uw (klein)kinderen?

U kunt uw gaven ook direct overmaken via uw bank naar:

KERK: IBAN NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte eigen gemeente';

DIACONIE: IBAN NL92 RABO 0333 1277 30 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Meppel, onder vermelding van 'collecte Diaconie'.

Zondag 20 december 2020:

- 1e Collecte: Diaconie:
Artsen zonder grenzen
Landelijk missionair werk "Daarom Kerst"
- 2e Collecte:
Kerk: Eigen Gemeente



Kerstdienst donderdag 24 december 2020:

1e Collecte: Diaconie:
Arme kant van Meppel
2e Collecte: Kerk
Eigen Gemeente

1e Kerstdag, vrijdag 25 december 2020:

1e Collecte: Diaconie:
Kinderen in de knel (Kerk in Actie) en St. Titia
2e Collecte:
Kerk: Eigen Gemeente

Zondag 27 december 2020 (Top 2000):

1e Collecte: Diaconie:
Samen Solidair en St. Effatha (zie bijlage)
2e Collecte:
Kerk: Eigen Gemeente

Zondag 3 januari 2021:

1e Collecte: Diaconie:
Diaconale ondersteuning ouderen eigen gemeente en stichting WensAmbulance Oost-Nederland (zie bijlage)
2e Collecte:
Kerk: Eigen Gemeente

Zondag 10 januari 2021:

1e Collecte: Diaconie
Kinderen in de knel en st. Grote broer
2e Collecte:
Kerk: Eigen Gemeente

Zondag 20 december 2020

Collecte: Artsen zonder grenzen



Het leven van honderdduizenden mensen wereldwijd is nog steeds in gevaar en wordt bedreigd door het coronavirus. Het is een ongekende pandemie die zelfs de meest geavanceerde zorgstelsels in de wereld ontregelt. Voorlichting, infectiebeheersing en medisch personeel zijn relevanter dan ooit, in Nederland, en overal ter wereld. Onze teams

hebben ruim 40 jaar ervaring in het bestrijden van ziekte-uitbraken en boden voor de coronacrisis al medische noodhulp in 70 landen. Het coronavirus verspreidt zich ook naar gebieden waar mensen al zwaar getroffen zijn door andere crises, zoals oorlog en andere besmettelijke ziekten. En naar gebieden waar medische zorg niet zo vanzelfsprekend is als bij ons. In 53 landen hebben we speciale COVID-19 projecten opgestart. Wij zoeken hierbij juist ook groepen op, die buiten de boot dreigen te vallen, zoals daklozen, ouderen, vluchtelingen, migranten en mensen met ziekten waar een stigma op heerst.

En we blijven waar mogelijk opschalen, want een pandemie vraagt om een wereldwijde aanpak.

Corona bereikt ook plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. In conflictgebieden, vluchtelingenkampen, of gebieden waar ziekten als malaria ook al een uitdaging zijn.

Onze teams, van artsen, verpleegkundigen tot logistiekers en water-en-sanitatiespecialisten zetten zich wereldwijd in voor de strijd tegen corona

We zitten midden in de grootste noodhulpoperatie ooit.



Zondag 20 december 2020

Collecte: Landelijk missionair werk; 'Daarom Kerst'

Over de hele wereld wordt kerstfeest gevierd. Kerstbomen, kerstcadeaus en wintermarkten bepalen altijd voor een groot deel onze kerststemming.

Voor Christenen draait het om de geboorte van Jezus Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met mensen om ons heen.

De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. En juist met Kerst staan altijd de deuren wagenwijd open voor iedereen die op zoek is naar warmte, licht en geborgenheid. Vanwege de coronamaatregelen is dat helaas dit jaar onmogelijk.

Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier tóch kennis te laten maken met de echte kerstboodschap.

Met uw bijdrage aan de collecte worden nieuwe materialen en activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst.



Protestantse
Kerk

kerk
in actie

1^e Kerstdag 2020

Collecte: Kinderen in de knel

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef

Zondag 27 december 2020

"Stichting Vrienden van Effatha"

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. De Stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie.

De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om projecten die niet subsidiabel zijn en gericht zijn op het versterken van de positie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving.

80 procent van het te besteden budget gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en gericht op alle aspecten van het leven.

Stichting WensAmbulance Oost-Nederland (3 januari)

Werkzaamheden van de Stichting:

De *Stichting WensAmbulance Oost-Nederland* is een non-profit organisatie. De stichting heeft als doel het verzorgen van comfortabel ambulancevervoer met professionele begeleiding ten behoeve van (pre) terminale en ernstig zieke patiënten, die afhankelijk zijn van liggend vervoer. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijk moment waarbij ze in het zonnetje worden gezet, tijd kunnen doorbrengen met hun dierbaren en zo wellicht even hun ziekte kunnen vergeten.

De stichting heeft geen winstoogmerk, alle activiteiten zijn erop gericht om de opbrengsten in te zetten voor de doelstelling van de stichting.

Stichting Grote Broer (10 januari):

Geluk. Gewoon voor elk kind.

Hulp nodig om een kind gelukkig te maken? Stichting Grote Broer heeft tot doel wensen en dromen van kinderen te helpen realiseren. Zoals een grote broer dat voor zijn kleine broer of zus wil doen. Want ieder kind heeft recht op een kans. Niet alle ouders kunnen hun kind die kans of dat extra stukje geluk geven. Soms is er gewoon even hulp nodig. Financiële hulp of hulp bij het organiseren. Dat is wat Grote Broer wil doen voor:

1. Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking
2. Kinderen met een bijzonder talent
3. Kinderen met een bijzondere wens of droom.

Stichting Grote Broer is een particulier initiatief met het doel wensen en dromen van kinderen en ouders te helpen realiseren. De Stichting heeft een eigen (particulier verstrekt) budget en werft zelf niet actief financiële middelen.

Website Het Erfdeel

Op onze website is veel informatie te vinden. Klik [hier](#) en neem eens een kijkje. Ook is het mogelijk de zondagse viering direct mee te luisteren of op een later tijdstip terug te luisteren.

Facebook Het Erfdeel klik [hier](#) en volg ons op Facebook.

Informatieblad

Het Informatieblad van Het Erfdeel is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van informatie over de vieringen en andere activiteiten of gebeurtenissen die voor betrokkenen bij de oecumenische wijkgemeente van belang kunnen zijn. Het Informatieblad kan per email worden toegezonden. Een verzoek per email aan Eef Lugtmeier (erfdeler@gmail.com) is voldoende. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst voor dit infoblad. Het Infoblad is ook in te kijken via de website: www.heterfdeel.nl

Colofon: Kopij voor dit infoblad kunt u mailen naar: erfdeler@gmail.com

Deelnemende groepen:

De in de oecumene Oosterboer deelnemende kerken uit Meppel zijn: Doopsgezinde- en Remonstrantse Gemeente, Protestantse Gemeente Meppel en de Rooms Katholieke Parochie. Verder participeren Het Erf en een groep andersgebonden: mensen die wel betrokken zijn bij de oecumene, maar geen lid zijn van een van de deelnemende Meppeler kerken.

Wist u dat u naast de vaste vrijwillige bijdrage ook rechtstreeks Het Erfdeel kunt steunen?

Uw bijdrage daarvoor is van harte welkom bij: De onafhankelijke Stichting Fondswerving ten behoeve van Het Erfdeel. Bankrekeningnummer NL32 RABO 0337 5123 37 t.n.v. Stichting Fondswerving te Meppel. Ook bijdragen die u voorheen deed aan de SOK kunt u in het vervolg op deze rekening overmaken. Alle giften kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd worden.

Ouders met kinderen

Ouders met kinderen zijn welkom in de app-groep, waarin bijzondere gelegenheden en vieringen die leuk zijn voor kinderen, worden aangekondigd. Reageer naar martijn_plas@hotmail.com (0623714762) of wilmaheeres@kpnmail.nl.

Namasté

Elke 2 weken komt een groep jongeren van 12-17 bij elkaar om met elkaar in gesprek te zijn en activiteiten te doen. Wil je hier meer van weten, mail dan met martijn_plas@hotmail.com of wilmaheeres@kpnmail.nl.